

INDEX INTERVIEWS VRIENDEN VAN GVAV-RAPIDITAS

NR.	NAAM	BLZ.	NR.	NAAM	BLZ.
1	Henk Nijdam	2	25	Bart Prak	51
2	Anko Wiltjer	4	26	Menko van der Ark	53
3	Geert Luten jr.	6	27	Henk Ludolphy	55
4	Wim de Graaf	8	28	Dick van der Veen	57
5	Koos Weewer	10	29	Hans Huisinga	59
6	Henk Ridenberg	12	30	Henk Kalf	61
7	Henk Gorter	14	31	Rick Sieling	63
8	Jan Wiltjer	16	32	Pop de Bruin	65
9	Johan Brink	18	33	Cees de Vries	67
10	Wycher van den Bremen	20	34	Henk Kooi	69
11	Jan Huizenga	22	35	Wim Eltink	72
12	Piet Goed	24	36	Bert Tuil	74
13	Reint Bijleveld	26	37	Dirk Scholte	76
14	Sjammo Weewer	28	37A	Jan Jonkmans	78
15	Ap Broesder	30	38	Gerard Bierman	80
16	Wim Hofmann	32	39	Henk Heller	82
17	Ronald Senechal	34	40	Harry Weitering	84
18	Rem Buitter	36	41	Johan van der Linde	86
19	Mans Schat	38	42	Jan Koopman	89
20	Arnold de Jong	40	43	Harry van Linschoten	91
21	Willem van Dam	42	44	Otto Roffel	93
21A	Wim Hogeveen	44	45	Gerard Kijlstra	95
22	Klaas Sants	45	46	Hans Löwenberg	97
23	Dirk Jan Huizenga	47	47	Henk Lollinga	99
24	Abel van Bolhuis	49	48	Alex Huisinga	101



Interview met : **Henk Nijdam**
Leeftijd : **66**
Nummer interview : **1**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **mei 2006**
Naam interviewer : **Abel van Bolhuis**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Na een hartoperatie in 2004 gaat het nu weer uitstekend met mij. Ik fluit weer wedstrijden voor het 9^e elftal en wil straks ook weer wat gaan trainen. Ik ben met pensioen en werk parttime in de horeca. Dineke en ik zijn onlangs verhuisd naar een appartement nadat onze beide dochters het ouderlijk huis hebben verlaten.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Het werken in de horeca is ook mijn hobby. Heb dat in het verleden ook gedaan, vandaar. Mijn favoriete vakantiebestemming is Malaga in Spanje en mijn favoriete restaurant is "De Vliegende Hollander" in de Calle Cuarteles. Ik eet het liefst macaronischotel en drink graag een mixje. Thuis kook ik niet, daar waag ik mij niet aan. Dat laat ik aan Dineke over. Vrijwilligerswerk heb ik gedaan voordat ik met de VUT ging, onder andere voor GVAV. Op dit moment rijd ik in een Opel Vectra. Ik zou nog wel eens een Toyota Avensis 2.2 liter willen hebben, een prachtige stijlvolle auto.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Uiteraard kijk ik naar veel sportprogramma's. Ook 'Kopspijkers' en 'De wereld draait door' vind ik schitterende humorvolle programma's. Op maandagavond kijk ik naar het sportpraatprogramma van Barbara Barend met Johan Derksen en de gasten. Kom bij mij niet aan met GTST, verschrikkelijk.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Ik ben met voetbal opgegroeid, dat spreekt voor zich. Ik kijk ook graag naar snooker, Formule 1 en skiën. Dat laatste doe ik zelf ook nog. Sport betekent veel voor mij, het is een deel van mijn leven. Abe Lenstra is voor mij één van de grootste sportlieden die ik gekend heb. Ik heb met het 2^e elftal eenmaal gespeeld met Abe op het Be Quick-terrein. Wat een briljante voetballer door zijn eenvoud en techniek. Een en ander speelde zich af in de jaren zestig. Dat was ook mijn beste sportperiode met veel vrienden en een vast elftal. Ik zou de spelregels van het voetbal willen vereenvoudigen en/of veranderen, b.v. ingooi wordt intrap en buitenspel begint pas bij de 16, waardoor onder andere het speelveld wordt vergroot.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Geen enkele. Wel zou de politiek wat meer geld in de sport moeten steken voor faciliteiten. Is goed voor iedereen. Meer wil ik er niet over kwijt.

Waar bezondig je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Ik rijd nog wel eens te hard. Toen ik nog voetbalde zeiden de jongens van mijn elftalgroep wel eens dat ik niet hard kwam aanrijden maar dat ik aan het laagvliegen was. Ook te veel sigaren roken bezondig ik mij wel eens aan. Je kunt niet alles laten staan. Het zijn ook de geneugten des leven. Je leeft maar eenmaal nietwaar.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Leven en laten leven.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Geen idee. Aan alle vrienden en kennissen. Ik wil niemand tekort doen.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Met een oude vriend. Hij heet Sikkema. Zijn voornaam ben ik even vergeten. Ik heb nog nooit zo'n aardige en sympathieke vent ontmoet. Ik ben hem uit het oog verloren. Hij moet ergens in het midden van Nederland wonen.

Wie wordt de nieuwe wereldkampioen voetbal?

Brazilië. Het (samba)voetbal van de Brazilianen is hoogstaand en geeft veel kijkgenot.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Met Ron Jans en dan voornamelijk over het succes van de FC dit seizoen.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Ik hoop op een lange warme zomer.





Interview met : **Anko Wiltjer**
Leeftijd : **65**
Nummer interview : **2**
Plaats interview : **Bedum**
Maand interview : **mei 2006**
Naam interviewer : **Pop de Bruin**

Hoe gaat met jou en wat doe je tegenwoordig?

Het gaat goed met mij en ik voel mij in opperbeste stemming, één dag na mijn 65^{ste} verjaardag. Ik voel me gezond en heb niets te klagen. Ik ben druk bezig met de tuin en heb veel interesses.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Mijn grootste hobby is Indonesië en over dit land wil ik zoveel mogelijk weten. Toen ik acht jaar oud was, heb ik met mijn ouders drie jaar in Indonesië gewoond en heb daar vele vrienden gemaakt. Het is ook mijn favoriete vakantiebestemming.

Ik heb geen favoriet restaurant maar mijn lievelingsgerecht is de Indische rijsttafel en op zijn tijd neem ik graag een BB-tje tot mij. Thuis koken doe ik niet, dat laat ik aan Marça over.

Of ik ook vrijwilligerswerk doe? Nou ja, ik begeleid jeugdtrainers van GVAV Dat doe ik geheel naar eigen inzicht zonder daarvoor verantwoording te hoeven afleggen aan de vereniging. Ik maak een verslag met adviezen en de trainers kunnen daar hun voordeel mee doen. Heel leuk werk en dat geeft ook een mooie invulling van mijn vrije tijd.

Met auto's heb ik niets. Die moet mij van A naar B brengen. Wel moet het allemaal technisch in orde zijn.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Ik kijk graag naar het journaal en actualiteitenprogramma's zoals Buitenhof, Nova, etc.

Ook kijk ik graag naar belangrijke voetbalwedstrijden. Ik ben verrukt van het programma Memories van Anita Witzier. Ik kijk beslist niet naar soaps, die zijn niet aan mij besteed.

De huidige presentator van het programma Buitenhof vind ik zeer goed. Ik mag graag naar hem luisteren.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Uiteraard voetbal. Als amateur heb ik in GVAV-1 gespeeld en in mijn diensttijd heb ik het geschopt tot het Nederlands Landmachtelftal. Ik heb betaald voetbal gespeeld in het tweede elftal van GVAV. Ferenc Puskas vond ik een groots sportman en was een voorbeeld voor mij. Mijn zoon heeft zijn voornaam aan deze beroemde voetballer te danken. De politiek zou meer geld voor sport beschikbaar moeten stellen.

De betaalde sport heeft de sport verruwd en dat vind ik erg jammer.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Wel interesse, doch andere bezigheden nemen teveel tijd in beslag. Ik volg de politiek wel maar vind deze vaak oneerlijk.

Waar bezondig je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Dat is een moeilijke vraag. Ik kan het zo niet bedenken waar ik mij aan bezondig. Volgende vraag graag.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Meer denken aan elkaar.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Verre vrienden in Indonesië zonder verdere namen te noemen.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Ik zou gaarne een avondje uitgaan met Warren Buffet. Deze beroepsgokker is daarmee miljardair geworden en ik zou iets van zijn geheimen willen weten, een zeer boeiende man. Ik ken géén 'vijanden' waar ik niet mee uit zou willen gaan. Ik ben overigens niet zo'n uitgaanstype, want ik vind het heerlijk om thuis te zijn.

Wie wordt de nieuwe wereldkampioen voetbal?

Zonder twijfel Brazilië. Ik baseer dat op het feit dat er zoveel klasse voetballers bij die Brazilianen rondlopen. Het kan volgens mij haast niet misgaan.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Ook iemand in Indonesië die ik hier niet met naam wil noemen. Ik heb voor deze man grote bewondering. Hij heeft zeer veel in het leven bereikt.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Door mijn vele interesses heb ik een druk maar mooi leven en hoop dat nog zo lang mogelijk vol te houden.





Interview met : **Geert Luten jr**
Leeftijd : **51**
Nummer interview : **3**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **juli 2006**
Naam interviewer : **Cees de Vries**

Hoe gaat met jou en wat doe je tegenwoordig?

Met mij gaat het prima. Goed gezond en zojuist is onze oudste zoon geslaagd voor zijn HBO-opleiding, dus de stemming zit er goed in. Voor mijn werk verricht ik taxaties onroerend goed zaken voor de belastingdienst. Leuke en interessante job.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Voetbal is mijn hobby. In mijn vrije tijd ben ik graag met vrienden. Binnen GVAV hebben wij een gezellige club en gaan veel met elkaar om uit eten gaan doe ik niet zo veel. Af en toe naar een Indisch/Chinees restaurant. Mijn vrouw Marga kookt namelijk uitstekend. Ik ga graag met vakantie en ben vaak in Spanje, Frankrijk en Italië geweest. Binnenkort staat een rondreis door Thailand op het programma. Vrijwilligerswerk doe ik niet. Misschien later nog eens wanneer ik wat meer tijd heb. Ik rijd in een Opel en zou ooit nog wel eens een Opel Vectra Hatchback willen hebben, maar dan wel in de zwarte kleur.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Ik kijk graag naar sportuitzendingen en dan het liefst topsport. Smeets en van Gelder zijn voor mij de echte vaklui. Ook ben ik gek op een echte maffiafilm. De actualiteit volg ik intensief, het journaal, Nova e.d. Soaps zijn niet aan mij besteed.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Voetbal is mijn leven en dat betekent heel veel voor mij. Door deze sport heb ik veelvrienden gekregen, waarmee ik regelmatig contact heb. Ik zou dat niet graag willen missen. Cruyff en Beckenbauer zijn mijn grote idolen. Mijn leukste voetbaljaren waren de tijden in A1 en het eerste elftal van GVAV Maar ook andere sporten hebben mijn aandacht, zoals bijv. het wielrennen. Ik heb enkele bergaankomsten in de Tour de France meegemaakt. Geweldige belevenis. Jammer van de huidige dopingaffaires. Het brengt deze sport in diskrediet.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Ik volg de politiek vanaf de zijlijn, maar stem altijd. Dat is een verworven recht welke je moet gebruiken. Mijn voorkeur gaat uit naar de politiek ter linker zijde. Den Uyl en Kok spraken mij aan. Wouter Bos heeft nu mijn voorkeur, al moet hij het nog wel bewijzen.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Ik kan niet zeggen dat ik mij ergens aan bezondig of het moet af en toe een sigaretje teveel zijn. Dat gebeurt nog wel eens wanneer het gezellig is op een feestje en ik hou van gezelligheid.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Minder agressie en meer verdraagzaamheid onder de mensen.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Geen idee. Ik heb niemand in gedachten.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Niemand in het bijzonder. Wel met mijn voetbalvrienden en aanhang. Dan voel ik mij happy.

Hoe heb je tot nu toe het WK-voetbal ervaren?

Ik heb mij erbij vermaakt maar vond het soms kwalitatief matig, enkele uitschieters daargelaten. Het wordt tijd dat er technische hulpmiddelen gebruikt gaan worden.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Jean-Mary Leblanc, de baas van de Tour de France. Ik zou met hem in mijn beste Frans over dopingzaken willen praten.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Ik hoop niet tot 65 jaar of langer te moeten werken zoals nu de bedoeling is. 62 is voor mij meer dan genoeg.





Interview met : **Wim de Graaf**
Leeftijd : **51**
Nummer interview : **4**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **juli 2006**
Naam interviewer : **Harry Weitering**

Hoe gaat het met jou en hoe zien jouw dagen er uit ?

Op dit moment wat minder goed als ik zou willen. Een hardnekkige bronchitis plaagt mij al een aantal dagen, waarbij de huidige temperaturen het niet beter maken. Mijn dagen zijn goeddeels gevuld met bezigheden de zaak (Copy 76) betreffende, waarin het vooral mijn taak is acquisitie te doen en de grotere klanten te verzorgen. Het bedrijf is in goede, deskundige handen bij Pia en mijn zoon Marcel.

Hobby, vrije tijd en auto.

Een duidelijke hobby heb ik eigenlijk niet. Na het werk is het heerlijk om lui onderuit te zitten met een goed glas en een goede gesprekspartner. Ik werk om te leven en zeker niet andersom. Weekends zijn daarom niet onbelangrijk, zo mogelijk vrij van zakelijke beslommeringen. Wij hebben een tweetal favoriete vakantiebestemmingen. Met de caravan gaan we dikwijls naar de Spaanse kant van de Pyreneeën. Die kant is minder gecultiveerd dan de groenere noordzijde en daarom veel rustiger. Echter, sedert Spanje lid is van de Europese gemeenschap, is van daaruit veel geld in de modernisering van het wegennet gestoken, waardoor het toerisme relatief sterk is toegenomen.

Een andere voorkeur is Bali. Enkele jaren geleden zijn we er voor het eerst geweest en wij hebben dat als bijzonder indrukwekkend ervaren. Inmiddels zijn we al eens op herhaling geweest en dat zal zeker niet de laatste keer zijn. Hoewel het toeristenverkeer tamelijk hectisch is, maakt de bevolking een rustgevende indruk en die invloed wordt voor mij voelbaar.

Wij hebben inderdaad een restaurant dat ver boven andere onze voorkeur heeft. Dat is het restaurant "Onder de Linden" in Aduard. Daar wordt eten en drinken tot een bijzondere ervaring. Het is een mens- en avondvullend programma. Helaas zijn de prijzen zodanig dat een uitstapje daarheen beperkt moet blijven tot een enkele keer per jaar. Verder eten wij tamelijk vaak buiten de deur, m.n. in eetcafés omdat na het sluiten van de zaak de energie om zelf te koken niet zo groot meer is. Als thuis een maaltijd wordt genuttigd, heb ik alles voorbereid, inclusief de inkoop, maar Pia kookt.

Ik ben een vleeseter, een rib-eye of lamskoteletjes vind ik heerlijk. En daarbij een lekker glas wijn, bijvoorbeeld een goede rioja.

Echt vrijwilligerswerk doe ik niet; ik heb er een hekel aan. Wel besteed ik aandacht aan enkele oudere mensen in mijn omgeving, boodschappen, aandacht, etc. en dat vind ik wel voldoende.

Als ik nog eens een droomauto zou mogen kiezen dan zou dat ongetwijfeld een grote Masserati zijn.

Televisie

Dat speelt niet zo'n grote rol in mijn tijdbesteding. Echte favoriete programma's heb ik niet. Ik kijk wel eens naar een film, naar actualiteitenprogramma's als Nova, Buitenhof e.d. Voor amusement op de buis heb ik weinig of geen belangstelling. Naar sportuitzendingen kijk ik wel eens, maar ik zap voortdurend naar andere zenders. Ook het WK voetbal heb ik maar gedeeltelijk gezien omdat ik de detective die tegelijkertijd op Nederland I werd uitgezonden zeker zo boeiend vond.

Presentatoren let ik niet zo op, ze zijn feitelijk van ondergeschikt belang. Een goede interviewer vind ik belangrijker, die maakt vaak door zijn kundigheid een vraaggesprek boeiend en informatief.

Sport

Heeft veel betekenis voor mij gehad, vooral handbal. Gedurende een periode van ca. vijftien jaar ben ik scheidsrechter geweest en heb ik als zodanig landelijk geopereerd. Ook bestuurlijk ben ik in deze sport actief geweest.

Vanaf 1958 ben ik bestuurlijk betrokken geweest bij GVAV-Rapiditas, afdeling gymnastiek.

In die tijd heb ik ook nog wel eens les gegeven in de zaal op het Goudenregenplein. Goede herinneringen heb ik daarbij aan Jan de Maar.

In 1982 heb ik mij opnieuw gemeld bij onze vereniging, vooral ook omdat mijn zoons lid werden van de afdeling voetbal.

Door Joop Top ben ik destijds gepolst voor een bestuursfunctie, maar door allerlei interne problemen is dat er toen niet van gekomen. Pas bij het ontstaan van de federatie kwam ik weer in beeld en werd benoemd tot voorzitter van de federatie GVAV-Rapiditas. Ik was dus zowel de eerste als de laatste en de enige voorzitter die deze functie heeft bekleed.

Om vast te stellen wie de belangrijkste sportman of vrouw zou zijn geweest, komen te veel namen op, waardoor ik deze vraag niet kan beantwoorden. Ik houd trouwens niet zo erg van adoratie van mensen in het algemeen en zeker niet voor sportmensen. Sport is voor mij niet meer dan een (belangrijke) bijzaak in het leven. Dienend tot vermaak en onderhoud van je lichaam. In maatschappelijk opzicht is voetbal zich veel te belangrijk gaan vinden. B.v. in de kwestie rond Kalou.

De lokale politiek moet alles doen om sport voor allen (breedtesport) mogelijk te maken en daarbij de topsport bevorderen door zijn aanzuigende werking en het vermaak voor velen.

Politiek

Zeker heb ik politieke interesse. Jarenlang ben ik lid van de VVD en ik heb steeds getracht invloed uit te oefenen om te komen tot een goede samenleving. Natuurlijk heb ik altijd mijn stem uitgebracht, steeds op een vrouw en nooit op de lijsttrekker. De laatste tijd heb ik mij uit de politiek wat teruggetrokken.

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat politici per definitie liegen.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Er zijn regels en gebruiken waartegen ik ongetwijfeld (vaak onbewust) heb bezondigd, maar ik denk dat niemand op die vraag ontkennend kan antwoorden. Ik ben trouwens erg vergevingsgezind jegens mijzelf. Mijn leven is in het algemeen goed op orde en ik weet niet wat ik zou willen veranderen.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid ?

Een levenswijsheid heb ik voor anderen niet in petto, of het zou moeten zijn dat ieder mens de mogelijkheden moet nemen die het leven biedt. Voor de meeste van ons zijn er voldoende kansen op een goed leven.

Als mijn lijfspreuk zou ik willen zeggen ; "Ik doe niet aardig, ik ben aardig".

In contact en gesprek met anderen stel ik het op prijs dat men duidelijk en eerlijk is, ook met kritiek en aanmerkingen.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Het liefst zou ik enige tijd willen doorbrengen met belangrijke historische figuren. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan Churchill of Floris V om maar enkelen te noemen.

Beslist niet met Willem van Oranje, 'de vader des vaderlands'.

Wat vond je van het WK Voetbal ?

Wat mij betreft had Frankrijk de titel mogen winnen.

Heb je nog iets anders te vermelden ?

Goede wensen voor alle Vrienden.





Interview met : **Koos Weewer**
Leeftijd : **79**
Nummer interview : **5**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **september 2006**
Naam interviewer : **Harry Weetering**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Het gaat prima. Ook met de gezondheid behoudens wat pijn en stijfheid in de spieren. Zal wel aan de leeftijd liggen! Wat mijn werk betreft ben ik in 1995 officieus opgehouden met het runnen van een incassobureau. Ik heb de zaak toen verkocht en heb tot mijn zeventigste levensjaar doorgewerkt aan toen nog lopende vorderingen. Het aardige en opmerkelijke is, dat ik mijn bedrijf heb verkocht aan twee leden van mijn eigen club n.l. Max Vischjager en Joop Top, die nu waarschijnlijk miljonair worden in mijn oude bedrijf. Het is hen gegund. Pensioen heb ik als particulier ondernemer nooit opgebouwd, maar ik red mij wel met mijn spaargeld. De kinderen zijn allang de deur uit. Zoon Johan is onderwijzer en dochter Boukje heeft een feestneuzenwinkel op niveau, zoals ik dat noem in de Folkingestraat. Die redden zich best.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Ik lees graag en vooral thrillers. Ook nog steeds sport, in feite alle soorten maar voornamelijk voetbal, al doe ik er zelf niet meer aan. Sinds 1973 ben ik lid van de, mede door mijzelf opgerichte trimgroep die elke zaterdagmorgen het Stadspark onveilig maakt. Twee jaar geleden ben ik met de actieve deelname gestopt, maar ik wil de wekelijkse passieve koffiepauze in het Vogelkwartier nog lang niet missen. Mijn grote hobby is momenteel het zingen in het shantykoor Westerstorm in Westerbroek. Elke dinsdag is het raak en ik heb in de loop van de jaren heel wat leuke dingen meegemaakt.

Ik rij momenteel in een Citroen Saxo en blijf waarschijnlijk Citroen rijden als ik een nieuwe auto koop, want het bevalt mij goed.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Cabaret komt bij mij als eerste langs. Ik heb zelf ook "getracht" een beetje aan toneel en cabaret te doen en heb daaraan, vooral vroeger in de militaire dienst, heel veel genoeg beleefd. Verder kijk ik graag naar Netwerk, Nova, Buitenhof en andere praatprogramma's. Een goede film kan ik ook wel waarderen. Ik denk, dat ik mijzelf wel een veelkijker kan noemen. Sport heeft natuurlijk ook mijn belangstelling, maar naar soapseries kijk ik nooit meer sinds Peyton Place van de buis is.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Zoals al gezegd voetbal op de eerste plaats en daarna wielrennen. Ook atletiek heeft mijn belangstelling, maar voor motorische sporten, zoals bijv. Formule 1 races loop ik niet warm. Sport heeft voor mij altijd betekend het zo goed mogelijk bezig zijn met je lichaam, zonder direct topprestaties te moeten leveren. Tevens doe je sociale contacten op, waarvan je op je oude dag nog steeds plezier beleeft. Ik ben twintig jaar belast geweest met het algemene penningmeesterschap van onze vereniging en heb tien jaar als algemeen voorzitter gefungeerd in de toenmalige omnivereniging. In die hoedanigheden kwam je met zeer veel sporters in aanraking en proefde je een hele hoop van de sfeer die in alle gelederen van de vereniging leefde. Het was, naast mijn werk, een hele hectische en drukke, maar toch prettige periode.

Heb je politieke interesse? .

Ik ben zeker politiek geïnteresseerd, maar ik heb, helaas, niet vaak vertrouwen gehad in de landelijke politiek. In het verre verleden, zowat in de middeleeuwen, ben ik zelf eens gevraagd deel te gaan nemen aan een politieke partij. Ik heb daar nee op gezegd, in de

eerste plaats omdat de partijstandpunten mij niet aanspraken, maar niet in de laatste plaats omdat ik ook toen al mijn geweten zo min mogelijk geweld wilde aandoen. Ik heb toen mede geweigerd om het feit, dat politici toen en nu nog met het grootste gemak verklaren, dat iets "wit is en de volgende dag" met evenveel gemak zeggen, dat het altijd "zwart" is geweest, een enkele gewetensvolle parlementariër daargelaten. Ik volg tot op heden de politiek zoveel mogelijk, maar kan er nog steeds weinig vertrouwen aan ontlenu.

Waar bezondig je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Ik verbeeld me wel eens, dat ik al een aantal jaren van het roken af ben, maar ik hou mij in wezen voor de gek. Bij vaste gelegenheden (koffiedrinken bij het trimmen, pauzes bij het zingen) bezondig ik mij nog steeds aan roken. Ik doe dit onder het motto "gezelligheid kent geen tijd", maar in mijn hart weet ik wel beter. Verslaving is moeilijk af te leren.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

In feite twee: Een van Pater de Greeve; Verbeter de wereld, begin bij jezelf en een van Herman Rinket: Geniet van het leven, het duurt maar even.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Aan niemand in het bijzonder. In de loop van de jaren in de vereniging en daarbuiten heb ik vrij veel vrienden en kennissen opgedaan en hiervan wil ik niemand tekort doen. Zonder direct namen te noemen zou ik iemand, die mij, om welke reden dan ook, niet meer wenst te groeten, van mijn groetenlijstje afvoeren!

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Met een oude dienstvriend, Hij heet Jan Nusse en woont in Vlaardingen. Met hem heb ik als duo in de militaire diensttijd veel toneel-en cabaretstukjes gespeeld. Ik zou graag nog een avondje met hem gaan stappen en herinneringen ophalen.

Is Italië de terechte wereldkampioen?

Italië is het geworden en, gezien de kwaliteiten van de andere ploegen, kan ik hier wel mee leven.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Jan Jonkmans in Almere. Dit is de enige nog levende medeoprichter van de Vriendenvereniging en die heeft vast een hoop te vertellen. Ik ben wel bang dat je dan ruimtegebrek zou krijgen.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Ja, de hoop en verwachting uitspreken, dat het GVAV-Rapiditas en de Vriendenvereniging, met hun leden, ook in de toekomst goed gaat en mijzelf niet minder!





Interview met : **Henk Ridenberg**
Leeftijd : **59**
Nummer interview : **6**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **oktober 2006**
Naam interviewer : **Reint Bijleveld**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Op dit moment gaat het niet als ik zou willen, want zoals je weet heb ik tijdens het trimmen mijn kuitbeen gebroken. Hierdoor ben ik dus niet zo mobiel, wat voor mij lastig is.

Maar er zijn ergere dingen.

Wat mijn werk betreft: ik ben vertegenwoordiger in aandrijftechnieken en doe dit werk met heel veel plezier.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Mijn grootste hobby is de voetbalsport, om naar te kijken, maar ook om het zelf nog te bedrijven op de zaterdagmorgen met de trimmers in het Stadspark.

Een andere hobby van mij is het rondtoeren in mijn Mazda MX special cabrio. Dit is voor mij echt ontspannend. Zakelijk rijd ik nu in een VW Bora, maar deze wordt binnenkort vervangen.

Mijn favoriete vakantiebestemmingen zijn Ameland (mijn eerste vakantie met Gea) en Kreta. Mijn lievelingsgerecht moet je in de Italiaanse keuken zoeken en een goed glas whisky kun je aan mij wel kwijt. Gea is degene die bij ons kookt, maar ik dop soms wel de boontjes (letterlijk en figuurlijk).

Mijn droomauto is een Porsche cabrio 2,5 of een 3 ltr.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Favoriete tv- programma's zijn de sportuitzendingen en dan met name voetbal. Verder kijk ik ook naar actualiteitsprogramma's. Harry Mens zie ik ook graag en voor amusement kijk ik het liefst naar Paul de Leeuw en Jack Spijkerman. Philip Freriks van het NOS journaal heeft mijn grootste voorkeur bij de nieuwspresentatoren.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Zoals je nu wel weet boeit voetbal mij het meest. De grootste sportman voor mij was Piet Fransen. Wat deze man in die tijd presteerde; een melkwijk en betaald voetbal spelen daar heb ik veel waardering voor. Mijn eigen beste periode in de sport was een seizoen met het zevende toen we kampioen werden. Ik dacht dat dit in 1969 was.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Ja, dat heb ik zeker. Als ik de kans kreeg zou ik een commerciële ambtenarenpartij oprichten met het doel om gemeenschapsgelden beter te beheren. Ik heb het idee dat in deze branche niet commercieel wordt gedacht.

Een politicus die mij wel aanspreekt, is Jan Marijnissen.

Waar bezondig je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Mijn grootste zonde is mijn Bourgondische levensstijl, ik lust namelijk alles. En, ik zou dit zeker niet willen veranderen.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Mensen praten vaak negatief over hun medemens, ik zou dit graag omgekeerd willen zien. Naar mijn mening ziet de wereld er dan anders uit en is er meer respect voor elkaar.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Ik zou in de trimmersgroep graag Hayo Roossien de speciale groeten doen.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Ik zou niet graag met minister Zalm op stap willen, deze is mij te diplomatiek. Maar met Freek de Jonge zou het wel lukken, deze man is zo vindingrijk; wat hij in een uur vertelt, doet een ander een hele dag over, maar je moet goed luisteren.

Wie wordt de nieuwe wereldkampioen voetbal?

Dat kan ik je nog niet vertellen; dit duurt nog vier jaar, maar ik denk dat Italië straks de Europese titel pakt.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Mart Smeets. Ik vind dit een enthousiaste man en nooit negatief. Ik heb hem eens op een lezing meegemaakt en daar kwam hij bij mij heel positief over. Echt mijn type.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Ik hoop dat de Vriendenvereniging van GVAV-Rapiditas nooit opgeheven wordt.





Interview met : **Henk Gorter**
Leeftijd : **58**
Nummer interview : **7**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **december 2006**
Naam interviewer : **Abel van Bolhuis**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Ik werk bij het Kernfysisch Versneller Instituut als researchtechnicus. Het is een onderdeel van de R.U.G. Ik maak thans gebruik van de seniorenverlofregeling en werk nu nog vier dagen per week werk. Hierdoor heb ik meer tijd heb voor andere dingen. Ik houd mij veel bezig met de sport zowel praktisch als technisch. Het sporten geeft mij ook wel weer blessures die veel tijd voor herstel vergen. Vooral van de gewrichten ondervind ik veel hinder, maar voor de rest gaat het wel goed met mij.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Eén van mijn hobby's is motorrijden. Dat doe ik de laatste jaren steeds meer. Het geeft een heerlijk gevoel van vrijheid. Fotografie, het verzamelen van postzegels en telefoonkaarten is wat op de achtergrond geraakt. Mijn favoriete vakantiebestemming is Spanje. Ik kan me redelijk in de spaanse taal uitdrukken en dat heeft er ook wel invloed op. Java en Bali, Maleisië en het Caribisch gebied heb ik ook al eens bezocht en ga dat gauw weer eens doen.

Ik eet het liefst de Indische rijsttafel hoewel ik Grieks eten ook heerlijk vind. Mijn vader is namelijk geboren in Batavia, Jakarta, dus zal daar mijn voorliefde voor de Indische keuken wel vandaan komen. Ik kook vaak zelf en mijn Nasi Goreng is het favoriete gerecht. Drink graag een Muscatel (een zoete witte wijn) bij het eten. Mijn favoriete restaurant is het restaurant van mijn zwager 'De Apedans' aan de Rademarkt, het gebouw waar vroeger de jaarlijkse kaartavond van GVAV werd gehouden.

Vrijwilligerswerk doe ik op sportgebied. Naast dat ik voor de KNVB fluit, ben ik bij GVAV scheidsrechtercoördinator. Ik doe aan werving, opleiding en begeleiding. Het meeste werk zit in het aanstellen van scheidsrechters bij wedstrijden waar de KNVB dat niet doet.

Ik rijd sinds de jaren 70 in een Audi. Op dit moment is dat een Audi A4 Avant. Toch wil ik graag weer zoiets als een Audi 100. Die heeft toch meer comfort.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Ik kijk naar veel sportprogramma's. Het is wel belangrijk dat het commentaar goed is. Een Formule 1 race bijvoorbeeld zonder goed commentaar is niet om naar te kijken.

Top Gear is een leuk programma, maar goede muziekuitzendingen, wetenschappelijke of praatprogramma's kunnen mij ook bekoren. Paul Witteman vind ik een goede en bekwame televisiepresentator.

Jammer dat de programma's zo vaak door reclameblokken worden onderbroken. Een zeer storende factor. Ik heb een hekel aan programma's zonder inhoud die veel op de commerciële zenders worden getoond. Ik noem het in één woord baggerprogramma's.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Uiteraard voetbal maar ook andere sporten hebben mijn interesse. In mijn jeugd keek ik vaak naar de keeperstrainingen van Otto Roffel en Tonny van Leeuwen. Ikzelf ben ook jarenlang keeper geweest. De mooiste onuitwisbare herinnering in mijn voetballoopbaan is de deelname aan het jubileumtoernooi van Hertha BSC in 1967 als speler met een live verslag voor de zender "Freies Berlin". Ook als trainer van GVAV A1 in de strijd om het landskampioenschap te Zeist bewaar ik fijne herinneringen.

Ik zou graag de mentaliteit van de sportdeelnemers veranderd willen zien. Het is te veel resultaatgericht. Winst ten koste van alles? Dat komt de sport niet ten goede en gaat ook ten koste van het kijkgenot. De lokale politiek moet de sociaal-maatschappelijke werking die van de sportverenigingen uitgaat niet onderschatten. Die is erg belangrijk.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Nee, niet fanatiek. Ik volg het wel, maar de politiek zou wat socialer moeten zijn. Er is ook te veel versnippering.

Waar bezondig je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Ik snoep nogal veel. Een zak pepernoten is zo leeg. Ook van hartige hapjes kan ik moeilijk afblijven. Velen kennen mijn favoriete snack de fricandel. Ik zou wel anders willen maar ik vind het veel te lekker.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Prijs de dag niet voordat de avond is gevallen. Begin je ergens aan doe het dan ook goed. Kom beslagen ten ijs als je een taak op je neemt en geef opbouwende kritiek.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Ik zou het zo niet weten. Gek genoeg kom ik de laatste tijd veel oude bekenden tegen die ik lang niet heb gezien. Aan wie niet de groeten? Ook dat zou ik niet weten. Ik heb geen vijanden.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Met het voetbalelftal weer een gezellige avond hebben in een leuke omgeving. Het hoeft per se geen feest te zijn.

Wat vind je van de verkiezingsuitslag?

Ik vind het vreemd dat een partij voor de dieren meer zetels binnenhaalt dan partijen met een duidelijke structuur die mensen vertegenwoordigt. Verder zie ik weinig coalitiemogelijkheden.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Niet met een speciaal iemand. Wel zou ik met mensen op specifieke vakgebieden van gedachten willen wisselen.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Tijdens dit interview kreeg ik te horen dat Cor Kregel van onze elftalgroep met hartklachten is opgenomen in het UMCG. Hij moet geopereerd worden en dan zie je maar weer hoe alles betrekkelijk is in het leven. Vanaf deze plek aan hem de groeten, sterkte en beterschap toegewenst.





Interview met : **Jan Wiltjer**
Leeftijd : **74**
Nummer interview : **8**
Plaats interview : **Bedum**
Maand interview : **december 2006**
Naam interviewer : **Koos Weewer**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Het gaat goed met mij en ik geniet van mijn pensioen. Er zijn wel wat gezondheidsklachten, maar die weten Lies en ik behoorlijk in de hand te houden.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Ik lees graag, doe aan stamboomonderzoek, kijk 's avonds televisie, zorg voor de tuin en het huis en heb daar veel plezier in en mijn handen vol aan. Voor het overige zijn we vrij geregeld oppasopa en -oma en ook dit heeft zijn leuke kanten. Momenteel rijd ik in een Peugeot 307 en dit bevalt tot nu toe uitstekend. Ik hoop hier ook 120.000 km. in te kunnen rijden, zoals eerder in mijn Golf Miljonair.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Mijn favoriete programma's zijn: Nova, Pauw en Witteman, Studio Sport, T.V.Noord, Discovery en Detectives. Beslist geen soaps en programma's met reclame tussen de blokken.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Als langjarig atletiekbestuurder, scheidsrechter, wedstrijdleder en starter van Olympia en na 1976 van GVAV-Rapiditas, ben ik natuurlijk nog steeds geïnteresseerd in deze mooie sport. Daarnaast voetbal, speciaal onze eigen F.C. Groningen. Voorts kijk ik graag naar zwembkampioenschappen en heeft ook Engels voetbal mijn belangstelling. Ook een goede partij basketbal heeft mijn interesse. Hoewel ik nog steeds lid ben van de Trimvereniging en vele jaren actief mee heb kunnen doen, mag ik de laatste jaren alleen sport vanaf de achterlijn beoefenen. Dit op advies van mijn cardioloog en omdat ik nog graag een poosje op deze aardbodem wil vertoeven, houd ik mij daar aan. Wel neem ik nog steeds met veel genoegen deel aan de maandelijkse soosmiddagen van de Vriendenvereniging, want klaverjassen kun je zittende doen!

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Mijn politieke interesse is gericht op links. Deze keer heeft de P.V.D.A. het nog nipt gewonnen van de S.P. en achteraf, gezien de ontwikkelingen, ben ik daar content mee.

Waar bezondig je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Bezondigen is een relatief begrip. Ieder mens bepaalt hierin zelf zijn marges. Ik zou beslist niet weten wat ik momenteel anders zou willen doen.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Ik denk dat -Bella gerant alii- (laat anderen oorlogvoeren) het beste bij mij past.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Groeten doe ik aan iedereen die mij een warm hart toedraagt. Rita Verdonk is een figuur, die beslist niet op een groet van mij behoeft te rekenen!

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Is op mij niet van toepassing. Ik ben tevreden met wat ik heb en hoef niet zo nodig met iemand uit te gaan.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Ik heb geen bepaalde figuren op het oog die ik zou willen interviewen, dus is mijn antwoord: "Ik weet het niet". Bovendien ben ik, gelukkig, nog steeds zo bezet met allerlei dingen dat ik daar ook geen tijd voor heb.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Mijn grootste frustratie is dat wij niet meer kunnen beschikken over ons clubgebouw in het Stadspark op het atletiekcentrum voor de trimmers en de soosmiddagen. Gezien de hoeveelheid tijd en energie die ik bij de realisering daarvan heb moeten investeren, is dit zeer teleurstellend geweest. Ik zeg dit des te meer omdat mijns inziens de fusie van Argo'77 en GVAV Atletiek niets heeft uitgehaald!





Interview met : **Johan Brink**
Leeftijd : **57**
Nummer interview : **9**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **februari 2007**
Naam interviewer : **Pop de Bruin**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Het gaat vrij goed met mij maar ik heb op het werk bij de woningbouwvereniging 'De Huismeesters ' het erg druk. Ik ben daar verantwoordelijk voor de planning en daar komt bovendien nog bij dat we in een reorganisatie zitten. In het afgelopen jaar hebben wij vaak overleden familieleden en kennissen naar hun laatste rustplaats moeten brengen in dit opzicht was het een slecht jaar.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Mijn favoriete vakantiebestemming was vroeger Joegoslavië maar tegenwoordig geniet Terschelling mijn voorkeur. Als ik mag spreken van een favoriet restaurant dan is dat de Chinees in Beijum. Als lievelingsgerecht zou ik tuinbonen willen noemen maar ik ben een alleseter en een glaasje bier met een helder borreltje is niet te versmaden. Mijn vrouw en ik koken allebei. Vooral na een drukke werkdag geeft het koken mij een enorme ontspanning. Voor vrijwilligerswerk ontbreekt het mij nu nog aan tijd doch zodra ik gepensioneerd ben, wil ik in die sector wel wat gaan doen. Ik heb beslist géén favoriete auto op het oog. Voor dit soort zaken stel ik géén eisen. Momenteel rijd ik in een Subaru type Viveo.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

TV is een pracht medium vooral voor mijn favoriete programma's zoals het journaal, sport en natuurfilms. Ook ben ik in voor een goede actiefilm. Soaps zijn aan mij niet besteed. Mijn voorkeur voor wat betreft de beste televisiepresentator is klip en klaar, Paul de Leeuw.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Ik hinkt op twee gedachten want voetbal en vissen zijn verreweg favoriet. Ik ben zelfs voorzitter van de visvereniging Robijn Koerier (naam v.d. sponsor). Dus op bepaalde Zaterdagdagen moet ik wel eens keuzes maken omdat ik mij sinds kort ook inzet voor onze trimvereniging als lid van de activiteitencommissie. Als sportman heb ik veel bewondering en waardering voor Ron Jans.

Mijn eigen beste periode als actief sportman lag in de jaren zeventig. Ik zou graag zien dat het gedrag en de mentaliteit op de velden zou verbeteren al beseft ik ook wel dat het gebeuren op de velden een afspiegeling is van onze maatschappij. Ook zou ik gaarne zien dat de kwaliteit van ons scheidsrechterkorps in het betaalde voetbal drastisch verbetert. Ik vind tevens dat de lokale politiek het probleem rond de sportvelden van anders en beter moet regelen.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Ik heb er géén enkele moeite mee om mijn politieke voorkeur kenbaar te maken. Van huis uit werd er gekozen voor de P.v.d.A. dus is dit ook mijn keuze en het zal U derhalve niet verbazen dat Wouter Bos mij als politicus het meest aanspreekt. Zelf ben ik niet actief in de politiek.

Waar bezondig jij wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Ik zou niet weten waar ik tegen bezondig en weet ook niet wat ik anders zou moeten doen. Ik ben een tevreden mens.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Antwoord : "doe maar gewoon dan doe je gek genoeg",

Aan wie zou jij de groeten willen doen of aan wie niet?

Ik doe de groeten aan een ieder, die mij een goed hart toedraagt.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Daar hoef ik niet zo lang over na te denken. Dat is met mijn eigen vrouw Janna en de kinderen. Ik ben een echt familiemens.

Wie vind je de terechte wereldkampioen?

Dat zijn er verschillende, b.v. iemand uit de schaatswereld. Dan kies ik voor wielrenner Theo Bos die wereldkampioen sprint op de baan is geworden.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Liever niemand. Ik werk graag op de achtergrond om mijn steentje bij te dragen.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Ik vind de vereniging GVAV voetbal een geweldige club en heb mijn draai ook bij de trimvereniging GVAV gevonden. Ik hoop dat jongeren zich als lid melden, zodat de continuïteit van de trimvereniging gewaarborgd is.





Interview met	:	Wycher van der Bremen
Leeftijd	:	51
Nummer interview	:	10
Plaats interview	:	Groningen
Maand interview	:	maart 2007
Naam interviewer	:	Cees de Vries

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Met mij gaat het prima. Mijn werk bestaat uit het preventief functioneren bij Welnis Preventie v/h GGZ Groningen. Ik geef daar adviezen m.b.t. de geestelijke gezondheid van mensen.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Ik kook graag en zorg voor mijn twee dochters Alve en Ella. Meestal blijf ik met vakantie in Nederland. De Waddeneilanden Schiermonnikoog en Terschelling zijn bij mij favoriet, maar ook kom ik graag in Schoorl.

Mijn favoriete restaurant is de Biechtstoel aan het Schuitendiep te Groningen en ik eet graag Mexicaans. De vraag of ik vrijwilligerswerk doe, kan ik bevestigend beantwoorden.

Met een drietal vrienden beheer ik een evenementenbureau voor kleinschalige projecten, genaamd PWM Feestlift. Gezamenlijk verzorgen wij feesten en projecten voor verenigingen of scholen. Deze bijeenkomsten kunnen dan bijvoorbeeld één uur, een paar uur of een gehele dag duren. Ook ben ik geregeld omroeper bij atletiekwedstrijden en geef daarbij zo veel mogelijk informatie. Doorgaans vereist dit het nodige voorwerk.

Om auto's geef ik niet veel; mijn trots is mijn Giant fiets.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Ik heb een drietal favoriete programma's: De Mike en Thomas Show; Klokhuis en Onder de Tram. Kom me niet met Jensen aan. Vreselijk. Op gebied van televisiepresentatie heb ik een favoriet in de persoon van Matthijs van Nieuwkerk. Ook naar het actueel sportprogramma dat hij tezamen met zijn partner Wilfried de Jong verzorgt, kijk ik graag.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

My way of life is Atletiek. De middenlange afstand heeft mijn voorkeur. Al met al ben ik zeker reeds twee keer de aarde rondgelopen. Ook ben ik al 19 jaar atletiektrainer. Haile Gebreselassie is mijn grote favoriet. Geweldige sportman.

Mijn beste prestaties behaalde ik als junior in de periode van 1975-1980. Twee keer Nederlands kampioen op een estafetteloop en zilver op de 1500 meter.

Verbeteringen op sportgebied?

Ik zou graag zien dat er meer met technische middelen wordt gewerkt. Bij voetbal met name is men daarin zeer conservatief. Steeds geeft het hier discussie of het nu wel of niet een doelpunt was, terwijl er toch zeer hoge bedragen mee gemoeid gaan. Zelfs bij een kleinschalige sport als cricket werkt men met de nodige apparatuur. Voorts moet er wat mij betreft meer aan sport op de basisscholen worden gedaan.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Ik kom uit een socialistisch nest en stem doorgaans links van het midden. De PvdA heeft mijn voorkeur. Wouter Bos vind ik een goede leider, met veel gevoel voor de media.

Persoonlijk heb ik geen politieke aspiraties

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou je anders willen doen.

Ik zou zo niet direct weten waaraan ik mij bezondig.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

(Wat zou je aan de mensen willen meegeven)

Als geluk vervlogen tijd is, kun je maar beter in beweging komen.

Het is een spreuk van Mailike de Jonge. De spreuk hangt bij mij voor het raam en ik sta daar volkomen achter.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Ik zou de groeten willen doen aan Jan Wiltjer en zeker niet aan Rita Verdonk.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet.

Ik ga graag uit met vrienden en vriendinnen. Met vrienden om wat te feesten; met vriendinnen voer ik graag goede en degelijke gesprekken.

Heb je iets met voetbal?

Ik volg het oppervlakkig, zoals de FC Groningen en het Nederlands elftal.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Ik denk hierbij aan Marieke Jager. Zij is een goede zangeres en toevallig heb ik een CD van haar op staan.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Ja dat heb ik: Blijf dromen en zorg dat je dromen uitkomen. Dan word je succesvol oud.





Interview met : **Jan Huizenga**
Leeftijd : **60**
Nummer interview : **11**
Plaats interview : **Meppel**
Maand interview : **april 2007**
Naam interviewer : **Harry Weitering**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Ik ben nog steeds aan het werk en daaruit kun je afleiden dat het goed met me gaat. Toen ik in 1973 uit Groningen vertrok, was dat omdat ik les ging geven in Meppel en dat doe ik nog steeds. Als het kan, ga ik het volgende schooljaar wel over op een halve baan, want het wordt me te druk. Toch vind ik het nog erg belangrijk de jeugd op school veel te leren. Bijvoorbeeld om in de huidige ingewikkelde samenleving uit de voeten te kunnen, zowel moreel als sociaal/maatschappelijk.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

In mijn vrije tijd mag ik graag tuinieren. Als ik met de 'VUT' ben, wil ik weer tijd besteden aan de genealogie. Daar ben ik ooit mee begonnen, waarna mijn vader er toen mee verder is gegaan. Momenteel ligt dat stil. Een grote reiziger ben ik niet. Een favoriete bestemming heb ik niet; in de zomervakantie blijven we vaak in Nederland. In een andere omgeving fietsen en rondkijken.

Op initiatief van de gemeente was ik in 1982 een van de oprichters van de atletiekvereniging in Meppel. Daar heb ik in de loop der jaren veel functies gehad, want atletiek blijft 'mijn sport'.

Nu verleen ik alleen nog hand- en spandiensten. Zo zit ik in de werkgroep die vanuit ons sportterrein zaken regelt voor de Drentse Fiets4Daagse.

Aan het oprichtingsjaartal van de atletiekclub kun je afleiden dat we dit jaar het 25-jarig jubileum vieren.

Op de vraag welke auto ik nog eens zou willen hebben, moet ik het antwoord schuldig blijven. Het is zo dat mijn vrouw zegt wanneer er een andere auto moet komen en die zoekt zij dan ook uit.

Ik heb weinig met auto's.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

De meeste televisietijd besteed ik aan sport. Daarna komen actualiteit- en amusementsprogramma's zoals quizzen (2 voor twaalf, per seconde wijzer) en detectives.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in sport. Het meest kijk ik naar sporten waar iets gebeurt, zoals atletiek, volleybal of schaatsen. Maar veel respect heb ik ook voor hockeyers en wielrenners. Mijn beste periode was eind 60-er begin 70-er jaren. Ik behoorde toen tot de nationale top bij het hoogspringen en mocht zelfs een keer meedoen in de Nederlandse ploeg, samen met Fred van Herpen, Henk Evers en Jaap Smit.

Ik zou graag zien dat er in elke sport respect was voor tegenstanders. Trouwens wat meer respect en beleefdheid in het algemeen kan mijns inziens geen kwaad.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

De politiek volg ik van een afstand. Wel wil ik graag weten wat er speelt en probeer daarover mijn eigen mening te vormen. Een voorkeur voor een of andere partij heb ik niet. Ik zou mezelf sociaaldemocraat willen noemen.

Helaas voldoen de mensen (politici) en het spel (de politiek) vaak niet aan mijn gevoel van eerlijkheid of rechtvaardigheid. Daarom zal ik zelf niet gauw politiek actief zijn.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Dit is een moeilijke vraag. Mijn opvoeding stond in het teken van doe maar gewoon dan doe je gek genoeg. Weinig uitspattingen dus, eerder saai. En dat is dan iets waarvan ik zeg dat ik het anders zou willen doen. Wat uitbundiger genieten van de leuke dingen die je meemaakt.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Mijn levensmotto heb ik bij de vorige vraag al genoemd. Toch is dat niet wat ik de mensen mee zou willen geven. Dat is eerder dat wij het zo goed hebben: dus wees tevreden met wat je hebt en geniet daarvan. Niet alles wat kan, moet ook per se.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Het is volgend jaar 50 jaar geleden dat ik van de lagere school kwam. Ik zou al mijn klasgenoten van toen wel eens weer willen zien en dan natuurlijk ook de groeten doen.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

De eerste namen die me te binnen schieten zijn Ghandy en Martin Luther King, omdat zij op een waardige manier veranderingen hebben bewerkstelligd in een onrechtvaardige situatie. Helaas kan dat niet. Misschien dan Nelson Mandela.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Ik wens eenieder veel gezondheid en geluk.





Interview met : **Piet Goed**
Leeftijd : **71**
Nummer interview : **12**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **april 2007**
Naam interviewer : **Reint Bijleveld**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Over mijn gezondheid heb ik niet te klagen. Soms werkt de leeftijd wel eens tegen maar dat is natuurlijk. Wat ik tegenwoordig doe is veel voorkomende werkzaamheden verrichten op het sportpark o.a. het schoonmaken van de kleedkamers en onderhoudswerkzaamheden aan gebouw en materialen.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Mijn hobby's zijn voetbal, trimmen en natuurlijk mijn vogels (kanaries), waar ik toch wel de meeste tijd aan besteed. Als het mooi weer is trekken we er graag met de caravan op uit. De laatste 10 jaar hebben we onze vakanties doorgebracht in het voormalige Oost Duitsland en Polen en dan voornamelijk aan de Oostzeekust die we tot aan de grens met Rusland hebben bezocht. Het is een prachtige omgeving en het water is het helderste wat ik in Europa heb gezien.

Ik heb geen favoriet restaurant, we eten overal. Mijn drankje is toch een pilsje. Koken laat ik graag over aan mijn vrouw daar heb ik totaal geen bemoeienis mee.

Het vrijwilligerswerk wat ik doe is natuurlijk bij GVAV en verder breng ik tijdschriften rond voor de ouderenbond.

Voorkeur voor een auto heb ik niet, als hij mij maar van A naar B brengt.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Ik kijk graag naar alle sport en actualiteiten programma's. Bij sport gaat mijn speciale aandacht toch naar snooker uit, dit vind ik interessant om te zien, verder kijk ik ook graag naar gymnastiekwedstrijden en dan vooral kampioenschappen.

Er is geen televisiepresentator die mijn speciale voorkeur heeft.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

De grootste sportman voor mij was Ton Boot de gymnast, deze heeft een grote indruk op mij gemaakt.

Mijn beste periode in de sport was toch wel in mijn militaire diensttijd, in de jaren 55-60, ik had toen een goede conditie en speelde zelfs in het garnizoenselftal.

Veranderingen in sport. Voor mij mogen ze de buitenspelregel bij het voetbal afschaffen. Het veld wordt mijn inziens groter en het spel mooier. Een goed voorbeeld hiervan is hockey.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Ik sta toch iets aan de linkerkant hierin maar ben niet actief.

Waar bezondig je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Ik bezondig mij nergens aan, maar ben wel gauw emotioneel en dit zou ik soms wel eens anders willen.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Erger je niet, verwonder je slechts.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Henk Eising, hier heb ik samen meegespeeld in de A jeugd. Het was een hele goede linksbuiten, doch is verhuisd naar Zaandam en heb hem nooit weer gezien, maar toch sturen we elkaar jaarlijks nog kaarten.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Ik wil met alle mensen uit, als ze maar gezellig zijn en niet over politiek praten.

Wie wordt de nieuwe Nederlands kampioen voetbal?

Ik denk AZ. Al gun ik het van Gaal niet.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Ulfert Molenhuis, als hij maar niet over politiek praat.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Ja, dat ik heel veel plezier aan mijn vogels beleef en met name de wedstrijden en het keurmeester zijn. Ik ben bij veel wedstrijden geweest, 4 maal op een WK mogen keuren, waardoor ik in veel Europese steden ben geweest. Geweldig was dat.





Interview met : **Reint Bijleveld**
Leeftijd : **58**
Nummer interview : **13**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **mei 2007**
Naam interviewer : **Abel van Bolhuis**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Ik ben sinds 3 jaar met FLO het prepensioen voor brandweerlieden. Op 55 jarige leeftijd moest ik er uit en geniet nu van de vrije tijd. Ik heb een vrouw, twee kinderen en vier kleinkinderen en dus is het oppassen geblazen. Wat mijn gezondheid betreft mag ik niet klagen en ik hoop dat het nog lang zo blijft. Ik zit lekker in mijn vel.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Eén van mijn hobby's is fotografie en video. Computeren mag ik ook graag. Mijn favoriete vakantiebestemming is Zuid Europa. Het moeten warme streken zijn met zee en stranden. Daar voel ik mij en mijn gezin prima thuis. Cuba (relaxed land) en Kenia (op safari) hebben we ook al eens aangedaan, fantastisch gewoon.

Ik eet graag de Franse keuken (de Provence). Maar ik doe niet moeilijk over het eten als het maar goed is. Ik ben in feite een alleseter en met een wijntje of een pilsje erbij kan het niet gauw stuk voor mij. Ik ben thuis de persoon die het eten kookt, ook omdat mijn vrouw Alie nog werkt. Het is ook wel een beetje een hobby van mij, maar ik houd mijn gewicht wel in de gaten.

Vrijwilligerswerk doe ik een beetje op sportgebied. Ik verzorg de website van de Trimmers en ben reserve websitemaster voor de Vriendensite. Onlangs heb ik ook meegedraaid om het archief van GVAV-Rapiditas te reorganiseren. Met een gezellige groep hebben we met veel plezier de klus geklaard en de documentatie ondergebracht bij de Groninger Archieven. Ik rij nu in een Mazda 3, maar ik heb geen specifieke voorkeur. Het zal wellicht weer een Japanner worden, omdat ze behoorlijk betrouwbaar zijn.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Uiteraard sportprogramma's. Informatieve programma's hebben ook mijn aandacht en voor een goede boeiende film blijf ik ook graag zitten. Waar ik niet van houd zijn films of programma's waar extreem geweld in voorkomt.

Matthijs van Nieuwkerk van 'De Wereld Draait Door' vind ik een goede presentator. Ik moet overigens niets hebben van Andries Knevel. Het is een irritante en druk persoon die de mensen ook heel snel in de rede valt.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Vele sporten boeien mij doch voetbal staat bovenaan. Een formule 1 wedstrijd vind ik mooi om naar te kijken maar ik sta er in de nacht niet voor op, zo gek maak ik het ook niet. Sporten is verder gezond, je bent sociaal goed bezig, vooral als je deelneemt aan een teamsport.

Ik heb geen uitgesproken voorkeur wie nou de grootste sportman of sportvrouw is. Voor iedere topsporter op welk gebied dan ook heb ik bewondering. Mij eigen beste periode was toen ikzelf nog volop sportte. Ik kan niet een tijdsperiode aanduiden welke de beste was.

Ik zou willen dat de sport weer sport wordt in de zin van het woord. Ik wil hiermee zeggen dat de financiën de sport kapot maakt.

De lokale politiek moet de jeugd stimuleren om te gaan sporten en dat geldt ook minderheidsgroeperingen in onze samenleving om daaraan deel te nemen. Dat geeft hun een doel in het leven en is ook goede voor de integratie. In ben blij dat GVAV het goede voorbeeld geeft hoe het moet.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Ik ben wel geïnteresseerd wat er gebeurt in de politiek maar ben er niet fanatiek mee bezig. Van huis uit kom ik uit het rode nest. Ik ben zelf nooit politiek actief geweest. Joop den Uyl heeft mij als politicus altijd aangesproken. Je had gewoon respect voor die man en hij wist regelmatig de aandacht te trekken met redevoeringen van hoog politiek en intellectueel gehalte. Zo zie je ze tegenwoordig niet meer.

Waar bezondig je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Op zijn tijd te veel en te lekker eten, maar dat moet kunnen. Je moet het wel goed in de hand houden, immers overdaad schaadt.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg en eenvoud siert de mens.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Er schiet mij niets te binnen. Iedereen is voor mij gelijk.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Met Willem van Hanegem zou ik wel eens een gezellig avondje willen stappen. Ik vind hem een speciaal persoon. Volgens mij kan hij met zijn droge manier van overkomen en humor heel leuke dingen en anekdotes vertellen.

Met wie ik niet een avondje uit wil? Geen idee.

Heeft FC Groningen wat te zoeken op Europees niveau?

Ik denk van wel. Dit is het tweede achtereenvolgende jaar dat ze Europees voetbal hebben gehaald. Champions League zou wel te hoog gegrepen zijn. Als je in de competitie vooral tegen de topclubs buitengewoon goed hebt gepresteerd, dan heb je als club recht op een Europese plaats. Ik hoop alleen dat ze niet weer direct na de eerste ronde eruit liggen. We hebben een fantastische trouwe aanhang en ook die verdient een lange en warm UEFA-cup avontuur.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Ik zou George Bush wel willen interviewen en hem vragen waarom hij nu eigenlijk de oorlog in Irak is begonnen en waarom hij zo moeilijk doet om zich terug te trekken uit die regio.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Niet echt. Ik wens iedereen al het goede toe in zijn of haar leven.





Interview met	:	Sjammo Weewer
Leeftijd	:	73
Nummer interview	:	14
Plaats interview	:	Groningen
Maand interview	:	juli 2007
Naam interviewer	:	Koos Weewer

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Met mij gaat het prima op wat ouderdomskwaaltjes na. Ik heb mijn isolatiebedrijf met gemiddeld 40 werknemers in 1995 verkocht. Nadien heb ik mijn opvolger nog enige maanden met raad en daad bijgestaan en ben daarna als rentenier gaan leven. Ik ben verhuisd van het Damsterdiep naar de Oostersingel en hou mij momenteel bezig met het wel en wee van de bewoners van de flatgebouwen waarvan mijn woning deel uitmaakt. Ik ben lid van de bewonerscommissie en bemoei mij vooral met technische zaken, vooral wat betreft het onderhoud van de flatgebouwen. Ik vind hier veel voldoening in.

Ik heb twee dochters, die al lang het huis uit zijn, maar nog geregeld bij ons binnenlopen. Op 5 oktober a.s. ben ik 50 jaar getrouwd met mijn Tini en ik hoop dat we dit nog een groot aantal jaren volhouden.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Hobby's heb ik niet zoveel. Ik vind het wel leuk om tijdens de soosmiddagen van de Vrienden en tijdens internationale jeugdtoernooien achter de bar te staan en de mensen te voorzien van een drankje of een hapje. Mijn vroegere bijbaantje als barkeeper komt hierbij weer eens tot uiting en ik heb dit jaren achtereen met heel veel genoeg gedaan!

Momenteel rij ik in een Cabrio PT Cruicen 2.4 ltr. Van Chrijsler, waar ik veel genoeg aan beleef. Mijn wens is, indien mogelijk, nog eens een Ferrari te bezitten, maar dit blijft waarschijnlijk een luchtkasteel!

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Echte favoriete televisieprogramma's heb ik niet. Ik kijk graag naar voetbal, boksen en wielrennen. Beslist niet favoriet bij mij zijn praatprogramma's, waar allerlei onzin wordt verkocht. Deze programma's draai ik over het algemeen weg, want ik vind ze zonde van mijn tijd.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Voetbal heeft mijn voorkeur, daarna boksen en wielrennen. Ik heb zelf tot mijn 55^{ste} levensjaar gevoetbald en vindt momenteel de derde helft het leukst.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Politieke interesse kan mij niet verweten worden, want ik heb helemaal niets met politiek. Ik heb in feite ook nog nooit gestemd, wat misschien fout is. Ik stel mij echter op het standpunt: Of je nou van de kat of de hond gebeten wordt, het is één pot nat. De hele politiek stelt in mijn ogen heel weinig tot niets voor.

Waar bezondig je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Mijn waarschijnlijk euvel is, dat ik nogal veel rook en dit zou ik wel willen veranderen. Voorlopig vind ik het best zoals het nu gaat. Een beetje vreugde mag je echt wel beleven aan een rokerszonde!

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Mijn lijfspreuk is dezelfde als van mijn oudere broer Koos, namelijk een stelregel van de bekende Herman Rinket: "Geniet van het leven, want het duurt maar even".

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Ik zou de speciale groeten willen doen aan allen die mij dierbaar zijn en waarmee ik een leuke band heb opgebouwd. Ik zou geen groeten willen doen aan degenen die mij teleurgesteld hebben in hun doen en laten ten opzichte van mij, hoewel ik het beste met hen voor had en hen van alle kanten coulant en mijnerzijds naar eer en geweten heb behandeld!

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Ik zou nog graag een avondje gezellig op stap gaan met mijn eigen echtgenote, zoals in vroegere tijden te doen gebruikelijk was. Ik vrees echter, dat daarvan in de nabije toekomst niet veel terecht zal komen, in verband met lichamelijke klachten, die blijkbaar moeilijk te verhelpen zijn!

Wie denk je dat de Tour de France gaat winnen en ben je ervan overtuigd, dat er dit keer zonder doping is gereden?

Ik denk dat Valverde de Tour gaat winnen, maar ik denk beslist niet dat deze Tour dopingvrij is.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Ik zou niemand in het bijzonder willen interviewen, want ik heb beslist geen bepaalde voorkeuren.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Ik hoop, dat ik nog geruime tijd van een goede gezondheid kan genieten, evenals mijn vrouw en kinderen. Als dit zo mag zijn wil ik nog graag vele jaren actief zijn in het soosgebeuren van de Vrienden en andere zaken, wat in het belang van GVAV mag zijn.!





Interview met : **Ap Broesder**
Leeftijd : **73**
Nummer interview : **15**
Plaats interview : **Roden**
Maand interview : **augustus 2007**
Naam interviewer : **Pop de Bruin**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Ap laat weten dat het goed gaat met hem en volop geniet van zijn welverdiend pensioen. Hij is het type dat zo heel ongemerkt zijn gang gaat, maar ondertussen heel veel voor de vereniging betekent (denk aan de onderhoudsploeg bij voetbal op Kardinge.) Als blijk van waardering werd hij in 1998 benoemd tot lid van verdienste.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Elektronica is zijn grootste hobby en dan speciaal de regeltechniek. Ap was ten tijde van zijn werkzame periode o.a. belast met het waken, op afstand, over de energievoorzieningen van de gemeentelijke instellingen in de stad Groningen. Hij is nu bezig om deze techniek toe te passen op zijn eigen c.v. installatie, doch dit lukt nog niet zo. Ook is Ap een verwoed fietser en legt hij vele kilometers af op zijn moderne Koga fiets. Een mooie auto is aan hem ook wel besteed. Onlangs heeft hij zijn Alfa Romeo ingeruild voor een Volvo C30.

Wat het eten betreft heeft hij het zeer gemakkelijk, want hij eet bij zijn zuster.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet.

Je zou denken dat zeker voetbal tot de favorieten zou behoren, doch dit is niet het geval. Ab vindt dat er teveel voetbal op TV is. Deze mening is des te opmerkenwaardiger als je in aanmerking neemt het enthousiasme en plezier dat hij iedere zaterdagmorgen op het trimveld laat zien. Hij kijkt graag naar natuurfilms en detectiveseries. Waar hij beslist niet naar kijkt, zijn soaps en spelletjes.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Ab kan genieten van wedstrijden op het gebied van schaatsen, wielrennen en atletiek en ook het zelf actief bezig zijn op de zaterdagochtend. Deze beide zaken dienen puur voor ontspanning.

Als voetballer werd hij lid op 1 december 1949 en was op zijn niveau actief t/m 1980. In 1968 werd hij met het 9^e elftal kampioen.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Ab heeft geen politieke interesses, dus zijn we wat dit punt betreft gauw uitgepraat.

Waar bezondigt jij je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Ab bezondigt zich nog wel eens aan teveel eten en moet dit dan bekopen met een paar ellendige dagen. Maar hij zit daar verder niet mee, want hij denkt dat hij zijn manier van doen en laten niet behoeft te wijzigen. Hij is tevreden zo.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Het antwoord op deze vraag typeert Ap helemaal. Zijn lijfspreuk is duidelijk "niet praten maar doen".

Aan wie zou jij de groeten willen doen of aan wie niet?

Hij doet de groeten aan alle bekenden en op de vraag "aan wie niet" is zijn antwoord zeer helder "ik heb geen vijanden".

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Ab zou wel een avondje uit willen met Erica Terpstra, dat lijkt hem reuze gezellig. Hij zou niet op stap willen met Gerrit Zalm, het lachje van deze man bevalt hem niet.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Ap zou niet weten wie hij zou moeten interviewen, hij beweert geen keuzes te kunnen maken.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Aangezien Ap niets verder heeft te vertellen wil ondergetekende nog wel even vermelden dat hem uit de directe omgeving van Ap ter ore is gekomen dat wij hier te doen hebben met een zeer sociaal mens. Er kan altijd een beroep op hem worden gedaan als iemand in nood zit. Voorwaar een geweldige eigenschap.





Interview met	:	Wim Hofmann
Leeftijd	:	75
Nummer interview	:	16
Plaats interview	:	Groningen
Maand interview	:	oktober 2007
Naam interviewer	:	Harry Weitering

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Het gaat met mij op dit moment redelijk, maar ik blijf steeds onder medische controle vanwege mijn chronische leukemie. Daarbij komen ook wat problemen met een heupgewricht.

Inmiddels ben ik alweer 17 jaar met pensioen na een loopbaan bij het EGD.

Met mijn familie, en vooral met mijn kinderen en kleinkind is het oké. Mijn vrouw en ik genieten van ons kleinkind, een meisje van 6 jaar.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Mijn favoriete vakantiebestemming is Cran Canaria, een prachtig eiland.

Het liefst ga ik naar een steakhouse om een steak te eten met een goed glas rode wijn of een pilsje. Heerlijk. Daarnaast vinden we wokken bij de Chinees ook lekker en gezellig.

Vroeger heb ik vrijwilligerswerk gedaan als leider van diverse GVAV-elftallen en heb jarenlang voor de KNVB scheidsrechters gerapporteerd.

Ik ben tevreden met mijn huidige auto en hoef niet zo nodig iets bijzonders. 'k Ben nooit een liefhebber geweest van Franse auto's. Echter, nu rijden we in een Citroën en zijn laaiend enthousiast.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Alle sporten hebben mijn belangstelling, behalve honkbal en cricket.

NOVA en met name Pauw en Witterman staan bovenaan op mijn de lijst van favoriete televisieprogramma's. Grote klasse wat dit koppel brengt.

Detectiefilms vind ik prachtig, daar kan ik echt van genieten.

Ja, mijn muziekvoorkeur is bijzonder; met country en met name blues ben ik helemaal van de wereld.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Zoals gezegd hebben alle sporten mijn belangstelling. Mijn grootste bewondering gaat uit naar een sportvrouw, Edith van Dijk is haar naam. Een geweldige atlete bij het lange afstand-zwemmen. Ze heeft vele 10-25 km en kanaalafstanden gezwommen.

Pas in 2005 is ze voor haar geweldige sportprestatie gewaardeerd en werd ze sportvrouw van het jaar. Ondanks haar 34 jaren gaat ze zich nu nog voorbereiden op de Olympische Spelen van Peking 2008, op het nummer 10 km open water.

Mijn beste periode in de voetbalsport heb ik beleefd bij de jeugd van GVAV in de 40-er jaren.

In de elftallen van B4, B2 en A2 beleefde ik in die tijd de voetbalsport met o.a. Piet de Koe, Jan de Maar, Abel Alting en Freddy Ludwig.

Wel zou ik willen dat er in de sport bij overtredingen wat strengere straffen worden uitgesproken, met name bij het voetbal.

Wat mij mateloos irriteert, is het ontbreken van enig respect voor scheidsrechters.

Voor wat de lokale politiek in de stad Groningen betreft is het natuurlijk een 'lachertje' hoe ze met de kwestie Lewenborg zijn omgegaan. Ik kan mij niet voorstellen hoe een verantwoordelijke wethouder daar zo 'spastisch' mee omgaat. Gelukkig is alles ten goede gekeerd, alhoewel...

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Mijn politieke voorkeur is links, maar voor alle duidelijkheid geen Groen Links.

Politiek ben ik nooit actief geweest. Wel heb ik op vakbondsgebied mijn steentje bijgedragen. Ongeveer 7 jaar was ik lid van de vakgroep Vervoer, toen nog NVV, het latere FNV.

Waar bezondig je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Ik snoep teveel. Als chocolade en drop op mijn pad komen dan wordt mij de wacht aangezegd door mijn vrouw.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Die ik noem is van mijn moeder en die houd ik in ere:

'Wie zijn lichaam goed verzorgt en bewaakt, bewaart geen rotte appel.'

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Aan niemand.

Wie wordt de nieuwe Europese kampioen voetbal?

Kroatië.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Geen één, daar ben ik het type niet voor.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Nu, ik denk dat de mensen die mij kennen nog een mopje van mij verwachten en het heet

'Uitgeblust' : Een oude jager uit Sloten,
Had buitenshuis volop genoten,
Thuis wachtte zijn vrouw,
Die ook wel eens wat wou,
Maar hij had inmiddels al zijn kruit verschoten.





Interview met : **Ronald Senechal**
Leeftijd : **43**
Nummer interview : **17**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **oktober 2007**
Naam interviewer : **Reint Bijleveld**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Met mijn gezondheid heb ik toch een minder prettige tijd achter de rug, in juni heb ik een zware operatie ondergaan waar ik nu weer langzaam van herstel, dus maar weer positief vooruitkijken.

Ik werk op dit moment bij de belastingdienst als informant huurzorg en kindertoeslag wat ik met veel plezier doe.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Ik mag graag op vakantie gaan naar een zonnig land, aan regen en kou heb ik maar een hekel. Als we uit eten gaan is het meestal het Turks restaurant GÜNES in de Oosterstraat. Het eten is hier super en ik kan het iedereen aanraden.

Thuis koken we allebei wel, het is maar net hoe het uitkomt.

Vrijwilligerswerk doe ik ook. Ik beheer de website voor de vrienden en voetbal, verder help ik Renke Duteweerd bij zijn werkzaamheden voor de vereniging.

Op dit moment rij ik in een Opeltje, maar het kan net zo goed een ander merk zijn, als het maar rijdt.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Mijn favoriete programma's zijn toch de sportprogramma's en dan met name voetbal, wielrennen, schaatsen en basketbal. Verder kijk ik dagelijks Pauw en Witteman en de serie NCSI. Als er een leuke film op tv is wil ik deze ook wel meepikken, maar absoluut geen besselletjes.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Over het algemeen waardeer ik alle sporten, een voorkeur voor een sporter heb ik niet als ze maar dopingvrij hun sport beoefenen.

Ik zelf heb gevoetbald maar hier waren geen hoogte of dieptepunten, als het maar leuk was.

Wat ik wel graag zou willen is dat er hier in Groningen een wethouder sport komt die verstand van zaken heeft en een hart voor de sport. Het zou fijn zijn als deze ook afspraken nakomt en geen selectief geheugen heeft.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Politiek zit ik toch aan de linkerkant. Op zich heb ik er niet veel mee, want het is meestal veel beloven en weinig bieden. Zelf ben ik nooit actief geweest in de politiek.

Waar bezondig je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Teveel eten, maar ja het is zo lekker.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Leven en laten leven.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Niemand.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Ja ik wil wel een avond stappen met Wouter Bos. Ik zou hem dan vragen of alle plannen die hij had voor zijn ministerschap, en die hij heeft weggegeven, wel de moeite waard waren, wat denkt hij hier voor terug te krijgen. Of was het puur om minister te worden.

Wie wordt de nieuwe Europees kampioen voetbal?

Ik denk Duitsland. Nederland wordt het onder van Basten zeker niet, hij laat teveel goede spelers aan de kant of stelt ze verkeerd op.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

José van Schie onze sportwethouder.

Ik zou haar dan willen vragen hoe zij over 4 jaar het sportgebeuren in de stad ziet en dan met name het aantal verenigingen en hoe zij daar mee om zal gaan.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Jazeker, ik vind de Vriendensite een mooie site en ook actueel, maar ik verwacht toch ook wel van vrienden dat zij zelf af en toe met een leuke bijlage, verhaal of anekdote komen.

Wat mij verder opvalt is het tekort aan vrijwilligers binnen de vereniging, misschien dat men toch meer de ouders van nieuwe leden hierbij moet betrekken. (b.v. Kantine e.d.)

Verder wil ik langs deze weg ook iedereen bedanken voor de bloemen en kaarten na mijn operatie.





Interview met : **Rem Bouter**
Leeftijd : **76**
Nummer interview : **18**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **november 2007**
Naam interviewer : **Cees de Vries**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Met mij gaat het weer redelijk goed en ben een kleine inzinking te boven. Ik ben namelijk diabeet en daarvoor regelmatig onder controle. Voor mij is dit moeilijk te accepteren. Het zit in de familie.

Met mijn gezin is alles dik in orde. We hebben een zoon, een dochter en vier kleinkinderen en bezitten een hechte familieband.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Ik heb in het verleden veel gereisd en vele steden bezocht. Momenteel rijd ik geen grote afstanden meer. Een partijtje biljart is aan mij besteed. Ook zit ik graag een uurtje achter mijn computer. Mijn favoriete restaurant is Ni Hao. Ik eet graag Chinees en verder eigenlijk alles, als het maar geen zuurkool is.

Bij mij thuis ben ik degene die kookt en verzorg graag de salades.

Vrijwilligerswerk doe ik zeker. Reeds vele jaren ben ik voorzitter van het seniorencomplex de Parkhorn aan de Parklaan in Groningen. Op deze manier worden de oudjes aan de praat gehouden.

Mijn huidige auto is een Chevrolet Kalos, vooral vanwege de hoge instap. Ooit ging mijn belangstelling uit naar een BMW in de vijf serie, maar gek genoeg was ik na één proefrit genezen en heb er verder van afgezien.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Met veel plezier kijk ik naar sportprogramma's en dan met name voetbal, schaatsen en atletiek. Ook de actualiteit heeft mijn aandacht, zoals bijv. NOVA. Ook een uitzending van Harry Mens volg ik graag vanwege de vele interessante gasten.

Amusement is belangrijk en dan bij voorkeur gezellige Nederlandstalige muziek.

Soaps zijn aan mij niet besteed.

Ik heb geen voorkeur voor TV presentatoren, maar Mart Smeets hoeft voor mij niet.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Sport betekent veel voor mij en ben hierin steeds geïnteresseerd en dan speciaal de meetbare sporten. Sven Kramer vind ik een fantastische sportman; hij presteert boven normaal. Ook heb ik veel waardering voor Leontien van Moorsel.

Met veel ambitie heb ikzelf aan sport gedaan. Ik ben ooit als voetballer begonnen, maar werd uiteindelijk atleet. In de jaren 1950/60 stootte ik de kogel 14.98 meter en wierp de discus tegen de 40 meter. Dat waren in die jaren goede prestaties.

Ook als bestuurslid van de atletiek was het een mooie periode. Vanwege mijn goede contacten kon ik veel bekostigen en de afdeling van goede materialen voorzien, zoals de glasfiber polsstokken en de zgn. heldsperen uit Zweden.

Als je praat over veranderingen in de sport zal het zeker de mentaliteit en instelling moeten zijn. Daaraan ontbreekt nog wel het een en ander. Met de politiek in de sport is het in Groningen diep treurig gesteld. De sportwethouder snapt er echt niets van. Voor de sport moet men diep in de buidel tasten, omdat het verantwoord is. Die investering betaalt zich altijd terug.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Politiek interesseert me, waarbij mijn voorkeur tot voor 2 a 3 jaar uitging naar de VVD. De laatste keer heb ik op een andere partij gestemd, maar daar heb ik ook alweer spijt van.

Ooit ben ik gevraagd op te treden als lijstduwer voor een ouderenpartij. Na één vergadering had ik het wel gezien. Hans Wiegel spreekt mij aan als politicus. Hij was altijd duidelijk in zijn betoog en maakte waar wat hij zei.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Net als zo velen bezondig ik mij wel eens aan teveel lekker eten. Voor de rest wil ik niets anders doen. Wel zou ik wanneer ik jonger was in de makelaardij of autohandel gaan.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Ja. Beloftes nakomen en doen wat je belooft. Daar kom je het verst mee.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Een speciale groet aan Ulfert Molenhuis. Hij verdient respect voor zijn vele, goede werk. Geen groeten aan de wethouders van de gemeente Groningen.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Een gezellig avondje uit met vrienden van GVAV uit dezelfde jaargangen. Lekker even kletsen onder het genot van een borreltje.

Ik zal absoluut niet met politici uit willen, veel te onbetrouwbaar.

Wie wordt de toekomstige Europees kampioen voetbal?

Italië.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Max v.d. Berg. Ik ken hem al heel lang. Hij was vaste klant in mijn rijwielzaak en kwam vaak even kletsen in de werkplaats. Onlangs sprak ik hem nog bij de 4 mijl van Groningen.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Een hoogtepunt in mijn leven is toch wel het bezoek aan de paus in Rome geweest. Ik was bestuurslid van de stichting Gironingen. Wij slaagden er in de Giro in 2002 van start te laten gaan in Groningen. Dit was een gigantische klus en bracht nogal wat in de stad teweeg. Na vier jaar heel veel werk en inspanning werden wij als beloning in audiëntie bij de paus ontvangen. Heel indrukwekkend en een waardig besluit van de opdracht. Ik denk er nog vaak aan terug.





Interview met : **Mans Schat**
Leeftijd : **70**
Nummer interview : **19**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **december 2007**
Naam interviewer : **Abel van Bolhuis**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Met mij en mijn gezin gaat het uitstekend. Qua gezondheid mogen we niet klagen en ik hoop dat het nog lang zo mag blijven. Ik ben al een aantal jaren met pensioen en geniet erg veel van mijn twee kleinkinderen.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Echte hobby's heb ik niet als het gaat om specifieke zaken waar ik veel tijd in steek. Matty en ik wandelen en fietsen veel en genieten van de natuur om ons heen. Mijn favoriete vakantiebestemming is de Costa Brava in Spanje. De laatste jaren hebben we onze bestemmingen wat uitgebreid naar andere zuidelijke landen. Ook gaan we een paar keer per jaar een weekje naar Ameland om lekker uit te waaien. Zoals je ziet vervelen wij ons niet. Ik heb geen voorkeur als het gaat om een favoriet restaurant, maar visgerechten vind ik heerlijk met daarbij een cola met een borreltje erin. Thuis is Matty degene die het eten bereidt.

Vrijwilligerswerk? In mijn werkzame leven was ik een aantal jaren voorzitter van de kantinecommissie bij GVAV-voetbal. Momenteel ben ik leider van het 10^e elftal.

Ik heb praktisch altijd Franse auto's gehad. Op dit moment rijd ik in een Citroën Picasso. Het nieuwe model C4 van dat merk zou ik nog wel eens willen hebben.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Natuurfilms, actualiteit van Pauw en Witteman, lichte muziek zoals André Rieu en sportuitzendingen in de breedste zin van het woord zijn de programma's waar ik graag naar kijk. Ik houd niet van soaps, de zogenaamde vervolgseries zonder eind.

Paul Witteman vind ik de beste televisiepresentator. Bij sportprogramma's is dat Jack van Gelder.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Mijn interesse voor de sport is breed, maar met voetbal ben ik natuurlijk opgegroeid. Tot het moment dat ik aan mij heup ben geopereerd, ben ik als voetballer actief bezig geweest. Als speler/aanvoerder en later als leider van het elftal én een vaste elftalgroep, waarvan ik vele jaren deel heb uitgemaakt, was mijn beste sportperiode.

Een grootse sportman vind ik Sven Kramer. Hij heeft een instelling waar menig sporter een voorbeeld aan kan nemen. Hij wil steeds weer de beste zijn, dat spreekt voor hem. Ook een Erik Nevland heeft als één van de weinige voetballers een dergelijke instelling. Bij de vrouwen hoort Leontien van Moorsel in dat rijtje thuis.

Wat ik in de sport veranderd zou willen zien, is de acceptatie om ook te (leren) verliezen.

Meer subsidies is niet altijd een optie wat de politiek zou moeten doen voor de sport. Wel moet al bij de basis en dus op de scholen meer aan sport worden gedaan en de jeugd die acceptatie bijbrengen. Daar ligt een goede taak voor de overheid weggelegd.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Weinig, maar ik heb wel een voorkeur voor Links. verder wil ik er niet veel over kwijt.

Waar bezondig je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Ik zou het zo niet weten. Ik rook niet, maar drink graag een mixje. Daar geniet ik van en dat laat ik mij ook niet ontnemen. Alles met mate en op zijn tijd is het een beetje meer. Als je maar de gulden middenweg neemt denk ik maar...

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg en wees jezelf.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Aan Jan Tuil waarmee ik vele jaren heb gevoetbald. Hij is op een gegeven moment voor zijn werk verhuisd naar het midden van het land. Natuurlijk zien we elkaar bij de jaarlijkse vriendenvergadering. Met Jan is het altijd aangename gezelschap, vandaar de speciale groet.

Aan wie niet? Geen flauw idee. Ik heb geen rancunes tegen iemand.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Een schaatser en wel Rintje Ritsma. Ook dat is een persoon met een ijzersterk karakter en een groot doorzettingsvermogen. Hij heeft een schitterende schaatscarrière achter de rug. Met wie niet? Hierop moet ik het antwoord schuldig blijven.

Wie wordt de nieuwe kampioen voetbal van Europa in 2008?

Het Nederlands elftal zie ik dat niet worden. Zoals al vaak is gebeurd, geef ik Duitsland een grote kans.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Met Foppe de Haan. Dat is een no-nonsense man met een gehele eigen kijk en uitstraling op zaken.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Ik wens iedereen in alle opzichten een voorspoedig en gezond jaar 2008 toe.





Interview met : **Arnold de Jong**
Leeftijd : **71**
Nummer interview : **20**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **februari 2008**
Naam interviewer : **Koos Weewer**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Momenteel gaat het niet zo geweldig. Ik heb namelijk een spier in mijn linker bovenbeen verrekt. Het is een vrij langdurige procedure om dat weer in orde te krijgen. Gelukkig gaat het zo langzamerhand een stuk beter, maar ik heb daardoor een soosmiddag en onze vriendenbijeenkomst moeten missen.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Ik lees en puzzel graag, maar het echte doen in mijn vrije tijd is niet altijd meer haalbaar. Ik rij al jaren Volkswagen en momenteel heb ik het type BORA.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Ik kijk graag naar sportprogramma's, een goede cabaretgroep gaat er bij mij ook wel in en een interessante natuurfilm heeft zeker mijn belangstelling.

Welke sport(en) boeit(en) je het meest en wat betekent sport voor jou?

Turnen is de mij het meest boeiende sport, waarschijnlijk omdat ik die zelf heb beoefend. Ik heb er ook jaren les in gegeven. Voetbal en atletiek mag ik ook graag zien, kortom ik ben in diverse sporten geïnteresseerd.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Hoewel ik uit een rood nest kom is er in de loop van de jaren zoveel veranderd, dat er nauwelijks nog een partij bestaat, waarin je je helemaal kunt vinden. Het stemmen wordt er niet gemakkelijker door.

Waar bezondig je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Zelf vind ik het niet zo bezondig, maar mijn zapedrag met de televisie wordt door mijn vrouw niet erg op prijs gesteld! Misschien moet ik dat nog eens veranderen en ik zal proberen dit langzaam af te bouwen.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Mijn motto is: Leef zo gezond mogelijk, ook al is dat niet altijd zo als je zelf zou willen. Zet je in voor mensen die het moeilijk hebben en zorg dat je er bent voor diegenen, die wel een steuntje kunnen gebruiken.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Ik zou de groeten willen doen aan allen die zich belangeloos inzetten voor anderen en beslist niet aan die mensen die alleen aan zichzelf denken.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Ik zou graag een avondje uitgaan met mijn vrouw, mijn kinderen en mijn kleinkinderen of met vrienden. Ik zou zeker niet gaan stappen met ene "Meneer Wilders"

Wie denk je dat de Tour de France dit jaar gaat winnen en ben je ervan overtuigd, dat er dit keer zonder doping wordt gereden?

Ik heb geen idee wie dit jaar zou kunnen winnen, maar een Tour de France zonder doping lijkt mij ondenkbaar.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Ik zou Willem van Dam willen interviewen, dat is een gezellige kletsmajoor.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Toen wij nog een specifieke jongens- en herenvereniging waren kwamen er steeds meer vragen van ouders of hun dochtertjes ook lid konden worden. In eerste instantie werd dat destijds door het bestuur geweigerd, maar later is besloten om deze mogelijkheid toch te bieden. Het resultaat? De gymnastiekvereniging bestaat thans voornamelijk uit meisjes en dames. Dit geheel wordt kundig bijeengehouden door één man, namelijk de voorzitter Jim Tigchelaar (Nou hoor je het ook eens van een ander Jim, noot interviewer). Hij wordt daarin bijgestaan door dames die de andere bestuursfuncties bezetten. Het bestuur wordt weer bijgestaan door een actieve activiteitencommissie. Ook deze commissie bestaat alleen maar uit dames. De gymnastiek heeft nog altijd mijn hart, vandaar dat ik blij ben dat het deze vereniging goed gaat.





Interview met	:	Willem van Dam
Leeftijd	:	80
Nummer interview	:	21
Plaats interview	:	Roden
Maand interview	:	februari 2008
Naam interviewer	:	Pop de Bruin

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Het gaat zeer goed met mij. Wat wil je nog meer als je op 21 januari jl. tachtig jaar bent geworden en gelukkig nog een uitstekende gezondheid geniet. Het niet meer moeten, wordt door mij gekoesterd.

Welke hobby's heb je, wat doe je in je vrije tijd en in welke auto rijd je?

De hobby's waren mijn werk en de daaruit voortvloeiende contacten met de mensen. Ik had een druk beklante steenhouwerij en ik kijk heden ten dage af en toe over de schouder van de huidige bewindvoeder mee. Verder heb ik niet zoveel hobby's, maar geniet iedere dag van datgene wat ik nog kan. Daarnaast hecht ik ook zeer aan de maandelijkse soosmiddagen, alwaar we een kaartje leggen en ik samen met mijn vrienden kan lachen.

(En dat hij die middagen een geweldig warm hart toedraagt, is gebleken op dinsdag 12 februari 2008. Alle deelnemers werden getraakteerd op gebak bij binnenkomst en later op de middag werd het gezelschap verrast met haring en diverse hartige hapjes, dit naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag. Het was erg gezellig. P.de B.).

Mijn huidige auto is een Opel Zafira.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Mijn uitgesproken favorieten zijn sport en het journaal. Verder heb ik géén uitgesproken voorkeuren.

Welke sport(en)boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Snooker is mijn favoriete sport en natuurlijk atletiek. Hoe kan het ook anders na mijn sportcarrière bij de afdeling Atletiek.

Ik was onderdeel van de herenploeg in 1948 en won de 100 meter te Assen. Ook liep ik de 200 meter horden in 28.4 seconden en de 400 meter horden in 62.00 seconden (1953). Dit laatste record hield stand tot 1962. Wielrennen boeit mij ook zeer, terwijl mijn belangstelling voor voetbal tanende is.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

De politiek volg ik zeer intensief, doch ik wil liever over dit onderwerp niet veel kwijt.

Eén opmerking: ik maak mij grote zorgen over de normen en waarden in ons land, en daar wil ik het bij laten. Willem is niet te vermurwen om verder op dit onderwerp in te gaan.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou je daaraan willen doen?

In mijn werkzame periode stond ik 's morgens op tussen vijf uur en half zes. Dit ritme ben ik eigenlijk nooit kwijtgeraakt. Iedere ochtend sta ik om zes uur op en een kwartier later zit ik aan de koffie. Ik zou willen dat mijn nachtrust iets langer kon zijn.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Nee, ik heb geen lijfspreuk. Echter, 'eerlijk zijn' staat bij mij wel hoog in het vaandel.

Aan wie zou jij de groeten willen doen of aan wie niet?

Ook daar is hij zeer duidelijk in: ik doe de groeten aan niemand. Mensen waarmee ik een goed contact heb die spreek ik regelmatig en die hoef ik niet de groeten te doen. En op de vraag 'aan wie niet' kan ik kort zijn, want ik leef in de veronderstelling dat ik geen vijanden heb.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

De behoefte aan een avondje uit is uiteraard minder aanwezig dan in mijn jonge jaren. Maar een gezellig avondje uit met vrienden zou ik wel leuk vinden.

Is Sven Kramer de terechte wereldkampioen?

Dat Paulien v. Deutekom en Sven Kramer onlangs wereldkampioen allround schaatsen zijn geworden, is volgens mij geheel terecht.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Daar heb ik totaal geen behoefte aan en wat de laatste vraag betreft 'heb je nog iets anders te vermelden' kan ik kort en krachtig zijn "geen bijzonderheden".





Interview met : **Wim Hogeveen**
Leeftijd : **93**
Nummer interview : **21A**
Plaats interview : **Winschoten**
Maand interview : **maart 2008**
Naam interviewer : **Henk Ludolphy**

Het is al eens gezegd, onze vriendenvereniging omvat zo langzamerhand een drietal generaties. De jongsten onder ons zagen het levenslicht omtrent de zestiger jaren van de vorige eeuw, maar er zijn nog enkelen die nog stammen uit de tweede decade van die eeuw. Een bezoek aan Wim Hogeveen (geboren in 1916) voelt dan ook als een stapje in onze geschiedenis.

In het bekende werkje "Vriendengezichten" is in het kort samengevat wat zijn verdiensten waren waarom hij in 1963 met recht lid van onze vereniging is geworden.

Hij woont alweer geruime tijd in Winschoten in een comfortabel appartement met goede voorzieningen. Wim is overigens nog altijd een onafhankelijk ogende persoon die ondanks zijn leeftijd een uitstekende indruk maakt. Dezer dagen is hij 92 jaar worden.

De auto is afgeschaft, waardoor hij tamelijk huisgebonden is. Tot voor enige jaren was hij een vaste, gewaardeerde gast op onze jaarvergadering, waar hij samen met zijn oude en jongere makkers, met een glas in de hand, de oude verhalen vertelde en beluisterde.

Wim heeft zijn brood verdiend in de Horeca. Hij kende deze wereld als zijn broekzak en toen hij wist dat ik inmiddels de horecapapieren in mijn bezit had, gaf hij bij elke ontmoeting te kennen mij desgewenst wel aan een café te kunnen helpen. Maar we waren het er wel over eens dat de kant vóór de tap vaak plezieriger is dan die erachter.

Zijn oudere broer Henny werd lid omstreeks 1929 en een drietal jaren later trok ook Wim het GVAV- shirt aan. Beiden hebben het tot de hogere elftallen gebracht. Volgens Wim was zijn broer een nettere voetballer dan hijzelf. Zoals hij over zichzelf zegt, schroomde hij niet om er in een wedstrijd stevig tegenaan te gaan. De eerste jaren werd er gevoetbald op veld II in het Stadspark en later op het Kweekschoolterrein en de bijvelden in het Oosterpark. Hij was een robuuste speler die geen stap opzij deed.

Hij speelde aanvankelijk op het middenveld, maar in zijn latere periode vooral als verdediger. Als beginnend aspirantje (het woord junior kwam later) in de late jaren dertig, begin veertig heb ik ook hem zien spelen. Omdat ik nu ook zelf bejaard ben geworden, voelt het, zoals ik boven heb gezegd, als een stukje GVAV-geschiedenis.

Zijn actieve sportloopbaan als voetballer van GVAV heeft geduurd tot 1954. In dat jaar zien we hem nog terug in de opstelling van het 10^e elftal.

Zijn belangstelling gaat nog steeds uit naar de resultaten van GVAV en natuurlijk ook F.C. Groningen, als voortzetting van zijn oude club.

Wim stelde het bijzonder op prijs om weer wat bijgepraat te worden over met name zijn leeftijdgenoten en het wel en wee van onze vereniging. Hoe hij het contact op prijs stelt, blijkt wel uit het feit dat het bestuur van de Vriendenclub ook dit jaar weer is uitgenodigd om met hem en zijn achterban zijn verjaardag te vieren. We zullen hem gelukwensen.





Interview met : **Klaas Sants**
Leeftijd : **79**
Nummer interview : **22**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **april 2006**
Naam interviewer : **Cees de Vries**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Sinds ik op 60-jarige leeftijd met pensioen ben gegaan, is de ontdekking van de ziekte Parkinson aan het licht gekomen. Sindsdien ben ik niet meer zo mobiel en dat verergert steeds meer. Het gaat gepaard met het almaar moeilijker lopen en spreken. Door allerlei bijkomende kwalen zijn inspanningen niet meer mogelijk.

Met mijn gezin is alles dik in orde, zij het dat mijn vrouw Gerda ook moeilijk loopt.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

We hebben in het verleden veel gereisd en vele vakantielanden bezocht. We kwamen graag naar het Gardameer in Italië en de Canarische Eilanden Gran Canaria en Tenerife.

Ooit maakten we met een cruiseschip een reis naar Florida en het Caraïbisch gebied. Een prachtige herinnering.

Vis is mijn lievelingsgerecht en mijn favoriete drankje was vroeger een borrel, maar tegenwoordig een sapje. Mijn vrouw en ik behoeven niet te koken; de maaltijden worden bereid via onze serviceflat.

Helaas kan ik niet meer autorijden. Ik bezit nog wel een Toyota en deze wordt doorgaans gebruikt door mijn zus Janny, die ons veel bijstaat en assisteert bij allerlei zaken.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

In het algemeen kijk ik graag naar sportprogramma's en voetbal in het bijzonder. Soaps hebben absoluut niet mijn voorkeur. Actualiteit heeft wel mijn interesse, maar uitzendingen als bijvoorbeeld Pauw en Witteman zijn voor mij te laat in de avond. Dat red ik niet meer.

Ivo Niehe vind ik een uitstekende televisiepresentator, vooral de manier waarop hij de mensen interviewt.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Sport betekent veel voor mij als ontspanning, waarbij voetbal mijn voorkeur heeft. Waardering heb ik ook voor de zwemmer Pieter van den Hoogeband en zwemster Inge de Bruyn.

Mijn beste periode in de sport lag tussen mijn 20^{ste} en 28^{ste} jaar. Ik voetbalde toen actief in het 2^e elftal van GVAV. We werden met dit elftal kampioen van Nederland, alleen ik was er niet bij vanwege een op die dag af te leggen examen.

Bij mijn weten gaat het redelijk goed met de sport in de stad Groningen, al hoor ik wel eens dat er meer sportvelden moeten komen.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

De VVD heeft mijn voorkeur als politieke partij. Rita Verdonk heeft als verdienste veel stemmers naar zich toe te trekken. Zelf heb ik nooit politieke activiteiten ontplooid, maar wel altijd de politiek met interesse gevolgd.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Vroeger dronk ik in mijn vrije tijd nog wel eens een lekker borreltje en rookte ik. Nu niet meer. De sigaretten heb ik reeds in 1968 laten staan.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Pluk de dag, doe wat je kunt en stel het niet uit tot morgen.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Ik zou aan niemand in het bijzonder de groeten willen doen. De mensen zijn mij allen even lief.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Niemand.

Wie wordt de toekomstige Europees kampioen voetbal?

Nederland zeker niet. Ik hou het maar weer op de Duitsers

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Ik zou het niet weten.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Ja, ik koester het verleden. Speciaal mijn lidmaatschap bij GVAV-Rapiditas en de Vrienden van GVAV. Ik ben trots op mijn onderscheidingen: Erelid van GVAV-Rapiditas en Erevoorzitter van de Vrienden.





Interview met : **Dirk Jan Huizenga**
Leeftijd : **77**
Nummer interview : **23**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **mei 2008**
Naam interviewer : **Harry Weitering**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Het gaat momenteel redelijk goed met mij, ofschoon ik wel van de cardioloog meer in beweging moet gaan. Over enige tijd moet ik een fietstest doen. Dit i.v.m. een wat te hoge bloeddruk.

Ik ben al jarenlang gepensioneerd na een werkzaam leven bij, wat nu Essent heet.

Mijn vrouw en ik hebben maar een kleine familie die bestaat uit ons tweetjes, onze zoon en schoondochter. Zoals gezegd klein, maar het klikt prima.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Mijn favoriete vakantiebestemming is heel Europa. We zijn beiden met de caravan, in grote groepen o.l.v. de ANWB, overal in Europa geweest. Je kunt het bij wijze van spreken niet noemen of we zijn er wel geweest.

De Grote Frederik in Groningen is mijn favoriete restaurant, maar ik heb geen bepaald lievelingsgerecht of drankje. Ik eet en drink alles.

Als advertentieacquisiteur ben ik actief bij de ANBO. Daar heb ik in het verleden ook vele werkzaamheden voor verricht. Daarnaast noemen ze mij de betaalmeeester van de trimclub, omdat ik de reispost voor Ameland beheer. In het verleden ben ik jarenlang penningmeester van GVAV-Rapiditas Voetbal en later van het hoofd/federatiebestuur geweest.

Een speciale voorkeur voor een auto die ik nog eens zou willen hebben, heb ik niet. Op dit moment is het een Citroën Picasso en die bevalt prima.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Natuurlijk wordt er veel voetbal bekeken, daar kan ik van genieten. Als film gaat een goede thriller er altijd in. NOVA en Pauw & Witterman zijn in ons huis veel bekeken actualiteit-programma's. Deze jongens doen het goed. Amusement op de TV verveelt mij snel en zo ben ik ook bepaald geen muziekliefhebber en/of -kenner.

Welke sport(en) boeit(en) je het meest en wat betekent sport voor jou?

Mijn grootste sportman is Abe Lenstra. Geweldig zoals die kon voetballen, volop genieten. Mijn beste periode in de sport was door de jaren heen matig en zeer constant.

Bij voetbal moeten ze een verandering doorvoeren. Er moeten m.i. veel zwaardere straffen komen voor spelers die een tegenstander zwaar lichamelijk letsel toebrengen. Onlangs hebben we nog weer een charge op de FC Groningen speler van der Laak gezien. Belachelijk dat zoiets met geel wordt afgedaan.

Naar mijn mening doet de lokale politiek voldoende voor de sport, ofschoon ik uit publicaties verneem dat niet iedereen daar zo over denkt.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Mijn politieke voorkeur is de PvdA, ofschoon het mij soms wel eens door Bos c.s. lastig wordt gemaakt.

Zelf ben ik jarenlang binnen deze partij actief geweest als secretaris van de afdeling Groningen West.

Waar bezondig je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Soms neem ik wel eens een extra borreltje, doch verder heb ik niets in mijn leven dat ik anders zou willen doen.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Neen.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Groeten aan mijn vriendin Ans Weitering en verder geen namen aan wie niet.

Wie wordt de nieuwe Europese kampioen voetbal?

Naar mijn mening Frankrijk, maar het blijkt toch altijd weer een verrassing te zijn wie het wordt.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Geen één.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Eigenlijk niet, of het zou moeten zijn dat ik door de jaren heen met veel plezier lid van GVAV-Trimmen, Voetbal en van de Vrienden van GVAV-Rapiditas ben. Het is fantastisch hoeveel plezier ik daaraan beleef en ik ben trots op mijn erelidmaatschap van deze grote sportvereniging.





Interview met	:	Abel van Bolhuis
Leeftijd	:	60
Nummer interview	:	24
Plaats interview	:	Groningen
Maand interview	:	juni 2008
Naam interviewer	:	Reint Bijleveld

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Over het algemeen gaat het met mij goed. Na 40 jaar trouwe dienst bij de Belastingdienst ben ik eind 2005 met prepensioen gegaan. Gea en ik genieten volop van de vrije tijd. Tegenwoordig geef ik bij instellingen een aantal keren per jaar voorlichting over belastingzaken aan startende ondernemers. Ook heb ik in Excel een boekhoudprogramma ontworpen voor deze doelgroep en breng dit zo nu en dan aan de man of vrouw. Ik ben bezig met een uitgebreide versie hiervan.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Voetbal is natuurlijk mijn passie, maar de zwakke knieën verhinderen mij om nog actief te zijn. Ik computer graag en probeer dan dingen te ontwerpen die goed in de praktijk te gebruiken zijn.

Een favoriete vakantiebestemming hebben we eigenlijk niet, wel maken we veel uitstapjes en dagtripjes. In Nederland zijn ook veel mooie plekken. Je hoeft het niet ver te zoeken en als het weer mooi is, is het overal mooi.

We gaan geregeld uit eten, maar een favoriet restaurant hebben we niet. Als wij uit eten gaan met onze dochter en schoonzoon wordt dat meestal de Chinees.

Ik ben geen alleseter, maar een lievelingsgerecht kan ik zo niet opnoemen. Ik drink graag een borreltje, maar houd het wel beperkt. Aan koken waag ik mij (nog) niet, dat laat ik aan Gea over. Een eitje koken is aan mij wel toevertrouwd.

Aan vrijwilligerswerk doe ik niet zoveel, behalve dan het penningmeesterschap voor de Vrienden van GVAV-Rapiditas en wat bijkomende werkzaamheden. Ook geef ik mensen die erom vragen wat ondersteuning op automatiseringsgebied.

Auto's op zich interesseren mij niet. Zelf rijd ik in een KIA Picanto. Mijn ideaalbeeld van een auto is een Lexus.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Ik kijk naar alles wat interessant en informatief is. Sportevenementen met veel spanning erin verdienen de voorkeur. Verder kijk ik graag naar natuurfilms en ik ben een fan van James Bond. Soaps zijn aan mij niet besteed.

Als presentator spreekt Theo Reitsma mij erg aan. Een rustige en bekwame verslaggever.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Voetbal, atletiek en golf vind ik mooi om naar te kijken. Wat dat betreft word ik dit jaar goed bediend. Crujff en Pele zijn voor mij de grote sportmannen en bij de vrouwen is dat Leontien van Moorsel. Dat vind ik een vrouw met karakter.

Mijn eigen beste periode in de sport was midden de jaren 60. In die tijd speelde ik bij GVAV in de betaalde jeugd, de Noordelijke jeugd en was geselecteerd voor het Nederlands jeugdelftal.

Als er wat veranderd moet worden in de sport dan denk ik aan de buitenspelregel. Deze moet men pas laten gelden vanaf het strafschopgebied waardoor het speelveld groter wordt. Verder vind ik dat de lokale politiek beter moet luisteren naar de behoeften van verenigingen en dat zij de beloofde toezeggingen nakomt.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Ik heb niet zozeer politieke interesse en dus ook niet in een bepaalde partij. Ik volg de politiek wel, want je moet weten wat er in de wereld gebeurt. Ik heb geen politicus op het oog die mij aanspreekt en zeker niet in deze regering.

Waar bezondig je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Niet specifiek, ik eet en drink ook niet teveel daar ik anders maagproblemen krijg, dus dat straft meteen. Ik rook graag een sigaar, maar niet uit gewoonte. Er zijn dagen bij dat ik helemaal niet rook, dus van verslaving is geen sprake.

Ik heb wel een beetje een luie instelling, maar als ik aan iets begin, is het ook voor 100%. Ik ben idealistisch ingesteld en het moet goed gebeuren, want aan half werk afleveren heb je niets.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Geef iets meer dan dat je neemt, daar word je heus niet minder van.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Op deze vraag heb ik op dit moment geen kant-en-klaar antwoord.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Met Johan Crujff zou ik wel een avondje uit willen om van gedachten te wisselen. Hij is voor veel mensen niet te begrijpen en ik vraag mij af of hij het soms zelf nog wel snapt. En met wie niet kan ik niet benoemen.

Wie wordt de nieuwe Europees kampioen voetbal?

Ik had op Nederland gehoopt, maar helaas.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Marco van Basten. In de aanloop naar het EK is er zoveel over die man heen gevallen en nu wordt hij op handen gedragen. Ik zou graag willen weten hoe hij dit van binnen beleeft.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Ik hoop dat de wereld er elke dag een ietsje beter uit komt te zien, maar dat hebben wij niet in de hand. Verdraagzaamheid is tegenwoordig een moeilijk begrip.





Interview met	:	Bart Prak
Leeftijd	:	80
Nummer interview	:	25
Plaats interview	:	Groningen
Maand interview	:	augustus 2008
Naam interviewer	:	Koos Weewer

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Gelet op mijn leeftijd en de medische ingrepen van de laatste 10 jaren ben ik uitermate tevreden met mijn huidige gezondheidstoestand. Zou snel doodgaan als ik achter de geraniums zou zitten. Doe dan ook nog van alles voortvloeiende uit mijn werkperiode als hoofd personeelszaken en organisatie bij het vroegere openbaar gemeentevervoer. Bestuurlijk, adviserend en mensen helpen c.q. steunen met maatschappelijke problemen, waar ik ervaring in heb. Ik heb geen bestuurlijke taken meer in de sport. De A.O.W. plus pensioen is voldoende om geen financiële zorgen te hebben op mijn oude dag. Onze zoon heeft een goede baan in het onderwijs en geeft ons dus ook geen enkele zorg.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Mijn hobby's zijn vrijwel alle sporten. Zelf beoefende sporten waren gymnastiek, atletiek (100 meter, 4 x 100 meter en verspringen), volleybal, tafeltennis, schaatsen en uiteraard voetbal. Mijn sportleraar van de H.B.S. zei altijd: "Hij sterft nog een keer op het voetbalveld". In mijn vrije tijd nu probeer ik zoveel mogelijk te bewegen. Wandelen, maar vooral fietsen en bij slecht weer op de hometrainer. Na VW en Opel rijd ik nu al vier jaar in een Toyota Avensis 2 l. en dit bevalt uitstekend. Mijn favoriete vakantiebestemming is de laatste 15 jaar Scandinavië. Ik heb geen specifiek favoriet restaurant. Mijn lievelingsgerecht is stampot droge bonen met worst en appelmoes en mijn drankje, zo lang het nog kan en mag, een helder borreltje. Wat koken betreft doet mijn vrouw dit uitstekend en dat moet maar zo blijven. Ik doe nog wel eens voorbereidende taken, zoals aardappelschillen. Ik doe nog wel een beetje aan vrijwilligerswerk. Over welke auto ik nog eens zou willen hebben denk ik eerst na als mijn huidige Toyota moet worden vervangen!

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Mijn favoriete televisieprogramma's zijn alle sportprogramma's en actualiteitenprogramma's, zoals Eén Vandaag, Netwerk, NOVA, Radar e.d. Films met moord en doodslag staan niet in mijn kijkprogramma. Mart Smeets heeft als presentator mijn voorkeur.

Welke sport(en) boeit(en) je het meest en wat betekent sport voor jou?

Het meest boeit mij voetbal, atletiek, tennis en schaatsen. Sport heeft een belangrijke invloed gehad op mijn lichaam en geest. In alle facetten van het leven heb ik er voordeel van gehad, zoals op het gebied van gezondheid, sociale contacten, mentale instelling, weerbaarheid etc. Dit zijn allemaal belangrijke aspecten van het leven. Een grote sportman vond ik Abe Lenstra, waarnaar ik als jonge voetballer altijd met bewondering heb gekeken.

Een grote sportvrouw is voor mij Fanny Blankers-Koen geweest. Als topatlete heeft zij veel succes gehad en bewondering geogst. Mijn eigen beste periode in de sport is geweest tussen mijn 15^e en 35^{ste} jaar. Ik erger mij vaak aan voetballers die kermend van de pijn op het veld liggen en binnen 30 seconden weer lopen als een hinde. Hierop zou iets moeten worden gevonden om dit tegen te gaan! De politiek zou meer en betere sportmogelijkheden moeten bieden, zowel voor buiten- als binnensporten. (Voorbeeld zoals het m.i. niet moet, is de sporthal in Vinkhuizen, een aanfluiting) Het artikel in het Dagblad van het Noorden hierover d.d.21-8-2008 zegt genoeg. Gemis aan politieke moed en draagkracht. Altijd maar weer afwachten!

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Ik kom uit een socialistisch gezin. De S.D.A.P. was het destijds helemaal. Als je volwassen wordt, ga je dingen anders zien en ervaren. Het gedraai van politici, niet meer luisteren naar de kiezers hebben er voor gezorgd dat ik geen politieke interesse meer heb. De vraag of ik zelf politiek actief ben geweest, behoeft dus geen verdere uitleg.

Waar bezondig je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Ik bezondig mij wel eens door teveel te eten en zoetigheid te gebruiken. Ik ben gek op toetjes en chocolade. Dat moet ik veranderen, maar dat zal niet meevallen.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Houd je lichaam en geest gezond en blijf het leven van de positieve kant zien.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Aan mijn oude schoolvriend van de HBS, Hendrik Dijkstra.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Niet specifiek met één persoon. Er zijn velen waar ik nog wel eens mee zou willen stappen.

Wie denk je welk team er kampioen van de eredivisie wordt?

Ik neem aan dat het PSV wordt.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Vriend Ger Laffra. Een echte organisator in de wielrennerij.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Ja, ik wil via dit interview graag de groeten doen aan alle leden van de Vriendenclub.





Interview met	:	Menko van der Ark
Leeftijd	:	55
Nummer interview	:	26
Plaats interview	:	Roden
Maand interview	:	augustus 2008
Naam interviewer	:	Pop de Bruin

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Met Menko gaat het prima. Hij is overdag als analist werkzaam op het laboratorium bij Avebe te Foxhol en houdt zich vooral bezig met emissiemetingen. Voor de derivatisering van zetmeel zijn allerhande chemicaliën nodig en deze mogen tijdens de productie niet in het milieu terecht komen. In nauw overleg met de provincie houdt men intern daarop controle.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke Auto rijd je?

Zijn grootste hobby is nog steeds sporten. Door zijn hartproblemen kan hij helaas geen triatlons meer doen. Wel fietst hij nog zeer regelmatig en gaat twee tot drie keer per week naar een sportschool. Op deze wijze onderhoudt hij z'n conditie goed. Trainen met gewichten en halters vond hij tien jaar geleden niets, nu vindt hij het leuk en krijgt een grijns op het gezicht als het hem lukt iets meer gewicht op te drukken. Verder rijdt Menko bij goed weer op zijn, zoals hij dat noemt, Ducati Monster. Het geeft hem een geweldige kick om lekker scherp door de bochten te rijden.

Het valt te vergelijken met een afdaling van de Mont Ventoux op de racefiets, je krijgt een bepaalde cadans en blijft maar gaan. Met vriend Harry de Boer maakt hij wel eens tochtjes naar het buitenland. Prachtig, één groot feest, aldus Menko. Binnenkort staat er weer een tochtje gepland.

Een auto bezit hij niet, maar in bepaalde gevallen kan hij beschikken over de auto van zijn vriendin. Hij doet bijna alles op de fiets, zoals het woon-werkverkeer. Alleen hierdoor fietst hij 8000 km per jaar en aangezien hij reeds 30 jaar bij Avebe werkt, is dat 240.000 km, oftewel 6 keer de wereld rond. Nog steeds heeft hij geen last van zijn knieën.

Menko besteedt graag zijn vakanties in landen met een mooie natuur. Zo is hij onlangs nog naar Noorwegen geweest, maar de Waddeneilanden vindt hij ook prachtig en het ligt in de bedoeling binnenkort Terschelling nog even te bezoeken. In huize v.d. Ark wordt veelal gekookt door Menko's vriendin, maar in noodgevallen zet Menko de koksmuts ook wel eens op. Hij lust graag stampot boerenkool met worst.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Uiteraard sportprogramma's; verder kijkt hij graag naar goede documentaires. Hij heeft een uitgesproken hekel aan spelprogramma's, zoals b.v. Lingo.

Mart Smeets is Menko's favoriete televisiepresentator.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Bijna alle sporten vindt hij wel leuk om naar te kijken, behalve de hippische sport, daar heeft hij niet zoveel mee. Wat er bij hem echt uitspringt zijn de voorjaarsklassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs Roubaix. Hij vindt het prachtig met een Westmalle (Belgisch bier) in de hand deze klassiekers op de buis te volgen. Ook de Tour volgt hij zeer aandachtig en hij verheugt zich nu al op de Vuelta, met daarin de prachtige beelden van o.a. Andalusië. Het zal U niet verbazen dat de motorsport ook zijn belangstelling heeft. Hij volgt bijna alle MotoGP wegwedstrijden op de televisie en brengt jaarlijks een bezoek aan Assen tijdens de Superbike en de TT. De sfeer en het donderend geluid van de motoren vindt hij fenomenaal. Elk jaar weer een belevenis om naar uit te zien en uiteraard gaat hij dan op de motor. Ook is Menko de afgelopen jaren regelmatig op de tribune van MPC Capitals te zien geweest, omdat hij Basketbal een mooie atletische sport vindt. Het komend seizoen gaat hij evenwel niet. Hij kan zich niet vinden in het feit dat men na een faillissement zo'n snelle doorstart kan maken.

Dit is aan de schuldeisers niet te verkopen. Als sportman bewondert hij Rob Barel, een geweldige triatlonatleet. Grote zorgen maakt hij zich over het organiseren van triatlonwedstrijden. Het aantal wedstrijden daalt. Dit komt vooral door gebrek aan vrijwilligers en dit proces lijkt in deze tijd moeilijk te veranderen.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Menko volgt het nieuws in de kranten en op de tv. Zijn belangstelling gaat meer uit naar de wereldpolitiek dan naar het gebeuren in Den Haag. Alleen tijdens de verkiezingen heeft hij meer belangstelling voor de vaderlandse politiek, met name in het gedrag van de politici. Nederland is maar een klein land. Hij vindt de situatie in Duitsland veel extremer, daar heb je nog steeds de neonazi's. Dit zal in Nederland niet zo snel gebeuren denkt hij. Hij vermoedt dat dit mede te maken heeft met onze handelsgeest.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Bezondigen is een zwaar woord. Ach, bij een feestje of een avondje uit wil het wel gebeuren dat hij een glaasje teveel drinkt, zonder daar overigens veel last van te hebben. Een probleem denkt hij, waar meer Vrienden af en toe mee worstelen. Aan de andere kant: that's life.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Nee, die heeft hij niet. Probeer het uiterste uit jezelf te halen, dan komt het succes vanzelf.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Ik heb niemand op het oog die ik via dit interview zou willen groeten. Ook kent hij niemand aan wie hij een bloedhekel heeft. Hij gaat uit van het positieve van de mens en hij probeert dat tijdens een ontmoeting op te zoeken, zodat we verder kunnen.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Een avondje uit met Amy Winehouse lijkt hem wel wat. Het belooft een spectaculaire avond te worden. Of hij er heelhuids af komt is vers twee. Menko zal beslist géén avondje uitgaan met Rita Verdonk, hij vindt haar een irritant mens.

Is Casey Stoner de terechte wereldkampioen?

Hij vindt dat Casey Stoner de terechte wereldkampioen MotoGP is. De manier waarop hij met de moeilijk berijdbare Ducati desmosedici omgaat, is geweldig en een lust voor het oog.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Henk Kalf. Vorig jaar is Henk lid geworden van de Vrienden. Tijdens de installatie en later via een persoonlijk woord van hem is duidelijk geworden dat hij lichamelijk nog bijzonder actief is. Menko is benieuwd waar hij de drive vandaan haalt om dit allemaal op te brengen. Hij heeft er in ieder geval veel respect voor.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Hij was bij de oprichtingsvergadering van GVAV triatlon aanwezig en is momenteel het langst lid. Helaas komt hij weinig meer op de clubtraining. Af en toe gaat hij mee met de fietstraining, maar hij volgt de triatlonclub verder alleen op afstand. Dit komt voornamelijk omdat triatlon een doesport is en geen kijkspel zoals voetbal. Wel volgt hij met belangstelling de site van GVAV triatlon en met name de berichtjes op trimcafé en de standen van het clubklassement. Wat hem opvalt, is dat de oudgedienden zoals onze Vrienden Gerrit ten Brinke en Frits Riemersma (Sterke Yerke) het bij wedstrijden goed doen en er zeer veel voor overhebben. Klasse.





Interview met : **Henk Ludolphy**
Leeftijd : **79**
Nummer interview : **27**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **november 2008**
Naam interviewer : **Harry Weitering**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Zoals bekend woon ik op mijzelf en het gaat prima. Vooral sinds mijn hart 'ondersteund' wordt. Ik geniet van mijn pensioen, maar heb altijd wel wat te doen. Elke zondagsmiddag organiseer ik een familietraditie, dan kook ik een grote maaltijd voor mijn dierbaren. Reuze gezellig en zo blijft de band onderling bestaan.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Lezen boeit mij ontzettend erg. Dat geldt ook voor het luisteren naar muziek. Jazz of blues, maar ook klassiek, echter geen popmuziek. In mijn vrije tijd mag ik ook graag fietsen en natuurlijk niet te vergeten de vakanties met mijn vriendin Berry.

We zijn samen veel afwisselend in Frankrijk en Duitsland geweest en genieten dan van de cultuur en natuur van die landen.

Uiteraard mag ik niet vergeten dat ik veel genoeg aan het koken beleeft. Mijn lievelingsgerecht is kapucijners, volledig aangekleed, dus met alles erop en eraan en mijn lievelingsdrankje korenwijn, mits hij goed gekoeld is.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Laat ik eerst eens zeggen waar ik niets mee heb; Paul de Leeuw, die boeit mij geenszins. Echter, ik moet wel meekijken, want het is Berry's favoriete programma. Nee, ik kijk liever naar bijvoorbeeld Buitenhof of andere maatschappelijk kritische programma's. Het liefst dan met onderwerpen waar ik niet zoveel van weet.

Welke sport(en) boeit(en) je het meest en wat betekent sport voor jou?

De betekenis van sport is voor mij dat het een belangrijke bijzaak van het leven is. Voetbal is voor mij sport No.1, gevolgd door atletiek. Vroeger behoorde daar ook het schaatsen bij, maar daar ben ik van teruggekomen sinds het zo commercieel geworden is en het veel te veel om de cijfertjes gaat, zelfs tot drie punten achter de komma.

Mijn hoogtepunt in de voetbalsport heb ik beleefd eind jaren 40 en begin jaren 50. Eerst bij de jeugd en toen al vrij snel in het eerste elftal. Later op oudere leeftijd heb ik ook veel plezierige sportmorgens bij het trimmen beleefd.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Mijn politieke basis ligt bij het pacifisme. Tegenwoordig stem ik op de PvdA, doch heb ook wel eens mijn keuze laten vallen op de SP. De PvdA zou wat meer socialistisch moeten zijn door de solidariteit van Marx in praktijk te brengen. De leer van Marx spreekt mij wel aan, echter de praktische invulling is via het communisme verkeerd uitgekapt.

Waar bezondig je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Ik bezondig mij aan niets, schaam mij nergens voor en heb geen verkeerd geweten. Wel zou ik de hebzucht van de mensen eens aan de kaak willen stellen.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Je zou het levenswijsheid kunnen noemen: zorg goed voor jezelf, dan pas kun je iets voor de maatschappij betekenen.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Daar kan ik kort over zijn, aan niemand.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Eens met oude collega's om onze gezamenlijke herinneringen op te halen. Dat lijkt mij reuze leuk. Overigens met André Rouvoet hoef ik niet op stap, laat die maar aan mij voorbijgaan.

Wie denk je welk team er kampioen van de eredivisie wordt?

Geen idee, maar mijn wens is FC Groningen of NAC. Dat zou een grote kentering in de competitie zijn en het zou betekenen dat het kapitaal het loodje moet leggen.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Met wethouder de Vries van Groningen, want die vind ik niet altijd even sociaal en democratisch. Dat zou ik dan graag eens aan de kaak willen stellen.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Het is wat extreem waar ik mee wil eindigen, het is iets filosofisch waarover nagedacht kan worden en het sluit aan op mijn levensbeschouwing, het luidt als volgt:

“De vrije markt is feitelijk een verzameling van (maffiose) families of groepen die het uitroeien door geweld beu zijn, en in nette pakken en met fatsoenlijke manieren, gesteund door wetgeving, dus legitiem (maar immoreel) de economische visvijvers onderling verdelen.”





Interview met : **Dick van der Veen**
Leeftijd : **74**
Nummer interview : **28**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **november 2008**
Naam interviewer : **Reint Bijleveld**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Het gaat heel goed met mij; ik ben met pensioen en voel mij erg gezond. Dit alles heeft ook te maken met de goede familieband die we hebben. Immers, als dit niet goed is, ben je heel ongelukkig, denk ik.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Hobby's, ja ik ben een echte paardenliefhebber, zo spaar ik modelpaarden met certificaat (dus paarden die echt bestaan hebben). Ik rijd al vele jaren BMW, dit is echt mijn merk. In mijn vrije tijd en dat is meestal in de zomer, zitten we het liefst aan het meer. (Paterswolde) Mijn favoriete vakantiebestemming is Italië en dan de Dolomieten. Verder heb ik geen voorkeur voor een restaurant wanneer we uit gaan eten, als het maar lekker is. Thuis kookt mijn vrouw altijd en mijn lievelingsgerecht is dan rode kool met hachee.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Studio Sport is toch mijn favoriete programma, en dan met name voetbal en natuurlijk de paardensport.

Een film op tv is voor mij niet weggelegd, maar naar Radar en Spoorloos kijk ik wel. Pauw & Witteman zie ik elke avond als de mogelijkheid er is.

Welke muziek mij boeit? Wel, van Neil Diamond kan ik erg genieten.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

De sporten die mij het meest boeien zijn voetbal, paardensport, atletiek en wielrennen.

De grootste sportman vind ik nog steeds Pele. Hij was toch een wonderbaarlijke voetballer. Mijn beste periode in de sport was het voetballen en dat deed ik met veel plezier. Als je mij vraagt wat ik veranderd wil zien in de sport is het toch de agressie bij voetbal en verder vind ik dat de (lokale) politiek meer moet doen aan verbetering van sportaccommodaties.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Ja, ik ben een socialist (PVDA). Ik vind dat Wouter Bos de laatste tijd heel goed werk heeft geleverd met zijn steun aan de banken in deze financiële crisis. Ikzelf ben nooit actief geweest in de politiek.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Ik bezondig nooit. haha.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Nee ik heb geen lijfspreuk of levenswijsheid, maar ik vind het heel belangrijk dat je altijd met een goed humeur moet opstaan.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Ik zou het niet weten.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Als ik echt mag kiezen, dan ga ik uit met Sophia Loren, en niet met Sugar Lee Hooper.

Wie wordt de nieuwe Nederlands kampioen voetbal?

Ik hoop PSV, maar AJAX zeker niet.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

De heer Zalm, de vroegere minister van financiën. Deze man is altijd correct met zijn opmerkingen en kan goed uitleg geven.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Nee eigenlijk niet, alhoewel ik dit een prettig interview vond.





Interview met	:	Hans Huisinga
Leeftijd	:	65
Nummer interview	:	29
Plaats interview	:	Groningen
Maand interview	:	december 2008
Naam interviewer	:	Cees de Vries

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Met mij gaat het goed, al is mijn gezondheid wel eens wisselvallig. In het jaar 2007 ontving ik een nieuwe nier. Deze functioneert voor 40% en dat is dus niet optimaal. Hierdoor voel ik mij de ene dag beter dan de andere. Vanwege mijn nierprobleem raakte ik snel vermoeid en was daarom blij dat ik in 2004 met de Vut kon gaan.

We hebben een prima gezin. Mijn vrouw Margo en ik kregen twee dochters, Karin en Inge en we hebben intussen ook vier kleinzoons en een kleindochter. Logisch dat wij af en toe eens bijspringen en wat begeleiden, temeer omdat onze dochter Karin onlangs haar enkelbanden heeft gescheurd en dat is met een tweeling natuurlijk niet zo handig.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Hobby's zijn er zeker. Ik lees veel, ik puzzel graag (sudoku's) en begeleid ook nog het 9^e elftal van GVAV. Tevens vind je mij regelmatig op de tennisbaan. Met een groep van 8 personen staan we zo maar 1½ uur te tennissen. Pure ontspanning.

Verder gaan we al jaren met de tent naar Vlieland. Met Alfred en Saskia Kerkhof bezochten we ook Engeland en Ierland. Vooral Ierland vind ik geweldig. Mooie natuur en leuke bevolking.

Een bepaald restaurant heb ik niet. Onlangs hebben we eens gegeten in de Biechtstoel aan de Grote Gang in Groningen. Een aparte zaak en prima eten. Het liefst eet ik een varkenshaas en als drankje een rode wijn. Bij ons thuis kookt Margo. Zij kan dit uitstekend.

Ik doe een beetje vrijwilligerswerk. Bij onze club GVAV lopen een paar Angolese jongens die wat problemen hebben met het rekenen. Ik probeer hen daarbij wat te helpen. Ook ben ik collectant voor de Nierstichting.

Met een auto ben ik snel tevreden. Die moet voor mij functioneel zijn. Momenteel rijd ik in een Hyundai.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Actualiteiten: Journaal; Netwerk; NOVA en Pauw en Witteman. Ook kijk ik graag naar een goede documentaire. Deze zijn er tegenwoordig helaas te weinig. Verder volg ik de sportprogramma's en ben geïnteresseerd in bijna alle sporten. Heb niet de voorkeur voor een speciale televisiecommentator.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Zoals gezegd ben ik in vele sporten geïnteresseerd en heb veel waardering en respect voor de zwemmer Maarten v.d. Weijde. Het open karakter van deze man en de manier waarop hij met zijn ziekte is omgegaan spreekt mij geweldig aan.

De beste periode in mijn sportleven was tijdens laatste jaren bij de jeugd en de beginjaren bij de senioren. In 1963 speelde ik in het 1^e elftal en we promoveerden van de 4^e naar de 3^e klasse. De jeugdperiode doet mij herinneren aan het ADO-toernooi. We speelden daar perfect en versloegen o.m. Monaco en Ajax met 1-0. Dick van Tongeren maakte met een snoeihard schot het doelpunt tegen Monaco en ikzelf scoorde tegen Ajax.

Op dit toernooi kregen wij tevens de prijs voor de sportiefste ploeg en dat vond ik geweldig.

In de huidige sport zou ik graag de mentaliteit verbeterd willen zien. Men opereert te vaak als eenling. De sociale gedachte ontbreekt teveel, al zie ik de laatste tijd bij GVAV toch een verbetering. Aan de politiek zou ik willen meegeven meer voorzieningen te treffen ten aanzien van de accommodaties. Kijk naar de sporthal in Lewenborg. Deze brandde twee jaar geleden af en nu komt men eerst met een plan van aanpak. Begin hiermee toch direct.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

De politiek volg ik zeker en blijf graag op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt. Ik erger mij mateloos aan de machtswellustelingen die zichzelf verrijken ten koste van de armen. Kijk wat er aan de hand is in Afrika.

Mijn politieke voorkeur gaat uit naar links. De PvdA is mijn partij, al ben ik daarin toch wel enigszins teleurgesteld. De politicus Pechtold heeft momenteel wel mijn voorkeur.

Zelf ben ik nooit politiek actief geweest.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Tegenwoordig bezondig ik niet zoveel. Vroeger rookte ik en bleef ik na de training nog wel eens met mijn vrienden in de sportkantine hangen. Hier was mijn vrouw niet zo blij mee, maar ik heb mijn leven gebeterd.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Heb meer respect voor elkaar. Je ziet het ook op de scholen. De ouders zien vaak alleen maar het belang van hun kind en verliezen hierdoor de sociale gedachte.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Aan Barack Obama, de eerste niet-blanke president. Hopelijk kan hij de wereld een beter aanzien geven. Ik heb vertrouwen in hem, al ben ik een beetje bang voor de mensen die hij om zich heen vergaart.

Zeker geen groeten aan Mugabe.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Ik zou wel eens een avond met Mart Smeets willen doorbrengen om eens over alles en nog wat te babbelen en te informeren naar zijn beweegredenen om columns te schrijven en dan niet direct met betrekking tot de sport, maar ook bijv. de muziek.

Geen avondje uit met Rita Verdonk.

Wie wordt de toekomstige kampioen voetbal?

AZ. Zij spelen erg goed. Een mooi elftal.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Geen idee.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Ik hoop dat GVAV mee kan spelen om het kampioenschap en op den duur de 1^e klasse nog eens zal bereiken. Maar dan wel op eigen kracht en geen spelers halen op basis van betaling. Daar ben ik fel op tegen. Met de huidige opleiding binnen onze vereniging zijn er zeker kansen.

Voorts hoop ik dat de werkloosheid mee gaat vallen en de recessie niet te lang zal duren.





Interview met	:	Henk Kalf
Leeftijd	:	62
Nummer interview	:	30
Plaats interview	:	Groningen
Maand interview	:	maart 2009
Naam interviewer	:	Pop de Bruin

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Het gaat goed met Henk. Hij geniet een uitstekende gezondheid en heeft zojuist 45 dienstjaren bij V en D Groningen volbracht. Hij hoopt in 2011 met de VUT te gaan. Henk woont met vrouw en zoon van 17 in Helpman. Laatstgenoemde speelt in de junioren bij hockeyclub GHHC in Haren. Als het even kan bezoekt Henk de thuiswedstrijden van zijn zoon.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Zijn grootste hobby is het verzamelen van miniatuur modelauto's. Hij bezit er honderden, keurig per model gerangschikt in vitrines. Werkelijk erg indrukwekkend. Fietsen is ook een grote liefhebberij. Hij legt per jaar ongeveer 17000 km op zijn racefiets af. Een zaterdag, bij een thuiswedstrijd van zijn zoon in Haren, kan als volgt gaan: Henk stapt op zijn fiets en rijdt dan via Wagenborgen naar Haren plm. 100 km en zorgt er dan voor dat hij om 14.30 uur ter plekke is.

Als leider van het eerste elftal van GVAV regelt hij oefenwedstrijden bij voorkeur op een leuke afstand van Groningen. Hij gaat dan op de fiets naar de desbetreffende bestemming. In het verleden heeft Henk, samen met zijn vrouw, een grote fietstocht in de Verenigde Staten gereden.

Om een lekker visje te eten stapt hij op zijn fiets en rijdt dan naar Termunterzijl of Lauwersoog en zelfs naar Ditzum (gelegen achter Bunde).

Henk heeft geen favoriet restaurant of een uitgesproken lievelingsgerecht, maar de warme maaltijd moet wel, zoals hij dat noemt, compleet zijn, dus vooral met een toetje. Zijn vrouw kookt en daar is Henk zeer tevreden over.

Voor vrijwilligerswerk verwijst hij ons naar het leiderschap van GVAV; daar besteedt hij veel tijd aan en een administratie wordt handmatig bijgehouden, daarin kan je alles vinden. Alle oefen- competitie- en bekerwedstrijden, alsmede gele- en rode kaarten etc. worden vastgelegd. Auto's interesseren hem niet; zijn vrouw heeft er wel een, maar die gebruikt hij amper. Henk doet alles op de fiets.

Wat zijn je favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Studio sport is een zekerheid, verder kijkt hij graag naar Blauw Bloed en Paul de Leeuw. Frank Snoeks is zijn favoriete commentator, vooral vanwege zijn humor. Verder heeft hij geen mening, omdat hij weinig naar TV kijkt.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Henk is een groot liefhebber van de bokssport en kijkt hiervoor veelal naar de Duitse televisie. Hij heeft veel bewondering voor Louis v. Gaal. Het seizoen 2007/2008 verguisd en een seizoen later met zijn ploeg AZ fier op kop in de eredivisie (lees 16/3-2009).

Henk zijn beste actieve periode als atleet was in 1975. In dat jaar werd hij Nederlands kampioen op de marathon in een nieuw Nederlands record van 2.16.53. Een hele knappe tijd, vooral als je bedenkt dat Henk op sportschoenen liep (door zijn vrouw betiteld als planken) die niet te vergelijken zijn met het huidige schoeisel en wat te denken van de huidige wetenschappelijke begeleiding. Hij dankte aan deze zege wel een voorlopige nominatie voor de O.S. in Montreal 1976. Helaas miste hij de deelname aan deze spelen. In een bepalende wedstrijd moest hij na 20 km uitstappen vanwege extreme weersomstandigheden (hitte). In 1975 won hij de prestigieuze city-pier-city loop in Den Haag en diverse wedstrijden op de 10.000 m., hij was een echte "KM vreter".

Alle lange afstanden liep hij, 3000m. steeple-chase, 5000m., 10000m., 20000m., 25000m. en in totaal 27 marathons.

Op de vraag of de lokale politiek nog meer kan doen voor de sport heeft Henk wel een mening. Hij vindt dat de wethouder van sport in Groningen wel wat meer affiniteit mag tonen, temeer omdat Groningen zich graag wil manifesteren als sportstad.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Henk stemt op het CDA. Heeft dit van huis uit meegekregen en die voorkeur is zo gebleven. Hij is zelf niet politiek actief en heeft daar ook geen belangstelling voor.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Henk zou niet weten waaraan hij zich bezondigt, dus is er ook geen reden om iets te veranderen.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Pluk de dag en hij gebruikt nog wel eens de kreet " ga er keihard tegen aan " (maar wel sportief).

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Henk zou niet weten aan wie hij wel en aan wie hij niet de groeten zou moeten doen. Hij heeft geen vijanden.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Ik zou Henk Bleker (gedeputeerde namens het CDA in Groningen) graag willen ontmoeten en met hem van gedachten wisselen over de politieke situatie in de provincie Groningen en te horen wat hem heeft bewogen om straks de leiding over te nemen bij RTV Noord.

Wie wordt de toekomstige kampioen voetbal?

Ik denk dat AZ kampioen van Nederland zal worden.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Ik zou graag een interview willen maken met Louis van Gaal. In dit interview geeft Henk blijk van zijn bewondering voor deze voetbaltrainer (zie antwoord in de rubriek "welke sport boeit je het meest en wat betekent sport voor jou").

Heb je nog iets anders te vermelden?

Het leiderschap van een voetbalelftal geeft Henk enorm veel voldoening; de emoties langs de kant zijn daar een belangrijk onderdeel van. Leuk om te vermelden is het feit dat Henk de eerste Nederlander was die in 1976 middels een paar schoenen werd gesponsord door Nike.





Interview met : **Rick Sieling**
Leeftijd : **42**
Nummer interview : **31**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **april 2009**
Naam interviewer : **Abel van Bolhuis**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Met mij gaat het goed. In augustus 2008 is onze dochter Noortje geboren, het is een wolk van een kind. Mijn vriendin Winny en ik genieten volop van het ouderschap. Mijn huidige baan vind ik zeer interessant en ik heb er veel plezier in. We geven als bedrijf onder ander advies op energiebesparende voorzieningen in de vastgoedsector. Er wordt op dat gebied veel aan innovatie voor de toekomst gedaan.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Ik zit al jaren in het bestuur van Het Gronings Ontzet en het organiseren van de jaarlijkse viering. Om deze feesttraditie in ere te houden is een aangename bezigheid, waaraan ik veel plezier beleef. Mijn favoriete vakantiebestemming is Zuid-Amerika en wel de landen Argentinië en Chili zijn qua landschappen prachtige landen om doorheen te reizen. Mijn mooiste vakantieherinnering heb ik aan Cuba. Dat land is het waard om te bezoeken, door hun muziek die je op straat beleeft en de relaxte sfeer die je daar als toerist ervaart.

Ik heb geen voorkeur als het gaat om een favoriet restaurant, maar als er een gegrild kippetje zo uit de oven wordt geserveerd dan ben ik het haantje en daar lust ik graag een biertje bij. Ook een streekbiertje uit Grunnen vind ik een traktatie. Ik ben degene die thuis het vaakst kookt. Mijn vriendin kookt ook wel eens, maar dan smaakt het toch anders.

Vrijwilligerswerk? Welnu, naast het Gronings Ontzet en nu ook als secretaris van de Vrienden wil ik in de toekomst, als er vrije tijd voor is, nog wel iets doen voor goede doelen. Ik rijd op dit moment in een Alfa Romeo en ik zou ooit een oude Porsche uit de jaren 60 willen hebben, zo een waar onder andere James Dean in heeft gereden. Het zal wel een droom blijven, want *die* oldtimers zijn onbetaalbaar.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Ik kijk graag naar het programma Keuringdienst van Waren op Nederland 3, een zeer onderhoudend programma. Verder kijk ik regelmatig naar Discovery en de actualiteitenprogramma's, zoals Pauw en Witteman. Naar amusementprogramma's kijk ik alleen als het onderhoudend en plezierig is. Ik hou wel van disco, salsa en de jaren 80 muziek. Matthijs van Nieuwkerk van 'De Wereld Draait Door' zie ik graag als presentator.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Ja: "Luctor et Emergo".

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Nee, niet zo. Ik zweef een beetje tussen D66 en de VVD. Oud-minister van economische zaken Weijers van D66 vond ik een goede politicus. Ikzelf ben nooit politiek actief geweest.

Waar bezondig je je wel eens aan en wat is jouw grootste ergernis?

Voor mijn gevoel doe ik toch te weinig aan sport en een te vaak fast-food hapje door tijdgebrek is ook één van mijn zonden.

Mijn grootste ergernis is wachten. Het maakt niet uit in welke hoedanigheid, maar ik heb er een broertje dood aan.

Wat is jouw favoriete stad of dorp in Nederland en wat is jouw mooiste jeugdherinnering?

Naast Groningen vind ik Maastricht en de plaatsen in Twente erg prettig om te bezoeken. Er heerst daar een gemoedelijke sfeer en ik ga er graag naartoe.

Mijn mooiste jeugdherinnering heb ik aan het hutten bouwen in de wijk Vinkhuizen met de zonen van oud-wethouder Ypke Gietema. Dat was eind jaren 70. Een bijzondere tijd waar ik met plezier op terugkijk.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Sport in het algemeen is mooi om te zien en mijn interesse voor de sport is breed. Zelf doe ik momenteel aan judo. Ik heb onlangs de blauwe band gehaald en ik ga voor de zwarte dan. Sport betekent voor mij een gezonde geest in een gezond lichaam. Ook de vriendschap en de lol die je in de sport beleeft staan bij mij in een hoog vaandel.

Jessy Owens, de bekende hardloper in de crisisjaren dertig, vind ik een groot sportman.

Mijn beste sportperiode heb ik doorgemaakt begin jaren 80. Ik was toen een jaar of vijftien en werd Nederlands kampioen en turnde mijn eerste jeugdinterland.

Wat ik in de sport veranderd zou willen zien, is het buitenspel bij voetbal. Er moeten camera's en computers ingezet worden om de juiste beslissing te kunnen nemen. Het voetbal is zo snel geworden dat het voor de waarnemers in en om het veld haast niet meer te doen is om een juiste beslissing te nemen.

De politiek doet te weinig voor de verenigingen voor wat betreft de investeringen die de verenigingen soms moeten doen. Verhoging van de contributies heeft geen zin, want dat kost leden en sport dient toch een maatschappelijk doel waar iedereen baat bij heeft.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Aan Johan Brakema, de hamburgerkoning. Ik heb veel van hem geleerd op zakelijk en organisatorisch gebied. Misschien komt daar mijn hang naar fast-food wel vandaan.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Ik zou wel eens een avondje willen stappen met Henk Bleker. Ik wil wel eens weten wat de werkelijke reden van hem is om als provinciebestuurder over te stappen naar het voorzitterschap van TV-Noord.

Wat vind je van de kredietcrisis?

We steken elkaar allemaal aan, maar de bankiers mogen ze van mij wel een tijdje op water en brood zetten.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Een gesprek met Maxima lijkt mij ontzettend interessant. Ik zou van haar willen weten wat ze nou echt van Nederland vindt en of ze achteraf gezien wel de juiste keuzes in haar leven heeft gemaakt.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Ja, dat sport verbreedert en dat je tradities moet koesteren. Zorg er eveneens voor dat er nieuwe tradities ontstaan, waarin we veel plezier kunnen beleven. Met andere woorden gezegd: "Gevoel ontwikkelen voor tijdgeest".





Interview met	:	Pop de Bruin
Leeftijd	:	77
Nummer interview	:	32
Plaats interview	:	Groningen
Maand interview	:	september 2009
Naam interviewer	:	Koos Weewer

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Het gaat goed met mij en gezien mijn leeftijd mag ik niet mopperen. In 1991 ben ik vervroegd uitgetreden en vervolgens met pensioen gegaan. Anna en ik genieten volop van onze vrije tijd en fietsen veel. Wij brengen jaarlijks veel tijd door in ons zomerhuis in Sint Maartenszee. Het verblijf aldaar heeft als extra voordeel dat wij in de buurt zitten van onze kinderen en kleinkinderen in Heerhugowaard en in de nabijheid van de zus van Anna in Anna Paulowna. Onze andere zoon woont met zijn partner in Westerbork en velen kennen hem via zijn werk bij het Dagblad van het Noorden.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Zoals gezegd fietsen wij veel, maar vanwege knieproblemen van Anna moeten we even afwachten wat een kijkoperatie zal aangeven. Onze favoriete vakantiebestemming is de laatste jaren ons huis in St. Maartenszee in Noord Holland. Mooie vakantieherinneringen bewaren wij aan een vakantie met de twee jongens in Normandië. Een vakantiepark met heel veel sportmogelijkheden. Goede herinneringen hebben Anna en ik aan het eiland Mallorca.

Een uitgesproken favoriet restaurant heb ik niet. Mijn lievelingsgerecht is heel simpel, en misschien wat ouderwets, stampot bruine bonen. Een voorkeur voor een drankje heb ik ook niet, een frisdrank zonder suiker is reeds voldoende. Anna is degene die bij ons kookt en dat moeten we maar zo laten, want iedere middag staat er een lekkere maaltijd op tafel. Op de vraag of ik vrijwilligerswerk doe, moet ik ontkennend antwoorden, maar ik verricht wel regelmatig hand- en spandiensten in en rond ons appartementencomplex. Onze huidige auto is een Renault type Scenic en daar zijn wij heel tevreden over.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Uiteraard is sport op TV favoriet en dan vooral voetbal en wielrennen. Behoudens de sport volg ik uiteraard het Journaal, de diverse actualiteitenrubrieken, documentaires en bepaalde muziekprogramma's (vooral jaren '60 en '70 muziek). Soaps en programma's als X-factor zijn niet aan mij besteed. Mijn favoriete televisiepresentator is Mart Smeets en ik heb ook veel waardering voor het duo Pauw en Witteman.

Welke sport(en) boeit(en) je het meest en wat betekent sport voor jou?

Voetbal is voor mij de belangrijkste sport; wielrennen vind ik ook de moeite waard, als je daarbij bedenkt welke geweldige inspanningen een renner zich moet getroosten. Veel bewondering heb ik ook voor sporters die na een ernstige ziekte of zware blessure terugkomen op een hoog niveau. Denk in dit geval aan Armstrong en v. Nistelrooy.

Mijn beste actieve periode lag in de jaren 1950-1959 bij GVAV met bijvoorbeeld een kampioenschap van het tweede elftal '53/'54 en eveneens kampioen met het derde elftal in '54/'55 en een terugkeer in het tweede in het seizoen '57/'58. Niet onvermeld mag blijven een prachtige jeugd in A1 met toernooien in Amsterdam en Den Haag, respectievelijk Blauw Wit en ADO. Bij het voetbal moet men veel strenger optreden tegen het vasthouden van spelers in het strafschoopgebied. Als de scheidsrechter de bal wat vaker op de stip laat leggen, zullen dit soort overtredingen afnemen.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Voor de landelijke politiek volg ik met grote belangstelling. De regionale politiek volg ik ook wel, maar in mindere mate. Ik vind dat vele Haagse politici vaak laten blijken slecht op de hoogte te zijn van de werkelijke situatie en stemming in het land. Een voorbeeld is de Nederlandse deelname aan het gebeuren in Afghanistan. Een meerderheid van onze bevolking is het hiermede niet eens. Mijn politieke voorkeur gaat uit naar links. Ik stem PvdA, maar het dient gezegd dat mij de koers niet altijd aanstaat. Het besluit om af te zien van een onderzoek in de kwestie Irak wekt veel wrevel en men zou wel wat meer moeten opkomen voor de belangen van de zwakkeren in onze samenleving. Zelf ben ik niet actief in de politiek.

Waar bezondig je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Ik ben nogal snoeperig van aard, doch vanwege mijn gezondheid blijft het nu binnen de perken.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Stel niet uit tot morgen wat je heden kunt doen en doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Ik heb aan beide mogelijkheden geen behoefte. Degenen in mijn familie en vrienden en kennissenkring ontmoet ik regelmatig.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Ik zou graag een avondje uit willen met Alexander Rinnoy Kan, de voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Deze intellectuele man kan duidelijk in enkele woorden de moeilijke economische situaties uitleggen en daarop ook een duidelijk antwoord geven.

Wie wordt de nieuwe Europese Kampioen voetbal?

Ik acht de kans groot dat Liverpool de Europese kampioen wordt.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Ik hoop in de toekomst nog een aantal Vrienden te kunnen interviewen.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Ik hoop dat ik genoeg heb verteld en heb aan het bovenstaande niets meer toe te voegen.





Interview met	:	Cees de Vries
Leeftijd	:	78
Nummer interview	:	33
Plaats interview	:	Groningen
Maand interview	:	september 2009
Naam interviewer	:	Harry Weitering

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Op een paar kleinigheden na gaat het prima met mij. In mijn werkzaam leven was ik als zelfstandig ondernemer bijna 45 jaar actief in de verzekeringswereld. In 1995 ben ik gestopt en geniet samen met mijn vrouw Dicky van het vrije leven. Het familiecontact is optimaal. We hebben twee lieve dochters, twee leuke schoonzons en niet te vergeten vier prachtige kleinkinderen. We hebben een hechte familieband en het is altijd feest als we elkaar weer ontmoeten.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Gran Canaria is mijn favoriete vakantiebestemming. We gaan daar, omdat ik geen wintermens ben, in januari/februari altijd naartoe. Een favoriet restaurant heb ik niet, ik kom daar niet zo gauw, het duurt mij doorgaans veel te lang. De laatste keer ben ik naar De Stalhouderij geweest, dat was prima; goed en smakelijk eten.

'k Ben overigens stapel op vis en neem als drankje vaak een biertje met een jonge borrel.

Op beperkte schaal doe ik wat vrijwilligerswerk bij Trimmen en de Vrienden. Als corrector voor de teksten in de clubbladen en op de sites van deze verenigingen.

Mijn lievelingsauto zou een mooie royale Mercedes zijn, met alles erop en eraan.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

In het algemeen sportprogramma's en in het bijzonder voetbal, atletiek en wielrennen.

Pauw en Witteman en De Wereld Draait Door zijn de actualiteitsprogramma's waar ik graag naar kijk. Goed amusement vind ik ook prachtig, het is er echter maar weinig, ofschoon op een Belgische zender de soap FC de Kampioenen te zien is. Zeer vermakelijk.

Ik geniet van muziek uit de 60- en 70 jaren. In de auto is dat er constant op.

Ook ben ik een fan van Frank Sinatra. Ooit heb ik in Antwerpen een liveoptreden van hem meegemaakt. Dat was geweldig.

Welke sport(en) boeit(en) je het meest en wat betekent sport voor jou?

Voor de langeafstandszwemmer Maarten van der Weijden die tijdens de Olympische Spelen in Peking goud won, heb ik heel veel bewondering. Wat een prestatie ondanks zijn ziekte in het verleden. Ook heb ik van de dameshockeyploeg genoten.

Mijn persoonlijke beste sportperiode was bij de A-jeugd van GVAV-Rapiditas. Als A1-speler kwam ik in het Noordelijk jeugdelftal en in een voorlopig Nederlands jeugdelftal. In de voetballerij is overigens tegenwoordig veel verzuiving. Trainers zijn daar vaak ook debet aan. Daar zou wel eens iets aan mogen worden gedaan.

De (lokale) politiek zou in mijn ogen sport op scholen meer mogelijk moeten maken. Dit is zeer belangrijk voor het welzijn van de jeugd.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Mijn politieke voorkeur is licht rechts van het midden. Ik heb altijd op de VVD gestemd, maar of dit in de toekomst weer zo zal zijn, is nog niet zeker. Op links heb ik nooit gestemd omdat ik de linkse politiek steeds een bedreiging voor mijn bestaan vond vanwege hun nationalisatiewoede.

Zelf ben ik politiek nooit actief geweest en heb die ambitie ook nimmer gehad.

Waar bezondig je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Ik doe alles met mate en probeer niet te bezondigen. Ik hoef geen verandering in mijn leven, het is goed zo.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Dit komt ook door mijn werk in het verleden, waar je leuke en minder leuke zaken tegenkwam. Ik heb steeds geprobeerd de minder leuke dingen direct aan te pakken.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Aan niemand in het bijzonder, maar in ieder geval niet aan Geert Wilders. Hem vind ik een gevaar voor de samenleving.

Wie wordt de nieuwe Wereld Kampioen voetbal?

Volgens mij wordt dat Brazilië. Nederland zeker niet, daarvoor hebben we een te zwakke verdediging. Ik hoop wel dat van der Sar weer terugkomt, want we hebben minder goede keepers.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom

Over deze vraag heb ik nagedacht. Ik zou graag prof. dr. Onno van Nieuwenhuizen (kinderneuroloog), verbonden aan het ziekenhuis in Utrecht willen interviewen. Ik ken hem, hij behandelt kinderen met ernstig hersenletsel en heb bewondering voor de man zoals hij door het leven gaat en voor zijn prestaties.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Ik wil de hoop uitspreken dat de trimvereniging blijft bestaan en dat er nog eens 5 à 6 personen zullen toetreden. Het zou jammer zijn als dat moet stoppen.





Interview met	:	Henk Kooi
Leeftijd	:	48
Nummer interview	:	34
Plaats interview	:	Groningen
Maand interview	:	november 2009
Naam interviewer	:	Cees de Vries

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Met mij gaat het goed. Gezondheid is over het algemeen goed. Wel kleine lichamelijke ongemakken, waardoor ik moest stoppen met de wedstrijdsport. Ik train alleen nog, maar ik loop, ik fiets en ik schaats.

Ik heb jarenlang aan wedstrijdsport gedaan, tot ongeveer eind jaren 90. Bij zware inspanningen kreeg ik last van hartritme stoornissen. Mijn hartslag kon dan wel naar 200 à 220 doorschieten en dat was niet echt fijn. Het was de reden om te zeggen, ik ga rustig trainen en controleer mezelf met een hartslagmeter. Op deze wijze kom je een heel eind.

Ik heb een kleine familie en een hele lieve vriendin, Agnes.

Ik ben werkzaam in het onderwijs en doceer het vak scheikunde.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Mijn grootste hobby is sporten, zowel actief als passief. Passief in de zin van het verrichten van het nodige commissiewerk bij verschillende wedstrijden.

Ik heb zelf geen auto, maar we rijden in een VW. Golf. Deze staat op naam van de zaak van mijn vriendin en daar mag ik af en toe in rijden. Het rijbewijs heb ik ooit gehaald in de militaire dienst. Dat kon later zo weer worden overgeschreven op een burgerlijk rijbewijs. Gratis dus, alleen stond er veertien maanden dienstplicht tegenover.

Mijn favoriete vakantiebestemmingen zijn landen ver weg. Doordat de zomer voor mij en mijn vriendin, die ook in het onderwijs zit, zo'n zeven weken vakantie biedt, is dat te realiseren. Deze zomer was het Japan, daarvoor Mexico, Zuid-Afrika, Thailand en een van de mooiste vakanties was Tibet. We willen graag veel van de wereld zien. In de kerstvakantie bezoeken we vaak een grote stad. Deze keer staat Riga op het programma. Ook een skivakantie heeft mijn voorkeur.

Mijn mooiste vakantieherinnering was de reis naar Tibet. Dat heeft erg veel indruk gemaakt. Er was wel veel ongelijkheid tussen arme Tibetanen en Chinezen die in opkomst waren. Ik word altijd wat recalcitrant als onderdrukking in het spel is. Daar kan ik slecht tegen.

Ik eet graag in twee favoriete restaurants. Het ene is Boccassio in de Steentilstraat en het andere is Moro aan het Kattendiep. Uitstekende gelegenheden, ik hou van lekker eten, met daarbij een lekker donker biertje.

Ik heb geen specifiek recept, als het maar geen vis is. Ik ben geen visliefhebber. In Japan was dat niet in mijn voordeel, hoewel het daar toch anders smaakt. Echt vers.

Thuis koken wij beiden. Ik voor ±70%, mijn vriendin voor 30%.

Vrijwilligerswerk doe ik bij de club. Het bekende commissiewerk. Niet voor andere organisaties, dus puur voor de vereniging.

Een merk auto is voor mij niet belangrijk, als het maar rijdt. Hij moet me van A naar B brengen.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Elke dag het NOS Journaal, Pauw en Witteman en de afgelopen week heb ik mij uitstekend kunnen vermaken met Boer zoekt Vrouw. Zo simpel en heerlijk oubollig.

We hebben op school zelfs met collega's een poutje gemaakt om te voorspellen wie er met wie zou gaan.

Ik kijk absoluut niet naar soaps en ook weinig of niet naar Studio Sport of voetbal programma's in het algemeen. Ooit heb ik gevoetbald en wel bij de zustervereniging Be Quick.

Als televisiepresentator gaat mijn voorkeur uit naar Mart Smeets. Zijn commentaar en interviews trekken mij aan. Af en toe wat arrogant, maar toch heeft hij wel wat.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Keep on smiling.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Minimaal. Ik stem doorgaans wel. Gemeentelijk, provinciaal en landelijk, maar de Europese verkiezingen laat ik aan mij voorbijgaan.

Mijn politieke voorkeur is liberaal. Gerrit Zalm sprak mij als politicus het meest aan. Zelf ben ik nooit in de politiek actief geweest.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat is jouw grootste ergernis?

Te laat naar bed gaan. Doorgaans is het half één. Ik ben meer een avond- dan een ochtendmens. Met een wijntje is het zo gezellig, alleen moet je dat de volgende morgen weer bezuren.

Mijn grootste ergernis is onrecht! Daar kan ik heel slecht tegen. Als er op de straat iets wordt vernield, wil ik er wel op af.

Wat is jouw favoriete stad of dorp in Nederland en wat is jouw mooiste jeugdherinnering?

Zonder twijfel is dat Groningen. Ik ben een geboren Stadjer.

Ik heb niet echt een specifieke jeugdherinnering en heb een vrij vlakke jeugd gehad.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Op de eerste plaats triatlon, daarna het schaatsen. Na het werk is dat een prima uitlaatklep en gezond voor lichaam en geest. Ook bevordert het de vriendschap. Zo gaan wij bijv. met sportvrienden op vakantie of organiseren tijdens Pasen een fietsweekend. Op die manier maak je heel wat vrienden.

Mijn grootste sportman is Eric Heyden. Vijf keer goud in Lake Placid.

Mijn beste sportperiode was eind jaren 90. Ik heb toen marathons kunnen lopen. In 1997 reed ik de Elfstedentocht. Daar kijk ik nog steeds met veel plezier op terug en in november 2001 de marathon in New York. Dat was toen zo speciaal omdat het zes weken na de aanslag op de Twin Towers was.

De politiek zou meer geld aan de sport beschikbaar moeten stellen, niet aan de betaalde sport zoals FC Groningen, maar aan de amateurs en de sportaccommodaties. Als je ziet hoe de atletiekbaan erbij ligt en ook de bijbehorende kleedkamers, dan vind ik dat de amateursport er bekaaid afkomt.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Niet aan iemand speciaal. In elk geval niet aan Geert Wilders.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Met mijn vriendin Agnes.

Wat vind je van de kredietcrisis?

Het klinkt heel blasé, maar ik heb er eigenlijk niets van gemerkt. Ik weet, het is misschien makkelijk praten, maar we hebben allebei een goed betaalde job, met daarbij nul procent kans om ontslagen te worden. Wel is het misschien goed dat enkele banken het niet hebben kunnen redden, omdat die teveel risico's hebben genomen. Het werd wel eens tijd dat het kaf van het koren wordt gescheiden.

En, wat nu direct moet worden afgeschaft, zijn die verrekte bonussen. Nu lees je alweer in bijv. Engeland dat daar opnieuw bonussen worden uitgekeerd alsof er geen kredietcrisis is geweest. Ook de gouden handdrukken moeten worden verboden.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Ik zou best eens met Mart Smeets een avondje willen kletsen. Dat hoeft helemaal geen diepte-interview te zijn, maar onder het genot van een fles wijn zou ik gezellig een boom met hem kunnen opzetten. Dat lijkt mij heel erg leuk.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Met triatlon een gezellig jubileum vieren. Het volgend jaar, op 6 november, bestaan we 25 jaar. Het zou mooi zijn om dan weer een hele triatlon te houden in Groningen, de 2^{de} in NEDERLAND. Een paar mensen hebben de organisatie op zich genomen en proberen voor het feest een goede locatie te vinden. Ook hebben we het plan om enkele mensen die wat voor triatlon hebben betekend uit te nodigen voor het houden van een clinic, een training of een lezing. Ook zou het heel mooi zijn een tweede editie van de 2 mijl te houden. En dan met Maarten van der Weijden, Olympisch kampioen 10 km. open water. Een schitterende man. Er wordt binnen de commissie over nagedacht





Interview met	:	Wim Eltink
Leeftijd	:	62
Nummer interview	:	35
Plaats interview	:	Groningen
Maand interview	:	januari 2010
Naam interviewer	:	Abel van Bolhuis

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Met mij gaat het goed. Ik heb 34 jaar bij Theodorus Niemeijer gewerkt als machineoperator. Sinds eind 2005 ben ik met prépensioen en dat bevalt mij uitstekend. Ik heb een zoon en een dochter. Zij woont nog steeds bij ons thuis.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Mijn hobby is GVAV en ik ben dan ook dagelijks te vinden op Kardinge. Ik woon dichtbij Kardinge en doe alles op de fiets, want ongeveer 15 jaar geleden heb ik de auto weggedaan. Verder heb ik geen hobby's en dit is ook mijn enige vrijwilligerswerk wat ik doe.

Mijn favoriete vakantiebestemming kan ik niet echt benoemen, maar Mallorca, Gran Canaria en Rhodos waar ik al eens ben geweest, hebben wel mijn voorkeur. Ik heb daar warme herinneringen aan. Een stel Hollandse verkopers van appartementen op Gran Canaria die mij in het Engels aansprak en mij uiteindelijk niets heeft kunnen aansmeren zei tot slot in het Nederlands: "Rot op Hollanders". In beginsel niet wetende dat wij ook uit Nederland kwamen zei ik dat het wederzijds was...

Verder is Ameland mijn favoriete binnenlandse vakantiebestemming. Ik ben er jarenlang geweest en dat waren meestal actieve vakanties. Ik ben geen persoon om lang in de zon te zitten.

Het Grieks restaurant Dimitirsch op Rhodos is mijn favoriete restaurant en dat heb ik meermalen bezocht tijdens de vakantie daar. Bij het eten drink ik altijd een biertje. Trouwens, je zult mij niet snel met iets anders zien. Thuis kookt mijn vrouw meestal, tenzij zij ziek is dan doe ik het ook. Van stampot en snert houd ik het meest.

Welke auto ik nog eens zou willen hebben? Ik ben niet geïnteresseerd in auto's, ook al met de huidige elektronica, dat erg gevoelig is voor storingen. Ik houd meer van de traditionele mechaniek.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Dat is Studio Sport, Wegmisbruikers en sinds kort ook Op de bon. Ik kijk graag naar oorlogsfilms en luister naar populaire muziek. Omdat het geld niet altijd wordt besteed waarvoor het bedoeld is, heb ik een hekel aan goede doelen programma's.

Ik heb geen specifieke voorkeur voor een televisiepresentator, maar ik kan wel zeggen dat Piet van Dijken van Oog-TV niet mijn favoriet is.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Blijf gezond.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Geen enkele. Ik ben en blijf neutraal. Politici of politieke partijen interesseren mij niet. Het is mij om het even als je nu door de hond of de kat wordt gebeten.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Meer dan toegestaan rook ik, maar ik kan moeilijk minderen of er vanaf blijven. Waar ik mij aan erger? De vernielingen bij GVAV. Er wordt nodeloos veel zaken kapot gemaakt. Je wordt er soms moedeloos van.

Wat is jouw favoriete stad of dorp en wat is de mooiste jouw mooiste jeugdherinnering?

Groningen natuurlijk en Scheemda waar mijn vrouw vandaan komt.

Een mooie jeugdherinnering was op Ameland in de jaren zeventig toen ik daar met het elftal van Luit Wind. Ook was ik eens een weekend op Ameland en kwam bij het veld van Geel-Wit waar ik een elftal van GVAV zag spelen. Cor Jonas was de leider van het elftal en vroeg of ik ook wou spelen, maar ik had natuurlijk geen outfit bij me. Ik heb natuurlijk nog wel even de oefenpartij aanschouwd waar onder andere Andries Horst en Bert Tuil in speelden.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Voetbal is alles voor mij en alle positieve dingen die daarbij horen. De grootste sportman? Hij beoefent geen sport maar dat doet niet terzake. Het is Hans Löwenberg. Deze man leeft helemaal voor GVAV en ik heb dagelijks contact met hem. Mijn beste sportperiode was zo rond de jaren zeventig. Ik ben een keer uitgenodigd door Jo Brokken om mee te doen in het 2^e elftal tegen Frisia, want ik speelde altijd in wat lagere elftallen. De eerste helft was ik grensrechter en de tweede helft heb ik dus meegespeeld. Ik vond dat een leuke ervaring. Het publiek moet meer respect hebben voor het arbitrale trio. Het is niet te geloven wat voor verwensingen naar je worden gemaakt. De politiek zou kunnen bevorderen om nog meer kunstgrasvelden aan te leggen. Hoewel de aanleg van een dergelijk veld duur bespaart men veel geld aan onderhoudskosten.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen?

Ik zou de groeten willen doen aan Hemmo de Jong en Hendrik Robijn. Ik heb deze jongens een lange tijd niet gezien. We speelden vroeger in hetzelfde elftal. Hemmo was keeper.

Met wie wil je graag een avondje uit?

Daar kan ik heel kort over zijn. Mijn vrouw.

Wat zie je GVAV 1 doen dit jaar?

Hoewel ik niet in een glazen bol de toekomst kan voorspellen, zeg ik dat GVAV 1 dit jaar eindigt boven STEVO. Titan en Germanicus degraderen.

Noem jij eens iemand die je zou willen interviewen.

Henk van Dijken de oud-scheidsrechter zou ik wel eens willen interviewen. Hij heeft mij opgeleid als scheidsrechter in Hoogezand en deze man is zeer kundig. Ik durf te beweren dat hij beter is dan Roelof Luinge.

Wat zou je nog graag kwijt willen?

Ik wens iedereen een gelukkig en sportief 2010 toe.





Interview met : **Bert Tuil**
Leeftijd : **62**
Nummer interview : **36**
Plaats interview : **Roden**
Maand interview : **februari 2010**
Naam interviewer : **Pop de Bruin**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Het gaat heel goed met Bert en zijn vrouw Vera. Bert heeft 33 jaar gewerkt bij de Gasunie in de financiële sector op diverse afdelingen. Sinds een aantal jaren is hij nu in de VUT. Als vrijwilliger besteedt hij één morgen in de week aan Stip (steun- en informatiepunt wonen, welzijn en zorg) in Hoogkerk. Deze organisatie behoort tot het zorgloket van de gemeente Groningen. Veel ouderen maken hiervan gebruik. Ook jeugd is er welkom met vragen over sportmogelijkheden en andere voorzieningen. Bert is administrateur van een VvE (vereniging van eigenaren) en voorzitter van een dansclub. Bert en Vera hebben drie zonen en vijf kleinkinderen. Bert heeft gouden handjes en het gevolg is dat zijn kinderen graag een beroep op hem doen voor een klusje. Één week voordat dit interview werd gehouden (2/2-2010), verbleven ze nog een week op Ameland om te klussen voor de daar wonende zoon.

Welke hobby's heb je wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Zelf sporten deed hij tot voor enkele maanden geleden wekelijks middels een partijtje voetbal bij de Trim vereniging. Ook doet Bert regelmatig aan zwemmen en badminton. Reizen is ook een grote hobby van het tweetal en dan vooral rondreizen naar Indonesië, Suriname, China, Cuba, Egypte. In maart gaat de reis naar Jordanië en Syrië. Uit deze hobby ontstaat weer een andere hobby en die bestaat uit het samenstellen van foto- en videoalbums. Ook fietsen is een favoriete bezigheid van het duo. Bert heeft géén bepaalde voorkeur voor auto's. Momenteel rijdt hij in een VW Jetta bouwjaar 2007. Vermeldenswaardig is dat deze auto is vervaardigd in Mexico.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Bert kijkt graag naar het journaal, Engelse detectives, Baantjer, sport en actualiteiten. Ik kijk niet naar "Spuiten en Slikken" van BNN en evenmin naar soaps als ONM en GTST. Hij heeft geen voorkeur voor een bepaalde televisiecommentator.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

In meerdere sporten ben ik geïnteresseerd, zoals voetbal, badminton en wielrennen. Ik ben bij GVAV gestart bij de afdeling gymnastiek en daarna overgestapt naar voetbal. Speelde in diverse seniorenelftallen en daarna zijn lievelingssport voortgezet bij de trimmers en wat daar opviel, was zijn uitstekende conditie. Ik speel op dit moment nog regelmatig een partijtje badminton. Op organisatorisch gebied heb ik meegewerkt aan het ontstaan van de 511 en snerttoernooien. Op dit moment ben ik nog penningmeester van onze Trimvereniging. Zorgelijk vind ik wel de verruwing in de voetballerij en derhalve een slecht voorbeeld voor onze jeugd.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Heeft wel interesse in de politiek, maar wordt vaak teleurgesteld. Bij nieuwe verkiezingen weten ze het publiek wel te vinden, maar eenmaal op het pluche is van deze zogenaamde interesse niets meer over. Ik vind dat dit zeker geldt voor de Gem. Groningen; veel inspraak, maar er wordt niet naar gehandeld. Ik heb geen ambities om in de politiek te gaan.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou jij anders willen doen?

Ik eet wel eens te veel en ik wil mijn best doen dit te veranderen om te voorkomen dat ik in de toekomst gezondheidsproblemen krijg.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Zolang het financieel en fysiek mogelijk is met volle teugen van het leven genieten.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Als Martin Luther King nog zou leven zou ik die de groeten willen doen. Bert heeft veel respect voor de manier waarop hij trachtte zijn doel te bereiken.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Ik wil wel een avondje uit met Doutzen Kroes. Je mag zeggen dat Bert wel een goede smaak heeft. Met Patty Brard zou ik beslist niet op stap gaan.

Wie wordt de toekomstige kampioen voetbal?

PSV. Een degelijk en stabiel elftal.

Wie zou je zelf willen interviewen?

Bert zou prinses Maxima wel willen interviewen. Hij heeft haar tijdens een bezoek aan Groningen de hand mogen schudden en dat heeft blijkbaar diepe indruk op hem gemaakt.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Ik hoop dat men meer respect voor elkaar toont en dat de verloedering en het egoïsme in de wereld zal afnemen.





Interview met : **Dirk Scholte**
Leeftijd : **60**
Nummer interview : **37**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **februari 2010**
Naam interviewer : **Reint Bijleveld**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Ondanks dat ik een tijdje geleden griep heb gehad gaat het heel goed met mijn gezondheid. Mijn werkzaamheden bestaan uit het onderhouden en repareren van elektrische installaties in fabrieken en ook installaties op schepen. Op dit moment ben ik uitgeleend aan een bronbedrijf waarvan ik de pompen en andere elektrische apparaten onderhoud en repareer.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Mijn grootste hobby is voetbal en het scheidsrechteren. Verder doe ik veel aan modelbouw, auto's, vliegtuigen, boten, dus eigenlijk alles wat er op dit gebied is. Mijn favoriete vakantiebestemming is Ameland, hier ging ik vroeger al met mijn ouders naar toe, we kampeerden toen in een tenthuisje die mijn vader zelf heeft ontworpen en gemaakt. Ook de vierdaagse reisjes die we met het elftal maakten waren altijd leuk.

Een favoriet restaurant heb ik niet. Mijn lievelinggerecht, eigenlijk twee, is pannenkoeken en boerenkool. Ik ben alleen dus kook ik zelf.

Vrijwilligerswerk, ja dat is ook weer de voetballerij en verschillende werkzaamheden verrichten voor de kantine en allerlei ander werkzaamheden tijdens toernooien, zoals het assisteren van scheidsrechters en elektrisch en geluidsapparatuur aanleggen tijdens deze dagen. Verder ben ik ook grensrechter van het tweede elftal.

Een speciale voorkeur voor een auto heb ik niet, ik rijd al jaren Mazda en dat bevalt mij goed.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Ik heb hier geen speciale voorkeur voor programma's, want ik ben veel van huis, en als ik kijk is het meestal sport.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Ja "wees zuinig op je vrijheid"dit heb ik vroeger van mijn ouders meegekregen.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Ik ben van huis uit een PvdA'er maar ben niet actief in de politiek. Als politicus sprak Wim Kok mij altijd aan.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Wat dat bezondigen betreft, ik weet het niet. Ik erger mij aan mensen die altijd te laat komen en het dichtst bij wonen en dan ook nog de kantjes eraf lopen.

Ik vind Groningen toch wel de mooiste stad. Mijn mooiste jeugdherinnering is toch wel het kamperen in een tent op Ameland.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

De sport die mij het meest boeit is voetbal. Maar de sportmensen die ik echt waardeerde zijn Ard Schenk en Sjoukje Dijkstra, deze mensen deden hun sport echt natuurlijk en zonder hulpmiddelen.

Mijn beste periode in de sport waren de jaren 80 tot plusminus 95, toen speelde ik soms 3 á 4 wedstrijden op één dag.

Verder vind ik dat er strenger gestraft moet worden bij het voetbal en dan met name het tijdrekken, en ze mogen best een korte tijdstraf (5 minuten) invoeren.

De politiek zou zich veel meer moeten inzetten om de jeugd te motiveren om aan sport te doen.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Ik wil graag de speciale groeten doen aan Dick Stuit, ik heb namelijk een grote bewondering voor deze man wat hij voor de club heeft gedaan en met name voor de jeugd.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Geen idee.

Wie wordt de nieuwe wereldkampioen?

De meeste kans geef ik, als ze tenminste voor elkaar willen voetballen, Spanje.

Noem jij eens iemand die je zou willen interviewen.

Zou ik zo niet weten.

Wat zou je nog graag kwijt willen?

Ja iets over de laatste Vriendenvergadering. Ik vond de ruimte wat aan de krappe kant, en de bar was te dicht op de vergadering wat ik rumoerig vond en daardoor de aandacht soms verslapte. O ja, de volgende keer iets meer eten bestellen, maar verder was het prima.





Interview met : **Jan Jonkmans**
Leeftijd : **90**
Nummer interview : **37A**
Plaats interview : **Almere**
Maand interview : **maart 2010**
Naam interviewer : **Koos Weewer**

LEVENSVERHAAL VAN EEN VRIEND/ERELID EN OPRICHTER.

Op maandag 22 maart 2010 zijn Harry Weitering, Henk Ludolphy en ondergetekende naar Almere gereden om de enige nog in leven zijnde oprichter van de Vriendenvereniging de hand te drukken ter gelegenheid van zijn 90^{ste} geboortedag. De oudgedienden in de vereniging hoef ik niet te vertellen, dat hiermee Jan Jonkmans wordt bedoeld, die op 19 januari 1946 een van de 15 oprichters was van de Vriendenvereniging. Ter gelegenheid van deze heuglijke dag was afgesproken, dat ondergetekende hem een interview zou afnemen over zijn leven in en buiten de sport.

Tijdens het bezoek bleek, dat hijzelf als negentig jarige een soort interview op papier had gezet, waar je u tegen zegt en dit verhaal werd door hem voorgelezen. Op de terugweg werd dit fraaie stuk werk besproken. We kwamen gedrieën tot de slotsom, dat er geen interview uitgehaald zou worden, maar dat het hele verhaal onverkort en zonder enige verandering zou worden gepubliceerd. Het verhaal werd dan wel vrij lang, maar voor een man als Jan Jonkmans, die met al zijn wortels nog aan GVAV-Rapiditas vast zit en vele herinneringen aan het verleden heeft, mocht onzes inziens wel een extra pagina ter beschikking worden gesteld. In feite is deze man een levende legende! Voor eventuele verdere bijzonderheden over onze belevenissen in zijn woonplaats Almere verwijs ik graag naar de Vriendenkroniek van juni 2010. Hier volgt onverkort uit zijn eigen mond opgetekend, zijn min of meer volledige levensgeschiedenis.

Op 90-jarige leeftijd ontkom je niet aan een aantal kwalen. Het belangrijkste is echter, dat ik geestelijk nog zo goed mee kan draaien. Een angina pectoris met een oud hartinfarct en een boezemfibrilleren nopen mij 's morgens als zoveel ouderen tot het slikken van een aantal pillen. Een bril hoort ook bij alle leeftijd en voor de doofheid is er dan ook een gehoorapparaat. De benen vertonen ook slijtage. Rechts loop ik al jaren met een nieuwe knie en de linker is al meerdere keren geopereerd en heeft nu ook ernstige slijtage. Een stok hoort bij mijn leeftijd en ik heb inmiddels een invalidenparkeerkaart. De komende vijf jaar blijf ik hopelijk mobiel. Als niet meer werkend orthopedisch chirurg heb ik een prima pensioen. Het leven is voor mij het afgelopen jaar veel veranderd door het overlijden van Puck. Met 4 uur een werkster per week en een prima opvang van de kinderen -in 90% van de dagen dineer ik bij hun- loopt de huishouding goed in de ruime moderne flat. In de flat zelf heb ik vele gezellige contacten en de eenzame uren vul ik met werken aan de levensgeschiedenis van onze familie, lezen en ook puzzelen.

Aan moderne tijden ontkom ik niet. Medio april ga ik op computercursus daar ik nog niet met internet overweg kan. De hele oude computer is inmiddels deze week vervangen. Autorijden doe ik nog steeds met mijn Volvo 460. Het beestje is van 1991 maar heeft net 150.000 km gedraaid. Mooi vind ik de C30 maar die zal er wel niet meer komen. Onze vakanties waren altijd culturele busreizen door heel Europa. Na een bijna crash na een vlucht naar Dubrovnic durfde Puck niet meer te vliegen, tenzij in een klein toestel. We maakten grote rondreizen door Frankrijk, Spanje, Italië, het voormalige Joegoslavië, Hongarije, Duitsland en Denemarken. Ook de Kanaaleilanden en Mallorca werden bezocht. In mijn actieve jaren hebben wij een jaar of twintig gevaren met een 13 meter lange motorjacht van Dolman. Als lid van de K.N.M.C. maakten wij ook buitenlandse tochten. Voor deze club heb ik ruim 15 jaar het varen met gehandicapte kinderen georganiseerd in samenwerking met Wout Bruynzeel uit Zaandam. Er werd gevaren in Friesland, N. Holland, Brabant en vanuit Rotterdam. Op de 10^{de} vaardag in Loosdrecht heb ik koningin Juliana

mogen ontvangen en met haar geluncht. In die actieve jaren gingen wij ook 's winters naar de wintersport. Puck en ik deden aan wandelen en langlaufen. De kinderen leerden skiën. Als favoriet restaurant met een ster noem ik het Indisch restaurant Spandershoeve in Hilversum. Hier gaan wij ook op mijn 90^{ste} verjaardag eten.

Ons 25-jarig huwelijk vierden wij in het Amstelhotel, ons 40 jarig huwelijk in Crans Montana waar de kleinkinderen toen leerden skiën en ons 50-jarig huwelijk vierden wij in Beetsterzwaag in Hotel Lauswold. Puck haar 65^{ste} vond plaats in de Hooge Vuursche. Ik drink graag een glas rode wijn uit Chili of Zuid-Afrika of Australië. Zoals al gezegd kook ik zelf niet maar ga naar de kinde-ren in Huizen of Almere Haven. Ik heb erg veel vrijwilligerswerk gedaan. In mijn actieve tijd was ik penningmeester van de Bussumse Specialisten Vereniging en secretaris van het stafbestuur van het Diaconessenhuis Naarden. Bij de fusie van dit ziekenhuis met de Majella, het St. Jan in Laren werd ik lid van de Interstafraad en de bouwcommissie Gooi Noord. Voor verdeling van de bedden tussen Gooi Noord, Gooi Zuid en Hoog Laren zat ik in de Staatscommissie van Leeuwen. In de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen beslisten wij waar bijvoorbeeld de bacteriologie en de pathologische anatomie kwam. In het bestuur van het Ziekenfonds Bussum behartigde ik de belangen van de specialisten.

Genoemd moet ook worden mijn zitting in de bouwcommissie van het nieuwe wijkgebouw Weesp. Na mijn artsexamen in 1946 ben ik chirurgie gaan doen in het Academisch Ziekenhuis in Leiden. In 1947 moest ik in militaire dienst en kwam na een paar maanden terecht in Aardenburg. Met Hans van Gogh is daar het eerste revalidatiecentrum tot stand gekomen. Tevoren was er alleen revalidatie in Rocampton in Engeland, dat ik in 1951 bezocht heb. Ik ben na die militaire periode omgezwaaid naar orthopedie, dat ik gevolgd heb bij van Nes en Prof. Mulder in Leiden en daarbij heb ik nog een jaar ongevalenchirurgie gedaan bij prof. Koreman in Rotterdam. In 1954 vestigde ik mij in Bussum.

Na mijn pensionering in 1985 werd ik medeoprichter van de Bussumse Bridgeclub BAROK, waar ik jaren voorzitter van ben geweest. In de flat in Almere heb ik mij een aantal jaren verdienstelijk gemaakt als voorzitter van de flatvereniging van eigenaren. Politiek ben ik een aanhanger van de V.V.D. Voor de afdeling Almere heb ik meerdere jaren zitting gehad in het bestuur van het Waterschap Fleverwaard en Zuiderzeeland. Na mijn 83^{ste} verjaardag heb ik mij niet meer beschikbaar gesteld voor bestuursfuncties. Degene die mij het meest aanspreekt is de oud-burgemeester van Rotterdam, de heer Opstelten.

Als lijfspreuk geldt voor mij "Doe wel en zie niet om"! Bij TV kijk ik naar Studio Sport en natuurlijk F.C. Groningen. Verder het Journaal en Achter het Nieuws.

Graag hoor ik klassieke muziek. In de mooie nieuwe schouwburg in Almere gaat mijn voorkeur uit, gezien mijn doofheid, naar opera en operette. Onveiligheid en gebrek aan gemeenschapsgevoel ergert mij nog wel eens.

Favoriet blijft voor mij het mooie Gooi en dus vooral Bussum en Laren. Ook Groningen blijft trekken. Ik heb daar ook een binding met Vindicat. Eens per jaar komt mijn jaar (1940) bijeen voor een diner in de Universiteit. Van de ruim vijftig studenten zijn er nu nog maar zes over! Mooie jeugdherinneringen aan Groningen zijn ook de H.B.S.-tijd toen ik secretaris was van de schoolvereniging Brinio en vanaf 1937 bij GVAV-Rapiditas met leerzame jaren als jong vice-voorzitter en voorzitter. De mooiste sportjaren was de tijd van 1939-1943, waarin ik zeer geruime tijd het doel van het eerste elftal verdedigde. Grote sportmensen vind ik Fanny Blankers-Koen, Johan Crujff en Ard Schenk.

Tenslotte zou ik tot de politiek willen zeggen: "Bevorder vooral de jeugdsport, zodat die voor een ieder betaalbaar blijft".





Interview met	:	Gerard Bierman
Leeftijd	:	74
Nummer interview	:	38
Plaats interview	:	Groningen
Maand interview	:	augustus 2010
Naam interviewer	:	Koos Weewer

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Met mijn gezondheid gaat het de laatste tijd wat beter. Ik heb vele jaren last gehad met het lopen, maar tegenwoordig kom ik weer wat gemakkelijker de deur uit. Mijn gezondheids-toestand en het overlijden van mijn vrouw is ook de oorzaak geweest dat ik enkele jaren niet op de Vriendenbijeenkomst heb kunnen zijn. Ik heb na mijn verplichte dienstdtijd, die ik bij de marine heb versleten, een aantal jaren gewerkt als interieurverzorger bij de N.V. Esme Winkelinstallaties, totdat ik op mijn 34^{ste} werd afgekeurd en in de W.A.O. terechtkwam, of wat daar toen voor doorging. Ik ben daarbij enigszins geholpen door onze vriend Klaas Sants die destijds bedrijfsarts was en wist dat ik thuis ook erg nodig was in verband met vrij ernstige gezondheidsproblemen van mijn toenmalige vrouw. Mijn familieleden wonen momenteel op Aruba en ik heb er nog vrij veel telefonisch contact mee.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Als hobby had ik het beoefenen van de atletiek. Het kijken naar atletiek, voetbal en vrijwel alle andere sporten is een liefhebberij. Ik hou van koken, wat ik als alleenstaande natuurlijk zelf moet doen. Mijn favoriete vakantiebestemming is al jaren mijn zomerhuis in Zuidlaren op de 50 bunder. Ik kom niet vaak in een restaurant en heb dus geen lievelingsrestaurant. Ik kan niet zeggen dat ik voorkeur heb voor een bepaald drankje of gerecht. Ik ben feitelijk een alleseter. Ik doe niet aan vrijwilligerswerk, maar dit komt waarschijnlijk door de vrij moeilijke tijd, die ik met mijn beide echtgenoten heb gehad. Momenteel rijd ik in een Daihatsu automaat en die bevalt mij uitstekend.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Zoals gezegd, atletiek, voetbal en veel andere sporten zijn op de televisie mijn favoriete programma's. Ik heb geen voorkeur voor een bepaalde televisiepresentator.

Welke sport(en) boeit(en) je het meest en wat betekent sport voor jou?

Atletiek is voor mij de sport die mij het meest boeit, mede omdat ik er in feite in grootgebracht ben. In de 5^e jaargang nr. 1 van het in januari 1998, vlak na het oprichten van de Federatie, nog uitgegeven clubblaadje van de toenmalige vereniging atletiek wordt nog een heel aardig stuk over mij geschreven. Steller was de toenmalige voorzitter Bert Eillert! Hierin werd aangegeven, dat ik in de periode van 1952 tot en met 1955 bij de top behoorde van de GVAV-Rapiditas atleten. Een citaat: "Vooral op de 3000 meter was hij een specialist, maar ook op de cross en de sprint kon hij behoorlijk meekomen".

Op voetbalgebied, je kon destijds voor één contributie aan alle sporten in de Omnivereniging deelnemen, was ik blijkbaar geen hoogvlieger. In hetzelfde artikel werd namelijk Piet Goed geciteerd die eens geschreven had: "Gerard Bierman, een waardeloze voetballer, maar een geweldige atleet". Naast mijn eigen vereniging werd ik ook wel eens geselecteerd voor vertegenwoordigende ploegen. Je kreeg dan vijf gulden zakgeld mee van de club, wat een geweldig bedrag was, want een flesje Sisi kostte destijds maar vijftig cent. Ook de reiskosten werden vergoed. GVAV was destijds een "rijke"vereniging en herbergde leden met een rijk verleden, waaronder Gerard Bierman". Einde citaten. "

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Ik kan niet zeggen dat ik echt politieke interesse heb. Of je nou door de kat of de hond gebeten wordt, het is volgens mij één pot nat. Ik heb dus ook geen politieke voorkeur of favoriete politicus.

Waar bezondig je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Ik bezondig mij er wel eens aan dat ik mij erger aan mensen die dingen veel erger maken dan ze zijn en daardoor andere mensen paniek aanpraten. Groningen blijft mijn stad. Natuurlijk voornamelijk om de Martinatoren. Jeugdherinneringen heb ik aan het Kamp Hoek van Holland, waar we in de zomer met meerdere jeugdelftallen naartoe gingen. We kregen dan koek mee van de toenmalige voetbalbestuurder Jan Perdok. We deden daar veel aan voetbal- en hardloopwedstrijden, waarbij ik mij als een vis in het water voelde. Ik weet nog dat ik van de toenmalige kampleider Jo Brokken, staande op een kist, het clublied moest zingen. Ik kende de laatste regels niet helemaal, maar gelukkig kwamen een paar voetbalkornuiten mij helpen.

Wie was voor jou de grootste sportman/vrouw en waarom?

Zatopek sprak destijds het meest tot mijn verbeelding als pracht sportman! Mijn beste periode in de sport was in de vijftiger jaren. Als verandering in de sport zou ik graag willen dat er wat sportiever gevoetbald wordt, zonder aanslagen op elkaar.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Ik zou het niet weten.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Ik heb geen speciale voorkeur. Al mijn oude vrienden binnen GVAV zijn mij even dierbaar.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Echt met iemand een avondje uit hoef ik in feite niet. De jaarlijkse vergadering van de Vrienden is voor mij in wezen een uitje met vrienden van vroeger. Ik heb het vervelend gevonden dat ik enkele jaren verstek heb moeten laten gaan.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Ik zou het zo niet kunnen zeggen, maar misschien Jaap Roovers, de bekende oud-atleet, als hij nog zou leven. Ik heb jarenlang met hem en eveneens wijlen Kees Wolthoorn aan viswedstrijden deelgenomen. Tevens hebben wij, samen met Joop Koops en Koos Weewer, de allereerste trimdag beleefd en in feite is de trimgroep toen ontstaan.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Ja, in feite een aardige anekdote met betrekking tot deze viswedstrijden. Bij één van die wedstrijden overhandigde Jaap Roovers mij een beker voor de zwaarste vis. Ik was stom verbaasd. Een paar weken later trof ik hem weer en vroeg: "Klopt dat wel met die beker"? "Nee", zei Jaap, "maar ik vond het leuk om je die beker te geven".





Interview met : **Henk Heller**
Leeftijd : **72**
Nummer interview : **39**
Plaats interview : **Assen**
Maand interview : **oktober 2010**
Naam interviewer : **Harry Weitering**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Het gaat met mijn gezondheid wel goed. Wel heb ik in mindere mate suikerziekte, maar heb daar geen problemen mee.

Ik ben al twaalf jaar met de VUT en pensioen en dat bevalt mij zeer goed. Zoals bekend, ben ik na het overlijden van mijn eerste vrouw wederom getrouwd. We hebben samen een goed leven en met onze wederzijdse kinderen hebben wij regelmatig contact. Ik ben van beide kanten al jarenlang opa.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

In mijn vrije tijd ben ik veelvuldig aan de slag bij een neef en nicht. Zij hebben in de omgeving van Assen een boerderij en hebben het vaak ontzettend druk. Ik help hen dan met alle voorkomende werkzaamheden. Als ze bijvoorbeeld geen tijd hebben om eten te bereiden, dan doe ik dat. Je kunt zeggen dat dit mijn hobby is en tevens een vorm van vrijwilligerswerk.

Een paar mooie vakanties hebben we gehad in Griekenland en Zuid-Afrika, prachtige landen. Een favoriet restaurant hebben we niet hoewel we af en toe uit eten gaan naar verschillende restaurants of naar een Wok-Chinees. Het koken bij ons thuis is voor mijn rekening. Dat heb ik geleerd toen ik een aantal jaren alleen was en ben daarmee, tot tevredenheid van mijn vrouw Janna, doorgegaan. Ik beleef er veel plezier aan. Vis is een lievelingsgerecht van mij en een goed glas bier gaat er ook altijd in.

Ik rijd al jarenlang Citroën en dat bevalt mij prima. Het is een Picasso, hij rijdt goed en is heerlijk ruim van binnen. Een mooie grote Mercedes of een Saab zou ik nog wel eens willen hebben, maar die zijn voor mij onbetaalbaar.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Als geen ander kijk ik graag naar sportprogramma's, waarbij atletiek en voetbal bovenaan het lijstje staan. Mart Smeets mag ik graag horen en zien, hij is een kei van een presenter. De commerciële zenders staan mijn tegen, daar is zoveel 'bocht' op.

Welke sport(en) boeit(en) je het meest en wat betekent sport voor jou?

Bij atletiek boeit mij de vijf- of meerkamp zeer. Ik vind die atleten grootheden. Dat kan men ook van Dirk Kuijt zeggen, een geweldige sportman.

Spanje is de afgelopen zomer terecht wereldkampioen geworden. Ze hadden een goed team, in tegenstelling tot Nederland. Schandalig zoals dit elftal zich tijdens de finale heeft gedragen. Met voetbal bij GVAV-Rapiditas heb ik met mijn kornuiten (waaronder ondergetekende) prachtige tijden beleefd.

Het is jammer dat de politiek onvoldoende voor de sport doet, dat zal er met de huidige bezuinigingen niet beter op worden. Het tegenovergestelde zal eerder gebeuren.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Ik ben links georiënteerd en heb mijn leven lang PvdA gestemd. Zelf ben ik nimmer politiek actief geweest, wel altijd trouw lid van de vakbond AbvaKabo. Veel respect heb ik voor oud-minister Bert Koenders van de PvdA. Hij komt bij mij zeer integer over.

Waar zondig je wel eens aan en wat is een mooie jeugdherinnering.

Van mijzelf vind ik niet dat ik een grote zondaar ben. Wel was ik vroeger in mijn jeugd een echt 'boefje' dat veel kattenkwaad uitspookte. Overigens houd ik uit die tijd de prachtige herinnering over aan het schaatsen op de Oliemulderswegvijver, vlak voor mijn ouderlijk huis. Op de schaatsen vanuit huis het ijs op, een prachtige herinnering.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Laten de mensen eens wat vriendelijker met elkaar omgaan. Daarnaast is het een ergernis dat veel mensen van de huidige opgroeiende generatie zich zo egoïstisch gedragen.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Eigenlijk heb ik geen speciale voorkeur.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Met prinses Maxima. Zij is een aardige dame en doet het heel goed. Daarentegen hoef ik bijvoorbeeld niet op stap met May Weggen, die is mij niet sympathiek.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Paul Witteman, hij is een interessante man waar ik veel respect voor heb.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Het zou fijn zijn als de mensen onderling wat meer respect voor elkaar toonden, ik mis dit heden ten dage.





Interview met	:	Harry Weitering
Leeftijd	:	70
Nummer interview	:	40
Plaats interview	:	Groningen
Maand interview	:	december 2010
Naam interviewer	:	Cees de Vries

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Met mij gaat het goed en over mijn gezondheid heb ik (nog) niet te klagen. Ik ben al vijftien jaar vutter dan wel gepensioneerd en dat is de mooiste baan die ik in mij leven heb gehad. Twee jaar geleden verloor ik mijn vrouw Ans, dat was een hele klap, maar daar ben ik nu vrijwel weer overheen ofschoon je het natuurlijk nooit vergeet.

Met mijn zoon en dochter heb ik heel goed contact. Zij hebben goede gezinnen. Over hen behoef ik mijn geen zorgen te maken. Sinds negen maanden heb ik een vriendin in Duitsland; een vrouw die ik al een jaar of acht ken uit contacten tijdens bezoeken aan Berlijn in het verleden, samen met Ans. Ik moet zeggen dat dit een nieuwe dimensie aan mijn leven geeft.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Ik schrijf graag artikelen voor het clubblad en de website. Ook mag ik graag organiseren. Sinds een jaar of acht na mijn voetballoopbaan ben ik ook verenigingsscheidsrechter bij Achilles in Assen. In het hoogseizoen fluit ik één of twee wedstrijden. Een ontzettend leuke hobby en al zeg ik het zelf, het gaat mij redelijk goed af.

Wat de auto betreft heb ik 40 Jaar lang in een Opel gereden en sinds vijf jaar in een Citroën Picasso. In beide merken heb ik altijd met plezier en veilig gereden, maar deze Picasso bevalt mij ook bijzonder goed. Een wens t.a.v. een andere auto is voor mij niet aan de orde.

Een favoriet restaurant heb ik niet, maar ben wel gecharmeerd van een goede Chinees. Ik ben een echte visliefhebber en dan met name gerookte zalm. Het favoriete drankje is een whisky, of een biertje met een borrel, dan wel een glas rode wijn. Thuis kook ikzelf en daaraan beleef ik erg veel plezier. Vrijwilligerswerk doe ik nu niet meer, maar in het verleden heb ik dat erg veel gedaan. Vooral bij de KNVB, Eurovoetbal, GVAV-Voetbal en in de wijkvereniging van mijn woonplaats.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Sportprogramma's en dan met name voetbal volg ik, maar ook de actualiteit heeft mijn interesse. Pauw en Witteman volg ik altijd, alsmede het nieuws op de publieke omroepen. Programma's met humor vind ik leuk en ben een grote fan van André Rieu. Onlangs zag ik nog een optreden in Maastricht en vond het geweldig.

Paul Witteman als Tv-presentator heeft mijn voorkeur. Keurige man, komt beslagen ten ijs en laat zijn gasten altijd in hun waarde.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Ik zou de mensen willen meegeven om lief en aardig tegen elkaar te zijn. Er is al genoeg ellende op deze wereld.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Het zal bekend zijn dat ik een PvdA-aanhanger ben. Ik zie mijzelf als een gematigd linkse kiezer. Zelf ben ik nooit politiek actief geweest en de belangrijkste reden hiervan is dat ik moeilijk tegen de 'draaikonterij' kan. De ene dag "ja" zeggen en de volgende dag zonder blikken of blozen het omgekeerde beweren.

Naast de PvdA heeft ook D'66 mijn sympathie. Alexander Pechtold is een aansprekende politicus en een beschaafd mens; hij is helder en duidelijk. De PVV is voor mij een gruwel, echter, als democraat accepteer ik dat fenomeen.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat is jouw grootste ergernis?

Als ik mij ergens aan bezondig, is dat wel eens aan teveel eten en het nuttigen van een extra drankje, maar ik houd het beheersbaar. Mijn grootste ergernis is de discriminatie in ons land. Gruwelijk en soms mensonterend.

Wat is jouw favoriete stad of dorp in Nederland en wat is jouw mooiste jeugdherinnering?

Hierbij denk ik aan drie steden, te weten: Groningen, Amsterdam en Maastricht. Al deze steden hebben een eigen sfeer. De mooiste herinneringen zijn de belevenissen met mijn GVAV-voetbalvrienden en de KNVB jeugdkampen in Hoek van Holland.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

De voetbalsport boeit mij het meest. Sport betekent heel veel voor mij, vooral voor lichaam en geest en de vriendschap die je er aan overhoudt. Grootste sportman? Zonder namen te noemen heb ik veel respect en bewondering voor grote kampioenen, wetende wat zij er voor moeten doen en laten om aan de top te kunnen komen.

Wat mezelf betreft heb ik mijn levenlang veel plezier gehad in het voetbalspelletje, zonder nu direct de hoogtepunten te kunnen noemen, ofschoon een paar kampioenschappen met het 9^e elftal en de trimmorgens in het Stadspark zeker wel weer hoogtepunten waren.

Als verandering in de sport zou ik graag de oude buitenspelregel in de voetbalsport terug willen zien. Aan de politiek wil ik graag meegeven meer geld aan de georganiseerde sport te besteden, waardoor men meer greep op de jeugd krijgt en daardoor mijn inziens straat-terreur kan worden voorkomen.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Mijn speciale groeten zijn voor Gorbatsjov. Een groot staatsman. Ooit heb ik hem eens mogen begroeten tijdens zijn bezoek aan Groningen.

Zonder namen te noemen zijn er een aantal mensen aan wie ik niet de speciale groeten doe.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Gelet op de huidige situatie met mijn vriendin Renate. Ik denk niet speciaal aan iemand met wie ik niet een avondje uit wil.

Wat vind je van de kredietcrisis?

Ik vind dat wij ALL over the World op een vreselijke manier door de heren bankiers zijn bedonderd. Het wrange ervan is, dat zij mooi weer spelen met allerlei staatssteun en de gemeenschap voor de lasten laat opdraaien.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Ik zou Johan Crujff willen interviewen en hem de prangende vraag stellen (met hopelijk een eerlijk antwoord) waarom hij niet op de WK van 1978 in Argentinië heeft willen meespelen.

Heb je nog iets anders te vermelden?

Ik wens dat de mensen op deze wereld en in ons land en binnen diverse organisaties en verenigingen wat verdraagzamer met elkaar omgaan en zo te trachten het harmoniemodel te bereiken.





Interview met	:	Johan van der Linde
Leeftijd	:	62
Nummer interview	:	41
Plaats interview	:	Groningen
Maand interview	:	december 2010
Naam interviewer	:	Abel van Bolhuis

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Met mij gaat het goed. Ik verkeer in een blakende gezondheid en dat is een zegen. Ook met mijn vrouw Jelly, zoon Jos, schoondochter Hellen en de kleinkinderen Ayse (7) en Mylian (3) gaat het uitstekend. Ik ben sinds juni 2008 met de VUT en dat bevalt mij prima. Soms mis ik wel de sociale contacten, maar met enkele oud-collega's ga ik nog regelmatig fitnesssen en doe ik aan spinning. Zodoende blijf ik wel op de hoogte van het e.e.a. Jelly werkt nog steeds en dat doet zij met plezier bij V&D. Om mijn vrije tijd wat in te vullen, bezorg ik twee ochtenden in de week de post in mijn wijk en bijna elke zaterdagochtend maak ik een duurloop van ongeveer 10 kilometer om mijn conditie op peil te houden.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Mijn grootste hobby is tegenwoordig photoshoppen. Ik kan daar uren mee bezig zijn. Er is niets leuker dan iets te creëren. Ik noem het elektronisch schilderen. Ik ben er helemaal gek van en kan mij er lekker in uitleven. Vroeger schilderde ik met olieverf. Daar zit een beetje de klad in, maar ik ga het binnenkort wel weer oppakken omdat mijn vrouw graag een nieuw schilderij in de kamer wil.

Mijn favoriete vakantiebestemming is Zuid-Europa, maar Italië heeft toch een streepje voor op de omringende landen. Voorkeur voor een speciaal restaurant heb ik niet. Ik kijk altijd naar goed bezette restaurants en dan is het meestal wel goed. In Nederland ga ik graag naar een Grieks restaurant, maar gerechten uit het verre oosten zijn ook niet te versmaden. Ik lust graag een Cordon Bleu met de gebruikelijke Hollandse ingrediënten. Ik drink graag een whisky, een cola-rum of een Franse cognac (Rémy Martin). Een biertje behoort (uiteraard) ook tot de standaard drankjes, maar alles altijd met mate.

Doordeweeks kook ik, maar Jelly kookt beter. Zij staat vaak lang in de keuken een bijzondere maaltijd te bereiden. Ja, zij maakt er op bijzondere dagen echt een feestje van.

Ik doe op dit moment niet echt aan vrijwilligerswerk. Misschien komt dat in de toekomst nog eens. Wel collecteer ik elk jaar voor het Diabetesfonds en de Nierstichting.

Ik rijd al vijftien jaar een Citroën, waarvan de laatste twee jaar in een C5. Een heel plezierige auto met fijne vering, waar de Franse auto's bekend om staan. Dus, als je last hebt van je rug...

Hoewel duur in het gebruik, zou ik ooit nog eens een sportieve Jaguar XF willen hebben. Dat lijkt mij een perfecte rijnsensatie.

Wat is jouw mooiste vakantieherinnering?

Vroeger gingen we kamperen in Nederland, maar later gingen we met ons gezinnetje met de auto naar het zonnige Zuiden. Meestal naar Frankrijk. Tegenwoordig vliegen we naar bestemmingen in Zuid-Europa, zoals Cyprus, Corfu, Rhodos, Kreta. De rondreis door Egypte heeft ook een onuitwisbare indruk gemaakt. Elk land of eiland heeft zijn eigen bekoring. In april van het vorig jaar zouden we naar Cuba, maar daar heeft de aswolk op IJsland een eind aan gemaakt. Misschien gaan we dit jaar alsnog. Vooral Italiaanse stadjes vind ik erg bekoorlijk. Daar pikken we dan een cappuchino. Het kleine geluk zeg maar.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Uiteraard Studio Sport, Holland Sport en Voetbal International van Wilfred Genee met Johan Derksen en René van der Gijp zijn mijn favoriete sportprogramma's. Mijn interesse is breder en daarom kijk ik ook graag naar actualiteiten- en muziekprogramma's.

Daarnaast luister ik ook graag naar het radioprogramma 'For the Record' op vrijdagnacht met Mart Smeets en Leo Blokhuis. Een mooi muziekprogramma. Matthijs van Nieuwkerk van 'De Wereld Draait Door' vind ik een goede presentator. Dat geldt ook voor Twan Huys van de actualiteitenrubriek 'Nieuwsuur' het vroegere 'NOVA'. Programma's die geen inhoud hebben, kijk ik niet naar.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Niet alleen voetbal interesseert mij. In elke sport waar op dat moment spanning inzit, heeft mijn volle aandacht en kan daar erg van genieten. Sport is voor mij een uitlaatklep. Het is gezond voor geest en lichaam, zowel om te doen als te kijken.

Voor zwemmer Maarten van der Weijden heb ik grote bewondering. Zijn prestatie om op de Olympische Spelen (Peking 2008) in open water goud te winnen op de 10 kilometer na zijn ernstige ziekte is niet te beschrijven. Wat was de finish, met commentaar van Pieter van den Hoogenband formidabel en emotioneel.

Bij de vrouwen heb ik drie favorieten, t.w. Ellen Verlangan (Olympisch kampioen 1992 op de 800 meter in Barcelona), Marianne Timmer, onze schaatsheldin en drievoudig Olympisch kampioene uit Sappemeer en de uit Sauwerd afkomstige zwemster Ranomi Kromowidjojo, die in Dubai (2010) de een na de andere gouden medaille heeft veroverd.

Alle drie geweldige vrouwen voor wie ik veel respect heb.

Mijn eigen beste periode in de sport was eind jaren zestig. Ik speelde toen in de betaalde jeugd van SC Veendam en stond ook regelmatig reserve bij het 1^e elftal. Ik denk daar met veel plezier aan terug. Wat ik in de sport graag veranderd wil zien, is het harder aanpakken van het uitdelen van ellebogen en de aanslagen op de benen bij sommige charges.

Ik vind dat de politiek al veel doet voor de sport, maar het kan altijd beter. Ook scholen nog meer bij de sport betrekken, kan geen kwaad.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Ik ben zeker in de politiek geïnteresseerd, want ik ben graag op de hoogte wat er in de wereld speelt. Mijn voorkeur gaat uit naar de linkerkant van het politieke spectrum zoals dat zo mooi heet. Ik vind het jammer dat Wouter Bos de politiek heeft verlaten. Hij sprak mij wel aan en zijn optreden tijdens de kredietcrisis vond ik wel goed.

Zelf ben ik nooit in de politiek actief geweest. Je moet daar volgens mij voor geboren zijn.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Ik zou het niet weten. Een glaasje teveel is echt een uitzondering, dat mag toch? Ik rook sinds 2003 niet meer. In het begin was het wel moeilijk, maar het is mij wel gelukt om te stoppen. Dus dát heb ik wel anders gedaan.

Wat is jouw grootste ergernis?

Mijn grootste ergernis is dat er auto's 40 of 50km rijden, terwijl je er 70 mag. Daar kan ik niet goed tegen. Onsmakelijke geluiden tijdens het eten kan ik ook niet tegen. Mensen die net geniest hebben geef ik geen hand, of mensen die neuspeuteren, dat vind ik vies. Verder probeer ik mij niet te veel te ergeren want dat is slecht voor je hart.

Wat is jouw favoriete stad of dorp in Nederland en waarom?

Mijn favoriete plaats is Veendam, daar liggen mijn roots. Ik was trots omdat ze in mijn jeugd nota bene flats gingen bouwen. Veendam deed mee in de vaart der volkeren! Er werd heel veel gebouwd. Het sportterrein, waar altijd grasbaanraces werden gehouden, sportwedstrijden, en waar ook de schaatsbaan was (met een kantine met een dikke zwarte potkachel, waar we onze voeten konden warmen!) werd omgeploegd voor de uitbreiding van het winkelcentrum. Veendam had twee bioscopen, een stadion, een prachtig (openlucht) zwembad, tennisbanen, hockeyvelden, een dam- en schaakclub, nou ja, enzovoorts. Natuurlijk kun je niet alles opnoemen, maar ik was altijd erg trots op Veendam en kijk daar met veel plezier op terug. Ik kom er nog regelmatig, maar sinds het overlijden van mijn ouders wordt dat toch minder. Trouwens, we wonen nu al 37 jaar in Groningen, met evenveel plezier. Groningen is een gezellige stad.

Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?

Van kindsbeen af ben ik opgegroeid in Veendam en heb daaraan vele mooie herinneringen. Je praat dan over de jaren 50 en 60. In de winter schaatsen op sloten en sleetje rijden van de weg af zo in het bevroren kanaal. Mijn opa woonde aan de overkant en hield mij altijd in de gaten en stuurde mij weg als het ijs onbetrouwbaar was. Hij heeft trouwens niet gezien dat ik bijna was verdronken toen ik in een wak stapte en onder het ijs verdween. Een visboer heeft mij met een haak van de brug op het droge getrokken. Ik kreeg van mijn vader een schop onder de kont. In de straat waren wij altijd aan het voetballen of deden andere spelletjes. Ook gingen we vaak het veld in om naar hazen en gevogelte te kijken of om vuurtje te stoken in sloten. Daar gingen we ook altijd vliegeren. Het was een onbezorgde tijd. Er woonden toen heel veel kameraadjes in de straat en we hadden veel plezier. Geweldige tijd man. Ik dacht dat het altijd zo zou blijven.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Omarm het leven en begin de dag niet met de scherven van gisteren. Gedraag je hoe jij je wilt gedragen en niet hoe anderen het willen.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Hij is onlangs overleden, maar anders zou ik dat nog hebben willen doen aan oud-keepertrainer Frans de Munck, waar ik heel goede herinneringen aan heb overgehouden. Hij was een goede leermeester en enkele bruikbare tips van destijds breng ik nog altijd in de praktijk als ik in het doel sta.

Ik zou niet weten aan wie ik niet de groeten zou willen doen. Ik kan iedereen recht in de ogen kijken.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Iedereen heeft wel iets interessants in zich, maar ik zou wel een onderhoudend avondje over wereldse zaken willen hebben met Hillary Clinton én hoe zij de periode heeft beleefd toen haar president Bill Clinton met een zekere M.L. wereldnieuws was.

Maakt FC Groningen kans om in 2011 landskampioen te worden?

Een kans hebben natuurlijk wel, maar dan moeten ze niet onnodig en op een knullige manier punten verliezen in de uitwedstrijden. Ze moeten stabiel spelen en natuurlijk gaan voor deelname aan Europacupwedstrijden. Het zou werkelijk wel sensationeel zijn natuurlijk als ze kampioen worden. Dan is de Grote Markt te klein.

Noem jij eens iemand die je zou willen interviewen?

Kim Yong Il van Noord-Korea. Waarom een hele bevolking in onderdrukking te laten leven. Waarom wel veel geld voor kernwapens e.d. terwijl de mensen in honger en armoede leven. Een merkwaardige filosofie... Daar moeten we dan maar even over praten.

Wat zou je graag nog kwijt willen?

Dat iedereen van GVAV, van pups tot Vrienden, in voorspoed, gezondheid en geluk mogen functioneren binnen hun vereniging en dat GVAV tot in lengte van dagen een gezonde club blijft. Als oud-Veendammer hoop ik verder dat BV Veendam nog lang mag blijven bestaan, want daar liggen toch mijn roots. Daar is mijn interesse voor de voetbalsport ontstaan, nietwaar?

Tot slot heb ik nog een paar oud Chinese wijsheden:

Wees niet bang langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan...

Rust in de ziel is het grootste geluk. Dat hoop ik voor iedereen.





Interview met : **Jan Koopman**
Leeftijd : **61**
Nummer interview : **42**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **maart 2011**
Naam interviewer : **Koos Weewer**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Na een periode van herstel en revalidatie na een hartaanval zo'n drie jaar geleden gaat het weer behoorlijk goed met mij. Ik ben vlak voor die gebeurtenis vervroegd uitgetreden na een collectieve sluiting van het bedrijf waar ik werkte (Cordis Europa N.V. te Roden) en geniet nu van mijn pensioen.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

In mijn vrije tijd is Engeland mijn favoriete vakantieoord en dan voornamelijk de streken Cornwall en Devon .

Mijn mooiste vakantieherinnering is echter een verblijf in Griekenland in 1984. Mijn favoriet restaurant is het Italiaanse restaurant in mijn gemeente Haren, Sa Capanna.

Mijn lievelingsgerecht thuis is zuurkool en als ik uit eten ga is dat spaghetti carbonara. Sinds mijn prilste jeugd is cassis mijn lievelingsdrankje.

Koken is niet mijn favoriete bezigheid en thuis kookt mijn partner Ankie dan ook altijd.

In plaats van kokkerellen en in feite als hobby doe ik aardig wat vrijwilligerswerk o.a. via Humanitas. Vooral thuisadministratie voor mensen, die moeite hebben hun administratie correct bij te houden. Tevens vul ik voor familie en kennissen belastingsformulieren in via de computer.

Wat auto's betreft: momenteel rijd ik in een VW Polo en die bevalt mij prima.

Wat is jouw favoriete stad of dorp in Nederland en waarom?

De allermooiste stad is natuurlijk Groningen voor wat betreft de sociale gebeurtenissen, het uitgaan en het voetbal. Internationaal gezien vind ik Barcelona een prachtige stad.

Mijn eigen dorp Onnen vanwege de prachtige landelijke omgeving.

Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?

Mijn mooiste jeugdherinnering is de vakantie aan boord van onze kustvaarder "Karel" in 1961. Ik ging toen van de lagere school naar de middelbare school en toen we terugkwamen was de Berlijnse muur opgericht. Dit was natuurlijk niet zo mooi, maar die zomer vergeet ik van mijn leven niet meer! Ook mijn voorliefde voor Engeland is toen ontstaan en voor de Engelse autootjes, de beroemde Dinky toys. De verliefdheid op deze wagentjes zou je een hobby kunnen noemen.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Mijn favoriete programma's zijn sportprogramma's (ook met discussies erin zoals VI), journaals en actualiteitenprogramma's, met name Nieuwsuur en Pauw en Witteman. Daarnaast de detectiveseries van de K.R.O. en actiefilms van vooral James Bond.

Een bijzonder programma als Andere Tijden vind ik ook hoogst interessant. Programma's als Boer zoekt Vrouw en al dat soort programma's (Next Top Model en zo) op de commerciële omroepen mogen van mij van de buis af. Goede nieuwslezers vind ik Rob Trip en Sacha de Boer en als presentatoren zijn Jeroen Pauw en Paul Witteman bij mij favoriet.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Als actief beoefenaar was atletiek natuurlijk mijn sport. Mijn specialiteit was de sprint. Voetbal vind ik fijn om naar te kijken (vaste F.C. supporter sinds de jaren zestig). Ook kijk ik graag naar het schaatsen. Verder ben ik geïnteresseerd geraakt in de paardensport, voornamelijk springen en tuigpaarden. Dit ook door mijn partner, die een verwoede paarden-

liefhebster is! Hier zou ik graag het paard Manno willen noemen. Dit paard is namelijk een geweldenaar geweest in zijn grote periode, begin 21^{ste} eeuw en er zijn vele nakomelingen van hem. Verschillende keren live gezien o.a. in Groningen en Emmen.

Mijn grootste sportman is dan toch Jesse Owens. In een vijandige omgeving vier keer goud winnen tijdens de Olympische Spelen van 1936.

Mijn eigen beste periode op sportief gebied was tussen mijn 26^{ste} en 32^{ste} levensjaar. Een aantal keren de Nederlandse kampioenschappen gehaald, onder leiding van de ons allen welbekende Jaap Smit. Veel later nog enkele ervaringen bij de Masters (ouder dan 35 jaar) begin 2000.

Verandering (verbetering) in de voetbalsport zou natuurlijk de technologie op de doellijn zijn. Samen met de sportverenigingen zou het Huis van de Sport veel voor de ontwikkeling van sport in het algemeen kunnen betekenen. Doen ze ook al trouwens.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Mijn voorkeur gaat uit naar de sociaal democratie en ik volg de politiek en de internationale betrekkingen vrij intensief, zoals nu (2011) de Statenverkiezingen en Egypte. Mijn favoriete politicus was tot voor kort Wouter Bos (vooral oplossing bankencrisis), maar ik heb nu geen voorkeur meer. Ben zelf niet actief.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Ik bezondig mij wel eens aan wat laksheid als er geen druk op mij wordt uitgeoefend om iets uit te voeren. Naderhand wijst mijn partner mij er dan wel op.

Wat is jouw grootste ergernis?

Grote ergernissen komen bij mij niet direct boven drijven.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Vriendelijk zijn en geduld bewaren!

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Aan mijn oude vriend Dick Weitering, de broer van Harry. Mooie vakanties mee beleeft. Niet de groeten aan de Italiaanse machthebbers!

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Uitgaan doe ik gewoon met mijn eigen partner. Vooral een keer in de maand naar Huize Maas, de nostalgische jaren twintig!

Wie schat jij dit jaar in als voetbalkampioen van Nederland?

Kampioen lijkt mij P.S.V. te worden met als tweede kanshebber toch weer FC Twente.

Wie zie jij in Afrika wereldkampioen worden?

Een onterechte vraag, want Spanje is immers kampioen geworden? Dit was mijns inziens terecht omdat Nederland in de finale toch wel te hard heeft gespeeld en daarom alleen al niet verdiende te winnen.

Wie zou je zelf willen interviewen en waarom?

Aangezien ik geen goede interviewer ben, zou ik dat niet kunnen. Uiteindelijk dan toch maar Wouter Bos wegens zijn eerder genoemde ingrepen bij de banken. Monetaire economie ligt mij wel.

Heb je nog iets anders te vermelden? Wat zou je graag nog kwijt willen?

Ik kan hier verder niets meer bedenken en gun iedereen het beste in hun verdere leven en een goede gezondheid.





Interview met : **Harry van Linschoten**
Leeftijd : **56**
Nummer interview : **43**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **april 2011**
Naam interviewer : **Johan van der Linde**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Prima! Over mijn gezondheid heb ik niks te klagen. Met mijn familie gaat het ook goed hoor. Karin is mijn levensgezellin. Mijn zoon Robin speelt in het eerste elftal en doet het erg goed. Mijn dochter heeft onlangs een kindje gekregen, dus ik ben ook nog opa. Ik heb een eigen bedrijf, te weten VIB Wubbolt, welke ik samen met een compagnon run. Het is een bedrijf in elektro- en koeltechnieken. Het gaat met het bedrijf heel erg goed en hebben totaal geen last van de kredietcrisis. We hebben veel werk. Hier kan ik mijn ei wel kwijt. Hier ben ik in mijn nopjes.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Ik kan je zeggen dat ik geen hobby's heb, of het moet natuurlijk de voetballerij zijn. Als ik lekker in de zon zit te niksen, vind ik dat ook een leuke hobby. Even een restaurantje pakken, vind ik ook gezellig. Een favoriet restaurant heb ik niet. Een lievelingsgerecht heb ik ook niet, want ik eet bijna alles. Graag drink ik een biertje en wat ik ook erg lekker vind is: een koffielikeur. Heerlijk. Thuis kookt Karin het meest, maar ik ben ook vaak in de keuken te vinden om een lekkere maaltijd te bereiden. Aan vrijwilligerswerk doe ik niet. Ik rijd in een Ford Fusion. Met deze auto ben ik zeer tevreden. Auto's hebben niet mijn interesse. Ik ben geen autofreak. Hij moet mij van A naar B brengen.

Wat is jouw favoriete vakantiebestemming en mooiste vakantieherinnering?

We gaan vaak naar Zuid-Frankrijk, het mediterrane klimaat spreekt mij erg aan. We zijn ook twee keer naar Las Vegas geweest. Dat is een zeer imponerende stad met al die casino's. We bezochten een casino waar totaal 30.000 mensen in konden. Zeer feeëriek verlicht en sfeervolle aankleding en tribunes. We hebben een optreden meegemaakt van Eric Clapton. Ik kan je zeggen dat dit een uitermate unieke ervaring was.

Wat is jouw favoriete stad of dorp in Nederland en waarom?

Zonder aarzeling is dat Maastricht. Heerlijk Bourgondisch, lekker sfeertje. Daar hou ik van. Antwerpen is ook een heel mooie stad, maar geef mij Maastricht maar.

Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?

Als klein jochie altijd straat- en pleintjevoetbal spelen vind ik mijn mooiste jeugdherinnering. Verder natuurlijk de toernooien welke wij speelden met de jeugdelftallen van GVAV in zowel Nederland, Duitsland en Zwitserland. Wat echter ook zeer veel indruk maakte, was dat we meededen aan de tv-serie Geen Woorden Maar Daden, dit was zeg maar een soort Spel zonder Grenzen, maar dan eigenlijk op voetbalgebied. Wij wonnen dit en het hoogtepunt was toen een reis naar Madrid, waar we de eerste finale van AC Milan tegen Ajax meemaakten. Dat was in 1969 en werd toentertijd rechtstreeks uitgezonden door de ZDF. Een jeugdherinnering is verder natuurlijk de stapperperiode met vrienden. Een heerlijke onbezorgde periode.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet en welke muziek heeft jouw voorkeur?

Ik ben algemeen geïnteresseerd. Mijn favoriete programma's zijn tv-series zoals Allo Allo, A-Team, Wordt u al geholpen, De Schutters, dat zijn verstrooiende programma's waar ik graag naar kijk of keek eigenlijk want het komt er nog sporadisch op. Ik kijk vooral niet naar GTST of zo. Actualiteitenprogramma's vind ik ook wel interessant. Wat muziek betreft heb ik een

breed repertoire. De Dijk, Normaal, ELO, Earth Wind and Fire zijn mijn favoriete bands, hoewel ik ook houd van blues en van Cubaanse muziek. Heel breed dus.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Veel sporten boeien me, zoals motorcross, formule 1, wielrennen. Het zal je misschien verbazen, maar ik kan zo de tv uitzetten als er voetbal op is. Laat ik het zo zeggen: ik heb altijd veel respect voor sportmensen die de top bereiken. Daar moet je veel voor doen en waardeer dat erg. Mijn beste periode was in de jeugd vanaf de C'ers tot aan de A'ers. In een latere periode was ik ook leider/trainer bij de senioren. Met het derde elftal werden we kampioen.

Wat ik in de voetbalsport zou willen veranderen, is het gebruik van camera's, net als bij ijshockey. Ook moet de vierde man in bepaalde situaties kunnen ingrijpen. De politiek zou de sport kunnen stimuleren door er meer geld in te pompen.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Ik ben algemeen geïnteresseerd in de politiek, maar niet actief. Ik heb ook geen favorieten in de politiek. Ik volg het allemaal vanaf de zijlijn zeg maar en heb niet altijd veel vertrouwen in de politiek. Het gevoel van rechtvaardigheid is soms ver te zoeken

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

In het algemeen ben ik soms wat te gemakkelijk. Ik ben tevreden en laat het maar zo blijven.

Wat is jouw grootste ergernis?

Nederlanders accepteren veel te veel. Overal wordt maar geld ingepompt, zoals het Forum, de tramlijn, Meerstad, de parkeergarage Damsterdiep. Er wordt bijna niet geageerd wanneer er tekorten ontstaan en er weer miljoenen ingepompt worden. Ik erger mij wel eens aan de gemakzucht van de mensen die er over gaan en de burgers accepteren het dan maar weer.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Ik zou de mensen willen meegeven om van het leven te genieten en niet morgen, maar vandaag.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Zou ik niet weten. Ik heb eigenlijk niemand in gedachten aan wie ik speciale groeten wil doen.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Eigenlijk niemand in het bijzonder. Ik hou van gezelligheid en onze jaarlijkse uitstapjes met het zevende elftal zijn altijd heel erg gezellig. Ik zou eigenlijk niet weten met wie ik specifiek uit wil gaan of het moet met Karin zijn.

Is Spanje de terechte wereldkampioen?

Spanje heeft de finale verdiend gewonnen van Nederland. Ze speelden het hele WK beter en hadden meestal het beste van het spel. Ik kan er mee leven. Nederland speelde voetbal op het randje van wat kon en niet kon.

Noem jij eens iemand die je zou willen interviewen.

Ik ben in iedereen geïnteresseerd, maar ik zou niet speciaal iemand willen interviewen, nee.

Wat zou je nog graag kwijt willen?

Ik hoop voor iedereen het beste in een goede gezondheid en nogmaals: Geniet van het leven, dat is mijn credo.





Interview met : **Otto Roffel**
Leeftijd : **84**
Nummer interview : **44**
Plaats interview : **Amstelveen**
Maand interview : **augustus 2011**
Naam interviewer : **Harry Weitering**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Het gaat met mij momenteel uitstekend en voel mij, gelet op mijn leeftijd gezond, goed. Ik sta 's morgens niet te vroeg op en lees de kranten. Sinds ik twee nieuwe knieën heb gekregen wandel ik dagelijks minstens een half uur als therapie en doe verder overdag niets bijzonders.

Wel verzorg ik het onderhoud van de tuin hier in Amstelveen en rondom ons weekendverblijf in Callantsoog. Overigens noem ik ons huisje in Callantsoog mijn werkhuis. Ik ben er binnen en buiten altijd bezig. Zelfs op gezette tijden de ramen lappen, valt mij ten deel.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Ik heb geen specifieke hobby's. In mijn vrije tijd rommel ik gewoon maar wat aan. Wel ben ik sinds 1983 lid van een Rotaryclub. Daar word je voor uitgenodigd en geballoteerd. Ik ben door twee personen voorgesteld en na ballotage lid geworden. Als club ondersteunen we goede doelen en zorgen er voor dat de baten bij het uitgekozen doel terecht komen. Overigens hebben wij ons als oudere leden van de club enigszins afgesplitst in een Past Rotaryclub, dit om nieuwe jonge leden niet in de weg te staan.

Daarnaast ben ik nog lid van de Zwaluwenclub van de KNVB en van het Genootschap De 144, een ontmoetingsplaats voor topsporters, topbestuurders en sportjournalisten.

Dus genoeg zaken om zo af en toe mijn vrije tijd in te vullen.

Mijn vrouw Jet en ik rijden in een Toyota Verso, zo'n hoge instapwagen. Een ideale auto, gelet op onze lengte en leeftijd.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Uiteraard sportprogramma's. Vooral het programma Voetbal International met Genee, van der Gijp en Derksen mag ik graag bekijken. Verder ben ik geen echte Tv-kijker, ik kijk mee met Jet naar de programma's die zij verkiest.

Wat die van René van der Gijp betreft: ik heb nog tegen vier ooms van hem gespeeld. Die voetballen toen bij Emma, en de jongste, oom Cor, later als spits bij Feyenoord.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Neen, die heb ik niet, of het zou moeten zijn: "Doorgaan en niet". Ik ben er eentje van aanpakken. Ik heb geluk gehad in mijn leven en ben nooit werkeloos geweest, maar indien dit zich had voorgedaan, had ik bij wijze van spreken elke job aangenomen.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Ik ben rechtsdenkend en stem VVD. Heb bepaalde sympathie voor Geert Wilders, ofschoon ik het niet met al zijn denkbeelden eens ben.

Ik heb in het verleden veel met het linkse stadsbestuur van Amsterdam gesteggeld. Dat ging over de sloop van het Olympisch Stadion. Uiteindelijk hebben we gewonnen en staat het stadion er nog, maar heb daar enige afkeer van de PvdA aan overgehouden. Dat werd nog eens versterkt door de theedrinkende Job Cohen met zijn Marokkaanse stadsbewoners.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Ik bezondig mij nergens aan. Ik heb mijn Jetje en we houden nog steeds veel van elkaar. Dat ligt ook een beetje aan mijn karakter. Als voorbeeld: Den Helder (vlak bij Callantsoog) vind ik een leuke stad en voel mij daar thuis. Zegden vrienden tegen mij: "Hoe kun je dat nu

zeggen, het is een ontzettend saaie stad". "Nu dat zal dan wel komen omdat ikzelf een saaie man ben", was mijn reactie.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Vanzelfsprekend voetbal. Mede door die sport heb ik mij, mede door mijn aanvoederschap, kunnen ontwikkelen. Ik heb veel aan de sport te danken en ben uiteindelijk directeur van het Olympisch Stadion en van het Frans Otten Stadion geworden.

Tot op de dag van vandaag heb ik er nog allerlei contacten aan overgehouden.

Mijn carrière als sporter had overigens een andere wending kunnen krijgen. Immers, ik begon ook bij de afdeling Gymnastiek, had daar een zwak voor en zat uiteindelijk tegen het keurkorps aan. Directeur B.G.C. Kuitert was dan ook teleurgesteld toen ik uiteindelijk toch voor voetbal koos.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Geen behoefte om iemand speciaal te noemen.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Met mijn kinderen en kleinkinderen. We hebben een zoon en dochter en die hebben op hun beurt ook weer een zoon en dochter. Tezamen vieren wij dan onze verjaardagen en gaan uit eten. Het zijn hoogtijdagen binnen de familie.

Is Spanje de terechte wereldkampioen?

Spanje is in 2010 de terechte wereldkampioen geworden.

Noem jij eens iemand die je zou willen interviewen.

Ook daar heb ik geen enkele behoefte aan.

Wat zou je nog graag kwijt willen?

Niets, ik zou niet weten wat. Ik ben een tevreden mens en heb mij altijd voor mijn gezin ingezet. Jet vond wel dat ik vaak weg was met mijn in totaliteit dertien bestuursfuncties, maar ze heeft het mij vergeven.





Interview met : **Gerard Kijlstra**
Leeftijd : **59**
Nummer interview : **45**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **september 2011**
Naam interviewer : **Cees de Vries**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Met mijn gezondheid gaat het redelijk. Ik ben herstellende van een hernia en onder behandeling van een fysiotherapeut. Het gaat steeds een beetje beter. Ik ben getrouwd met Diny en we hebben twee zonen, Richard en Martim. We zijn opa en oma van vijf kleinkinderen, allen in goede gezondheid.

Ik ben werkzaam bij de Rijks Universiteit en beheer de servicedesk. Dat houdt in dat klachten ten aanzien van het hoofdgebouw bij mij binnenkomen. Het betekent dat alle onvolkomenheden onder mijn aandacht komen en ik moet zorgen dat alles weer op orde wordt gebracht.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Voetbal is eigenlijk mijn enige hobby. Verder wandel en fiets ik heel graag. Ook bezoek ik, samen met mijn vrouw, wel eens een andere stad of dorp om daar wat rond te neuzen.

Mijn auto is een Opel Corsa en die bevalt erg goed. Het is trouwens mijn eerste nieuw gekochte auto.

Wat is jouw mooiste vakantiebestemming en mooiste vakantieherinnering?

Mijn mooiste vakantiebestemming was Eext op de Hondsrug. Ik bezat een stacaravan en daar verbleven wij veel met de kinderen. Die caravan hebben we wel 25 jaar gehad. Daarna zijn we heel veel langs de kust getrokken en vele plaatsen bezocht. Dat heb ik altijd als heel prettig ervaren. Strand en zee vind ik prachtig.

Wat is jouw favoriete stad of dorp in Nederland en waarom?

Niet moeilijk te beantwoorden. Groningen is mijn stad. Mooie wandelingen in het Stadspark en leuke fietstochten rond Kardinge. De voetbalvelden liggen dicht bij mijn huis, hoewel ik de velden op het Van Starckenborgh wel gezelliger vond. Verder is de stad van alle gemakken voorzien.

Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?

Het spelen van vele voetbaltoernooien, met als hoogtepunt een trip van zes dagen met ons voetbalteam naar Zwitserland. We speelden daar twee wedstrijden tegen elftallen die nauwelijks iets hadden verloren, maar tegen wie wij goede successen boekten.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Ik bekijk veel sportprogramma's en dan met voorkeur voetbal en wielrennen. Ook kijk ik graag naar natuurfilms.

Absoluut geen 'Goede tijden, slechte tijden'. Dat is een programma voor mijn vrouw.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Voetbal. Door beoefening van sport in het algemeen blijf je prima in conditie en dat vind ik erg belangrijk. Ook na een wedstrijd of training zijn we allen nog vaak even samen en dat brengt een geweldige saamhorigheid.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Neen geen echte interesse. Ik stem wel altijd en dan bij voorkeur op de PvdA. Het stemmen op deze partij wordt echter wel steeds moeilijker, omdat zij niet altijd meer voor hun begin-selen staan.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Ik zou het niet weten en durf voorzichtig te zeggen dat ik mij nergens aan bezondig. Ik houd mij zo veel mogelijk aan de regels.

Wat is jouw grootste ergernis?

Te laat komen en mensen die zich niet aan afspraken houden. Dat kan mij enorm irriteren.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Blijf sporten zo lang het nog gaat. Gezondheid is zo belangrijk.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Ik weet niemand aan wie ik de speciale groeten wil doen. Geldt ook voor iemand aan wie ik niet de groeten wil doen. Ik heb geen vijanden.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Het lijkt mij leuk eens met Pieter Huistra op stap te gaan en met hem eens te discussiëren over zijn manier van spelen.

Ik kan niemand noemen met wie ik niet uit zou willen gaan.

Wie wordt de toekomstige Europees kampioen voetbal?

Dat zou best eens Nederland kunnen worden. Dit alles op grond van het huidige vertoonde spel.

Noem jij eens iemand die je zou willen interviewen?

Ik zou het niet weten. Dit heeft niet mijn interesse.

Wat zou je graag nog kwijt willen?

Ik hoop nog vele jaren samen te zijn met het zevende elftal. Het is een gezelligheidsclub en dat betekent veel voor mij.





Interview met : **Hans Löwenberg**
Leeftijd : **62**
Nummer interview : **46**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **november 2011**
Naam interviewer : **Reint Bijleveld**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Zoals je ziet gaat het goed met mij. Ik werk vier dagen in de week bij de DSW op de inpakafdeling, op de vrijdag ben ik altijd vrij. Het werk geeft mij heel veel voldoening daar ik veel gedetacheerd word bij andere bedrijven, waardoor ik veel met andere mensen werk, wat mij heel goed bevalt.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Mijn grootste hobby is natuurlijk voetbal en dan met name GVAV. Verder lees ik vooral boeken en heb een abonnement op de V.I. Ook kijk ik wel tv en dan vooral Eredivisie Live en af en toe een quiz.

Wat is jouw mooiste vakantieherinnering en mooiste vakantieherinnering?

Dit jaar heb ik een hele mooie plek ontdekt en ook nog in Nederland, nl. Valkenburg. Hier ben ik een week met de groep Buitenhof geweest en heb er erg genoten. De vakanties vroeger met mijn ouders waren ook altijd leuk. We hebben toen ook veel gereisd naar o.a. Frankrijk en Italië, maar ook in Noordwijk aan Zee was het mooi.

Wat is jouw favoriete stad of dorp in Nederland en waarom?

Groningen is toch mijn favoriete stad, het is er altijd gezellig.

Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?

Dat was de periode dat ik folderverkoper bij GVAV was. Dit vond ik heel leuk en heb het vijf jaar gedaan.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Dat is Eredivisie Live, het nieuws en sommige quizzen.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Dat is voetbal, de Nederlandse competities, maar het buitenlands voetbal ook. En wat sport voor mij betekent, is toch de gezelligheid eromheen.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Ik volg de Nederlandse politiek wel, maar maak mij er niet zo druk om.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Nee, ik bezondig mij nergens aan en ik zou ook niet iets anders willen doen; het leven gaat toch zijn gangetje.

Wat is jouw grootste ergernis?

Soms de hardheid in het voetbalspel en de vernielingen eromheen.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Doe gewoon, dan doe al je gek genoeg.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Ik wil de speciale groeten doen aan alle bekenden van GVAV.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Ik ga graag uit met gezellige mensen en dus niet met ongezellige.

Noem jij eens iemand die je zou willen interviewen?

Zou ik niet weten.

Wat zou je graag nog kwijt willen?

Dat het iedereen bij GVAV goed gaat en gezond mag blijven.





Interview met : **Henk Lollinga**
Leeftijd : **76**
Nummer interview : **47**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **december 2011**
Naam interviewer : **Koos Weewer**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Alles gaat prima met de familie en mij. Ik geniet van mijn pensioen.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Mijn hobby's zijn voetbal. Ik train 2 keer in de week de F1 bij Lycurgus en op woensdagmiddag ook nog de E6.

Thuis puzzel ik graag en kijk ik televisie (Eredivisie live). Ik verveel me zelden.

Mijn vrouw en ik komen graag bij de Rode Loper en bij Pigal om een lekker broodje te eten.

Ik eet praktisch alles. Koken doet mijn vrouw altijd.

Bij GVAV doe ik nog vrijwilligerswerk, onder meer in verband met het onderhoud. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het repareren van de pupillendoeltjes enz. Een auto heb ik al geruime tijd niet meer en ik moet zeggen, dat ik die nog geen minuut heb gemist!

Wat is jouw favoriete vakantiebestemming en mooiste vakantieherinnering?

Mijn favoriete vakantiebestemming is Schiermonnikoog. Alle vakanties waren leuk. Een extra leuke vakantie was toen mijn vrouw, zoon en ik met een vakantiebusje veertien dagen door Nederland zijn getrokken en in het busje sliepen.

Wat is jouw favoriete stad of dorp in Nederland en waarom?

Er gaat niets boven Groningen!

Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?

Een heel groot bevrijdingsfeest in de Oosterparkwijk direct na de oorlog in 1945!

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Denk hierbij aan sport, film, actualiteit, amusement, muziek e.d.

Programma's zoals Buitenhof, Studio Voetbal, Voetbal International, Eredivisie live etc.

Af en toe een leuke film sla ik ook niet over, maar waar ik nooit naar kijk zijn soapseries.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Veel sporten vind ik mooi. Waar ik graag naar kijk is tennis, rugby, atletiek en uiteraard voetbal. Sport is mooi omdat je met allerlei mensen en vooral jeugd leert omgaan.

Mijn leukste periode in de sport was promoveren met Lycurgus naar de KNVB. Dit was in 1962 met Jan Jeltema, de vroegere back van GVAV als trainer.

Ik zou graag zien dat de politiek wat meer aandacht zou besteden aan de verbetering van sportaccommodaties.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Ik stem SP. Verder heb ik geen politieke interesses.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Zonder licht fietsen is mijn grootste zonde. Ik weet heel goed, dat dit fout is, maar ik denk er verder niet al te vaak bij na.

Wat is jouw grootste ergernis?

Ik erger me maar zelden.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Ik wil iedereen wel de groeten doen. Ook wel aan de mensen waar ik niet zo geweldig mee op kan schieten.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Met mijn eigen vrouw en mijn beide kleinzoons, en niet met jou Koos,

Is Nederland de terechte wereldkampioen?

Ja, tenminste als we het over honkbal hebben!

Noem jij eens iemand die je zou willen interviewen?

Niemand.

Wat zou je graag nog kwijt willen?

Op dit moment zou ik niets kunnen bedenken.





Interview met : **Alex Huisinga**
Leeftijd : **62**
Nummer interview : **48**
Plaats interview : **Groningen**
Maand interview : **november 2011**
Naam interviewer : **Johan van der Linde**

Hoe gaat het met jou en wat doe je tegenwoordig?

Het gaat goed met me en met mijn vrouw Henny ook. Het is vandaag 1 november (datum van het interview) en dit is de eerste dag dat ik werkelijk met f.p.u. (vut) ben. Vanaf nu hoef ik niet meer te werken. Ik heb 44 jaar bij de Belastingdienst gewerkt, met veel plezier kan ik zeggen, anders houd je het ook niet vol. Met mijn vrouw Henny ben ik bijna 40 jaar getrouwd. We hebben twee zonen (Ronald en Arjan) en twee kleinkinderen, waarvan de oudste sinds kort bij GVAV voetballt in F10. Hij is 6 jaar en vindt het heel erg leuk.

Welke hobby's heb je, wat doe je in de vrije tijd en in welke auto rijd je?

Natuurlijk voetbal maar ook bridgen en lezen doe ik graag. We hebben nu een camper aangeschaft en hebben al mooie reisjes gemaakt. Dat is ook een heerlijke hobby. Ik rijd in een Peugeot 407 SW stationwagon maar we zijn van plan om t.z.t. een kleinere auto te kopen, omdat we toch niet meer kamperen wat we vele jaren hebben gedaan.

Nee, we hebben geen specifiek restaurant maar gaan wel af en toe eens uit eten. Het liefst eet ik een malse biefstuk. Dat gaat er altijd wel in. Je vraagt wat mijn favoriete drankje is maar meestal drink ik een biertje alhoewel ik ook wel rode wijn, een whisky of een Berenburger lust, vooral als het buiten koud is, bijvoorbeeld bij de winterdag.

Thuis kookt Henny maar sommige dingen bereid ik voor, zoals aardappelen schillen, boon-tjes doppen of een eitje koken. Verder beheer ik de afwasmachine. Ik ben voorzitter van GVAV voetbal en dat is ook vrijwilligerswerk. Daar gaat een hoop tijd in zitten.

Wat is jouw favoriete vakantiebestemming en mooiste vakantieherinnering?

Zonder meer Frankrijk. Met de tent zijn we heel vaak bij de zuidkust geweest maar met de camper hebben we ontdekt dat Nederland ook heel veel mooie plekjes heeft. In de toekomst willen we graag naar de Noordkaap.

Vakantieherinneringen heb ik niet specifiek. We hebben het overal plezierig gevonden.

Wat is jouw favoriete stad of dorp in Nederland en waarom?

Groningen natuurlijk. Ik heb hier bijna mijn hele leven gewoond en ik vind het een gezellige stad. Utrecht vind ik ook een leuke stad. Wat buitenlandse steden betreft vind ik Praag een leuke stad. Verder ben ik niet zo geïnteresseerd in buitenlandse steden.

Wat is jouw mooiste jeugdherinnering?

Als B-junior gingen we naar een voetbalkamp in Hoek van Holland. We sliepen in grote tenten en deden veel sport en spel. Een gezellige week met bonte avonden. Ik weet nog dat we regelmatig naar hotel Hofman in de Poelestraat moesten om daar geld heen te brengen om dit soort reisjes te bekostigen. Voor 25 gulden konden we mee maar daar moesten we dus wel voor sparen.

Wat zijn jouw favoriete televisieprogramma's en welke niet?

Ik kijk weinig televisie maar naar Pauw en Witteman, Nieuwsuur, Journaal, Paul de Leeuw kijk ik wel graag. En natuurlijk sportprogramma's zoals Studio Sport en ik heb ook Eredivisie Live, maar daar kijk ik naar als ik toevallig thuis ben. Ik blijf er niet voor thuis. Trouwens, ik zit op zondagmiddag meestal op Karding bij het eerste. Dan zie ik de samenvattingen wel weer bij Studio Sport. Films kijk ik niet of nauwelijks. Naar een goed popprogramma wil ik ook nog wel kijken maar zet dan eigenlijk liever een dvd op met muziek van bijvoorbeeld Bruce Springsteen, De Dijk, The Eagles. Daar geniet ik van. Heerlijk.

Ik zou niet weten welke televisiepresentator mijn voorkeur geniet.

Welke sport(en) boeit je het meest en wat betekent sport voor jou?

Natuurlijk voetbal maar ook volleybal, schaatsen en wielrennen boeien mij. Sport is actief in beweging zijn. Samen met je teamgenoten serieus naar een resultaat streven maar daarnaast moet er ook ruimte zijn voor een dolletje en een ontlasting op zijn tijd.

Ik heb eigenlijk geen speciale sportman/vrouw maar ik bewonder wel de inzet en energie die vele topsporters in hun sport steken om zo hoog mogelijke doelen te halen.

Mijn persoonlijke hoogtepunten heb ik bereikt in het huidige 7^e elftal, een team dat al 25 jaar uit dezelfde kern bestaat. In mijn jonge jaren speelde ik in het derde maar ook wel in het tweede.

Ik vind dat vooral in het betaalde voetbal spelers meer respect voor de tegenstander moeten hebben. Ze moeten beseffen dat het hun werk is en dat ze elkaar niet constant kaarten moeten aannaaien. Coaches moeten het goede voorbeeld geven en niet altijd lopen te zeiken tegen de scheidsrechter of de 4^e man.

Heb je politieke interesse? Vertel er iets meer over.

Ik ben zeker geïnteresseerd in de politiek en mijn voorkeur ligt nog steeds bij de Partij van de Arbeid. Ik heb een hekel aan de PVV, omdat ik vind dat je met hun polarisatie de huidige problemen in Nederland niet oplost. Helaas is er geen enkele politiek leider die mij aanspreekt.

Waar bezondig jij je wel eens aan en wat zou je anders willen doen?

Eigenlijk rook ik nog steeds en dat zou moeten veranderen. Mijn vrouw Henny is reeds gestopt.

Wat is jouw grootste ergernis?

Ik kan mij ergeren aan mensen die gemaakte afspraken niet nakomen en de manier waarop Wilders grote groepen allochtonen over één kam scheert plus de manier waarop hij in de Tweede Kamer het kabinet en zijn collega-parlementariërs behandelt.

Heb je een lijfspreuk of levenswijsheid?

Zie de optimistische kant van het leven. Ik zou nog even mee willen geven dat men niet zo egoïstisch moet leven. De mensen moeten toleranter met elkaar omgaan, zou ik zeggen.

Aan wie zou je de speciale groeten willen doen of aan wie niet?

Ik wil graag de groeten doen aan al mijn vrienden en bekenden.

Met wie wil je graag een avondje uit en met wie niet?

Natuurlijk met mijn vrouw maar ook met de jongens van het 7^e elftal en een aantal nu ex-collega's.

Je bent voorzitter van GVAV Voetbal. Ben je tevreden met de gang van zaken en je rol hierin? Heb je ook een verlanglijstje of programma om GVAV naar een hoger plan te tillen?

Er zijn altijd dingen die beter kunnen maar over het algemeen ben ik redelijk tevreden met de gang van zaken. Het gebrek aan kader baart mij wel zorgen, waardoor bijvoorbeeld een goede sponsorcommissie nog steeds niet van de grond is gekomen en we niet het maximale aan sponsoropbrengsten binnenhalen. Daardoor kunnen we op een aantal gebieden onze wensen en ideeën niet realiseren.

Noem jij eens iemand die je zou willen interviewen.

In verband met het hele gedoe bij Ajax zou ik van Johan Crujff wel eens willen weten waar hij mee bezig is.

Wat zou je nog graag kwijt willen?

Ik hoop dat de tolerantie in Nederland tussen de diverse bevolkingsgroepen gaat toenemen en voor GVAV hoop ik dat het vierde kunstgrasveld op korte termijn gerealiseerd gaat worden. Verder wens ik iedereen een gezond en sportief 2012 toe.

